

Mgr. De Kesel, zuster Craeynest, Patrick Develtere en Matthea Belis herbeleven een bewogen jaar

Jezus blijft boeien

Interreligieuze conferentie met mgr. Léonard over de Mensenzoon

- ▶ Naakte Jezus aan het kruis laat boeddhisten niet onberoerd
- ▶ Moslims beschouwen Jezus als een profeet
- ▶ Nood aan meer interreligieuze ontmoetingen zoals in Brussel

Bert CLAERHOUT

De interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog is wereldwijd een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Toch valt het in gesprekken met gelovigen van andere religies telkens weer op hoe weinig we van elkaar afweten. Om daar wat aan te doen, organiseerde de Sint-Paulusstichting eerder deze maand in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten een Franstalige conferentie *Jésus au pluriel* (Jezus in veelvoud). Aartsbisschop André-Joseph Léonard praatte er met vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland van de joodse, islamitische en boeddhistische gemeenschap over de figuur van Jezus in de verschillende religieuze en spirituele tradities.

„Wie zeggen de mensen dat Ik ben?“, vroeg Jezus aan zijn leerlingen (Marcus 8, 27). Voor christenen is Hij de unieke belichaming van Gods heil, de ware Verlosser, de Weg, de Waarheid en het Leven. Mgr. Léonard benadrukte die uniciteit van Jezus als God-mens, maar hij begrijpt dat dit voor vele niet-christenen onaanvaardbaar is. De autoriteit waarmee Jezus zich manifesteerde, de manier waarop Hij de joodse goegemeente van zijn tijd dooreen schudde en zijn kruisdood, zijn volgens de aartsbisschop niet in overeenstemming te brengen met de Messias waar het joodse volk naar uitkijkt, noch met het beeld van de Enige, Barmhartige en Absolute Heerser, de God van de moslims. Uitgerkend de combinatie van Jezus' goddelijke natuur en zijn menselijke kwetsbaarheid zijn dan ook wezenlijk voor het christendom.

En hoe denken de vertegenwoordigers van andere godsdiensten over Jezus? Albert Guigui, de grootrabbijn van de Israëli-



Een Aziat houdt halt voor een beeld van Jezus. „Wie zeggen de mensen dat Ik ben?“ (Marcus 8, 27). © KNA-Bild

sche gemeenschap in Brussel, beaamde dat Jezus' optreden volledig in de geschiedenis van het joodse volk is geworteld, maar

Voor christenen is Jezus de unieke belichaming van Gods heil

dat Hij desondanks niet de Messias is. Evenmin is Hij met zijn gemeenschap van leerlingen de oorsprong en het hart van een nieuw Israël. Dat belet niet dat christenen en joden elkaar door de fi-

guur van Jezus beter kunnen leren kennen. Een echte dialoog tussen beide godsdiensten kan volgens Guigui pas vruchtbaar zijn als de christenen begrip opbrengen voor de redenen waarom de joden Jezus niet als de Messias erkennen.

Voor de filosoof en boeddhist Fabrice Midal raakt het beeld van de naakte Jezus aan het kruis elke rechtgeaarde boeddhist. Ook Jezus' pleidooien voor onthechting en medeleven herinneren aan de weg die de boeddhisten voorstaan. Slimane Zeghidour, islam-expert en hoofdredacteur bij de

Franse televisiezender TV5-Monde, wees op de eminente plaats van Jezus in de islam. „Voor ons is Jezus een voorloper van de profeet Mohammed, een boodschapper die de weg naar Allah toont“, zei Zeghidour. Hoewel moslims geloven dat Hij het kind van de maagd Maria is, erkennen ze Hem niet als de zoon van Allah. De Koran verwerpt ook de idee dat Jezus de dood heeft overwonnen. De interpretatie is dat Allah Hem heeft gered van de kruisiging en dat Hij levend naar de hemel is opgestegen. Volgens de islam was het niet zijn taak om

onze zonden uit te wissen, want ieder mens wordt door Allah als individu beoordeeld.

Interreligieuze bijeenkomsten zoals die in Brussel zijn er in ons land te weinig. Ze leren dat de figuur van Jezus van Nazaret mensen van allerlei gezindte blijft intrigeren. Maar er is meer. Door ons inhoudelijk over het wezen van ons geloof en de Waarheid te buigen en door daarover open met vertegenwoordigers van andere religies en levensbeschouwingen te praten, dragen ze bij tot een klimaat van verdraagzaamheid.