

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

2 ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN DE ZUILEN ZONGEN MEE

Luc VERSTEYLEN

de zoon van wijlen mijn broer Jan heeft dezelfde naam als ik maar let wel op : zijn voornaam schrijft hij met de k

al vanaf zijn tien jaar wedervoer hij hinderlijke aansprekers altijd met hetzelfde zinnetje : ja dat is wel mijn nonkel maar ik heb daar verder niets mee te maken die luk met een k had me uitgenodigd op een bach-concert

in de norbertuskerk van berchem voor het eerst sinds jaren` aanhoorde ik weer het aloude magnificat zin voor zin drong deze boodschap veelstemmig gezongen diep tot me door :

“magnificat anima mea dominum”
mijn ziel prijst hoog de heer je voelt in je eigen ziel de lofprijzing van de moeder gods als een pril jong meisje dat net de boodschap van de engel heeft mogen aanhoren

“quia respexit humilitatem ancillae suae”
omdat hij oog heeft gehad voor de kleinheid van zijn dienstmaagd

“quia fecit mihi magna qui potens est”
omdat de machtige grote dingen met mij deed

“fecit potentiam in brachio suo”
hij toont zijn kracht in zijn arm

“dispersit potentes de sede & exaltavit humiles”
hij stoot machtigen van hun troon & geringen heft hij de hoogte in

“esurientes implevit bonis & divites dimisit inanes”

hongerigen vervult hij met gaven maar rijken stuurt hij weg met lege handen

wanneer er vandaag de dag over kerken gesproken wordt heeft men het vooral over hun toenemende leegte

deze kerk integendeel was heerlijk vervuld

ja : zin voor zin zong zich dit zalige lied mijn ziel binnen & ik zag het aan hun meelevende hoogte :

de zuilen zongen mee

EVEN STOP

EEN LELIJKE VAL

Mia BERTMANS

„In enkele seconden is mijn leven veranderd”, zegt onze deken, Dirk De Gendt. Je moet het maar meemaken. Struikelen over je zwaar geladen tas, lelijk vallen, wervels gebarsten en daar lig je in het ziekenhuis. Geveld, krimpen van de pijn, zuchtend onder ongemak. Een ernstige operatie volgt. Slechts vier seconden duurt een ingrijpende verandering in je leven. Dan sta je toch even stil. Het leven kantelt enkele graden. Hij, de dynamische pastoor, met ongeveer twintig parochies. Hij, voor wie niets teveel is. De spurter op de fiets, de autorijder die op Italiaanse wijze heel Brabant rond

koerst, een doop hier, een uitvaart daar, een huwelijk tussen beide. En dan nog even op het ziekenfeest mee in de keuken de handen uit de mouwen steken. Nog maar te zwijgen van alle avondvergaderingen. Je moet het maar doen als pastoor. En nu beperkt zijn bestaan zich plotseling tot een ziekenhuisbed en -kamer.

Jawel, vrienden genoeg rond het bed soms teveel en tientallen telefoontjes. De parochianen zijn hem niet vergeten. Een enorme collegialiteit ontstond onmiddellijk bij het eerste nieuws. Twee leken, Karel en Guy, namen een herorganisatie op van al zijn werkzaamheden. In een minimum van tijd waren veel geplande

activiteiten opnieuw ingevuld. Heel mooi dat dit kan.

„Ik ben niet meer nodig, ik moet niet meer terugkomen”, zegt Dirk half met *zwans*, half met ongeloof. Vanzelfsprekend hebben we hem nodig, maar dit klinkt op het ogenblik als een zwakke uitspraak. Gekluisterd aan een bed, in slaaploze nachten, komt alles in een ander licht te staan. In zo'n drastische fase zie je scherper de relativiteit van alles in. Heel je doen en laten, zó belangrijk, wordt nu rustig bekeken en de dagelijkse drukte her en der, het valt allemaal stil. Meer nog, je beseft dat je misbaar bent, dat iedereen te vervangen is. Een harde levensles die op het ziekenbed binnendruppelt samen met de baxters. „Maar ik heb het hier goed hoor”, blijft hij er de humor inhouden. „Ik heb geen stress. Ik eet mager

en gezond, heb alle verzorging en biertjes zijn verboden. Dus prima voor mijn gestel.” Hoe verleidelijk was het voor hem om op ziekenbezoek zijn geliefd Duveltje in te schenken. „Weer *ne'n* Duvel minder”, zou hij zeggen. Maar nee, deze bekoring moest hem alleszins gespaard blijven. Het voornaamste is dat hij weer stevig op twee benen komt te staan en dat hij langzamerhand weer de draad van het leven kan opnemen. Een leven dat door die 'enkele seconden' wellicht een andere kleur en invulling zal krijgen. Het ga je goed, Dirk.

Het gaat jullie goed, lieve mensen, die in dezelfde situatie verkeren.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Door alle vrieskou van de voorbije dagen zijn we nu extra gevoelig voor allerlei virussen. Velen onder u worden op dit moment al volop geplaagd door keelpijn. En omdat er deze week toch maar weinig weerheiligen op de volkskalender prijken, vond ik het een goede gelegenheid om eens een keertje terug te grijpen naar de volksgeneeskunde. Ik diep graag enkele recepten uit de oude doos voor u op. Misschien vindt u tussen al deze oeroude remedies wel een gepaste manier om uzelf weer snel wat beter te voelen.

Waarom probeert u het eens niet met een gewone doek gedrenkt in azijn? Leg die zo lang mogelijk rond uw zere keel. Vooraf kan u uw keel gorgelen met een mengsel van azijn, citroensap en stroop of honing. Anderen vonden een in azijn gedrenkt doek niet effectief genoeg en raadden de zieken dan weer aan een rood fluwelen bandje om de hals te dragen. Sommige bronnen zeggen dat in het bandje zout moet worden genaaid. Zeer oude bronnen beweren dan weer dat het een bandje moet zijn waarmee eerder een adder werd gewurgd. Waar gaan we dat vinden...? Veel simpeler is het om uw huig aan te stippen met boter, peper of mosterd.

Is de keelpijn nog niet over? Goed, dan geef ik u nog enkele andere recepten. U vangt een duif en legt die opengesneden op uw keel. Ja wadde: ook niet meer “van den tijd”.

De heerschappen onder u zullen het niet erg vinden als ik hen aanraad een paar borrels uitgebrande jenever te drinken.

Wil u nog een akelige horen? U weet het, de recepten komen niet van mij: ik haal ze gewoon uit geschriften van onze voorouders. Maar even serieus dus: bestrijk uw keel met de hersenen van een kat en volgens onze voorouders is de keelpijn dan in no time verdwenen.

Dit vind ik zelf ook wel een grappige: bind 's avonds de kous of sok, die u overdag aan uw linkervoet hebt gedragen, rond uw keel.

Mocht hierna de keelpijn echt nog niet verdwenen zijn, laat ons dat dan maar weten. In dat geval hebben we nog zo'n 400 recepten uit grootmoeders tijd voor u in petto...

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.