

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

2

ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN DE ONTBLOOTING DES HOOFDS

Luc VERSTEYLEN

een vriend-professor werd uitvoerig gevierd omdat hij toetrad tot het emeritaat als viering had hij verkozen zijn collega's & vrienden een barokconcert aan te bieden in een echte barokkerk dan nog de begijnhofkerk van leuven

ooit had ik in die kerk een huwelijk ingezegend & hadden we daar bisschop romero gehuldigd nu was de aanblik anders: het overbodige tabernakel de moe-gefluisterde biechtstoelen de zijn-mond-houdende preekstoel

leken met uitgediende ogen naar het nu profaan gebeuren te kijken vooral van de preekstoel viel het zwijgen op wat had hij hier vandaag aan deze mensen nog te zeggen? de kerk zelf integendeel was zichtbaar blij met de muziek even oud als zichzelf de gedraaide witte zuilen kronkelden zich opgetogen de hoogte in naar de al even blijie barokke bogen die vonden de muziek verdraaid mooi

nog een andere gelijkenis was er met vroeger: de ingetogenheid van de luisterende aanwezigen al was deze ingetogenheid

wel anders gericht: niet naar een priester maar naar strijkers & blazers op het einde van het concert gebeurde er iets wat ik vroeger ook nog nooit in een kerk had weten gebeuren: tot grote verbazing van zuilen & bogen & tot verwondering van het tabernakel & de biechtstoelen maar vooral van de met verstomming geslagen preekstoel veerde iedereen handenklappend recht ter ere van mijn vriend-professor zo graaggezien bleek hij door iedereen te zijn

vele uitgediende kerken worden heden hergebruikt sommige zelfs als hotel dit hergebruik vond ik zinvoller

al bleef het wel even wennen dat merkte ik aan mijn pet bij het buitengaan stroomde de kerk leeg als na een pontificale hoogmis & wat zag ik bij andere mannen met hoeden & petten: niemand dierf ze opzetten voor hij buiten was bleef er dus toch iets van het vroegere heilige in deze gewijde ruimte over?

EVEN STOP

KERSTMIS IS NABIJ

Mia BERTMANS

Wij wonen in de schaduw van een vermaarde abdij. Ik houd van die schaduw. Oord van een ver verleden van toevlucht en veiligheid. Alhoewel het vertrouwde klok-kengeluid me elke ochtend zorgeloos wekt, is het vandaag of ze roepen. Zeven heldere slagen. Een lokstem in heldere vrieslucht. Ik doe het, beslis ik. 't Is nog donker buiten. Stil. De bomen rillen in nijpende kou. Fors stap ik de weg op naar de kloosterkerk. Langzaam zwenkt de portaaldeur open. De ochtendkilte slaat ongenadig toe. Geen mens te zien. De dikste zijpilaar kan niet warm genoeg zijn. Ik kruip er vlakjes tegenaan. Vooraan flikkert een kaars, samen met de bijbel en het kruis, vormt

het een beeld van monastieke eenvoud. De paters in zwarte pij komen een voor een binnen. Geruisloos schuiven ze het koor-gestoelte in. Het halfduister schijnt lichter. Gods Geest raakt hen aan en langzaam breekt hun lofzang door, stijgt omhoog en vult de ruimte. En in hun groot gebed voeg ik het mijne bij. Buiten wapper ik stralend mijn pas ontloken engelenvleugels uit. Niettegenstaande dat het bijna Kerstmis is, zijn de schapen op de hellingen weg. Op het droge. 'De herderkens bij nachte' is ook verleden tijd. Het ruikt naar dennennaalden in huis. Dat was het, wat ik wilde doen. Sfeer scheppen. Het huis versieren, alsof sfeer zomaar te scheppen valt. Ik kan het niet laten. Schep graag en goed. Een

denappel hier, een lint en kaars daar. Gouden slingers, rode bollen en kaarsen, kaarsen overal. Maria, Jozef, de kribbe en het Kind. Os en ezel. Alles hoort erbij. Vanmiddag teken ik de kerstkaart voor Malik. Tien wollige schapen onder een gouden ster. Malik, onze Noord-Afrikaanse vakantiegast. Hoe zou hij deze dagen doorbrengen? Malik met het mes, met pistool en agressie. Ook voor hem bleven de deuren bij speelkameraden dicht. Te stout, te bruin. Geen plaats voor hem. Vreemdeling, vluchteling, flitst het in mij. Terreur geweld, vonkende scherven van verdriet. „Vrede, vrede”, zingt het kerstvolk. „*Alle Menschen werden Brüder.*” Ja we hopen het vurig: „Alle mensen worden broeders.” Om vijf uur verwachten we Jeanne, onze buurvrouw. Een pijnlijke ouderdom kwelt haar dag en nacht. De eenzaamheid weegt. Zij lijdt, ziet af, maar klaagt niet.

Treurig zacht glanzen haar ogen in het kaarslicht. We drinken samen koffie, eten rozijnenbrood. Buiten is het donker. „Spelen jullie dat kerstlied nog eens, met blokfluit en gitaar”, vraagt Jeanne. Op de innigste momenten verlang ze dit altijd te horen. Alsof voor haar een laatste wens in vervulling moet gaan. „O kom, o kom Immanuel.”

Kerstmis is nu heel nabij.

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag van de advent *Manu Verhulst*

God, vader van mensen,
brekend en delend,
opbrandend als een kaars...
Zo droomt Gij een christen
in deze wereld.
Laat dit waar worden,
in de maalstroom
van de wereld,
in het spoor van Jezus,
de nieuwe mens
voor vandaag en alle tijden.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De dagheilige van vandaag, Johannes van het Kruis, speelt niet mee in de volkswerkkunde. Overmogen zijn er dan weer tenminste drie dagheiligen die een woordje meespreken in de volkswerkkunde. Een wóórdje, meer niet, want elk van hen heeft maar één naam-weerspreuk.

Het is dan ondermeer de feestdag van de heilige Adelaïde, maar je mag ook Adelheid zeggen:

**ADELHEID TOOIT ZICH MET RIJM:
DAT IS VOOR NIEMAND EEN GEHEIM.**

Binnen dezelfde gedachtegang zit ook de weerspreuk die de andere dagheilige, Evrardus, met zich meedraagt:
**DOET EVRARDUS HET GRAS BERIJPEN,
ZAL MET KERSTMIS DE KOU DOORKNIJPEN.**

In het Saksenland heeft men voor overmorgen ook de profeet Agaeus op de kalender staan. Een uit het Duits vertaalde weerspreuk zegt daar:

**VORST MET AGAEUS
BLIJFT TOT DRIEKONINGENDAG.**

Mocht u rond deze tijd van het jaar geplaagd worden door keelpijn, dan kan u a.s. zaterdag de heilige Wivina ter hulp roepen. Zij is schutspatroon tegen keelpijn, longontsteking en koorts. In een zeer oud geschrift staat namelijk het volgende vermeld:

**DIE IS MET QUADE KEEL OFTE ROODEN LOOP BEVANGEN,
KAN BIJ WIVINA OOK GEWENSCHTEN TROOT ONTFANGEN.
MAAR DIE VAN D'HEILIGE
DE VOORSPRAEK VRAEGT IN PIJN,
ZIET DAT G'HAAR DEUGDEN VOLGT:
HAERT HULP SAL SEKER ZIJN!**