

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

EEN FEESTELIJKE PLECHTIGE COMMUNIE

Luc VERSTEYLEN

diezelfde namiddag komt een andere familie feestelijk ons erf op hun zoon & kleinzoon van twaalf had in de parochie zijn plechtige communie niet kunnen doen & voelde dat tegenover zijn klaskameraden als een pijnlijke achterstand aan vandaar dat de grootouders waren komen vragen of hun kleinzoon, in viersel niet de jeugdzegen kon komen ontvangen samen met het verhaal

van brood & wijn zodat hij toch iets soortgelijks kon meemaken

de jeugdzegen is in viersel gebruikelijk als inwijding van de twaalf- tot veertienjarigen bij hun overgang van kindertijd naar jeugd

die overgang gebeurt letterlijk: de jongen of het meisje verlaat de kindertijd verzinnebeeld door de noorderkant van de tuin & begeeft zich plank voor plank over de houten hangbrug

naar de jeugd verzinnebeeld door de zuiderkant

alle volwassenen wachten de wijdeling daar op & wensen die bij de laatste trede met handgeklap geluk

deze jongen was nog klein van gestalte maar je zag goed aan zijn ogen dat hij voelde dat zijn tijd gekomen was

heel ingetogen ontving hij aan de voet van de brug de jeugdzegen over zijn ogen zijn oren zijn mond zijn handen zijn voeten heel zijn groeiend lichaam

aan de grote ovalen zonnetafel even verder waarop alle kinderen

rond de broodschaal & de kelk benieuwd gekropen waren aanhoorde hij als de benieuwdste onder hen het verhaal van brood & wijn & ontving hij van zijn vader het gewijde brood

weer aanhoorde hij even verbaasd als bij het gelukwensend handgeklap van geheel de familie

al was het dan niet in een kerk & niet met anderen samen hij mocht nu toch terecht in gemoede zeggen

dat hij ook zijn plechtige communie had gedaan

EVEN STOP

ONBEZORGDE JONGENSJAREN

Mia BERTMANS

Het dagelijkse leven in Nazaret, dat kleine dorp in Galilea, verloopt vrij eenvoudig. Mens en natuur gaan hun gewone gang. Buiten het paasfeest gebeurt er niets spectaculairs.

Jezus groeit op in schoonheid. Een haast ongrijpbare schoonheid. Hij draagt iets bijzonders in zich dat andere kinderen niet hebben. Hij geniet en ravot met David, Uriahen, Jotham en Ester. Heus, die kan Hij zijn echte kameraden noemen. Toch is Jezus graag alleen, ook dan beleeft Hij het een en ander, niets of niemand ontsnapt Hem. Met ogen die zien en oren

die horen neemt Hij goed en scherp waar.

Met verwondering ziet Hij hoe Jacob zaad op het land werpt. En of die boer dan slaapt of dag en nacht opblijft, het zaad kiemt en komt op zonder dat hij het weet. Vanzelf draagt de aarde vrucht. „Wees blij, Israël, de Heer is jullie Schepper. Wat is toch de mens dat U om hem geeft. Wat betekent hij dat U voor hem zorgt.”

Jezus is bijzonder geboeid door Elie, de herder. Hij is er rotsvast van overtuigd dat Elie al zijn schapen kent. Elie roept ze bij hun naam en zij horen zijn stem. De schapen kennen hem. Elie, je moet hem zien, hij zou echt zijn leven geven voor zijn schapen.

Het wordt weer heet vandaag. Jezus voelt het, de zuidenwind waait. Kijk eens naar de vogels in de lucht, hoe vrij en onbezorgd ze leven. Kijk naar de bloemen in het veld, hoe ze groeien en bloeien. Wat een pracht.

Jezus koestert de seizoenen met gespitste aandacht. Hij merkt hoe het vloeiende sap in de lente de takken voedt. Hoe de zomer een gulle fruitoogst schenkt. De grillige stammen van de olijfbomen werken op zijn verbeelding. Hij ziet er allerhande zwarte gedrochten in. De amandelbloesems daarentegen vormen een verrukking voor zijn oog. De teerroze blaadjes op de achtergrond van een diepblauwe lucht zijn liefelijk mooi. „Heerlijke bloemen!”, jubelt Hij gelukkig in 't rond. „Prachtige bomen! Wat een schepping! Laat de velden met alle gewassen jui-

chen, de bomen in de bossen het uitjubelen.” Kijk, daarginds een vijgenboom! Vreemd, hij draagt alleen bladeren, geen vruchten. Jezus weet wel dat de wijnbouwer elke rank die geen vrucht draagt, afsnijdt. Want een rank kan alleen maar vrucht dragen, als hij aan de wijnstok zit. Niet uit zichzelf.

De dagen volgen elkaar op. De nacht na de dag. De regen op de zon. Geleidelijk, haast onzichtbaar, vloeien zijn onbezorgde jongensjaren over naar het actieve leven van een gewone man in het dorp. Jezus volgt het spoor van zijn vader en wordt timmerman.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag herdenkt de volkskalender de heilige Ambrosius, patroon van de imkers. Hij kwam tot die functie omdat hij in geschriften en bij redevoeringen een hoge dosis “zoetvloeiendheid” tentoonspreidde.

Vroeger meende men dat dank zij de heilige Ambrosius de mens ertoe in staat was om het sneeuwen te doen ophouden. Dan moest men wél een sneeuwbal maken met versgevalen sneeuw en op 7 december moest die sneeuwbal in het haardvuur worden geworpen. Ondertussen moest men Ambrosius aanroepen en hem vragen om het sneeuwen te stoppen.

Anderzijds wist men echter ook dat Ambrosius een geducht sneeuwheilige was: **SINT-AMBROSIUS, PATROON VAN BIJEN EN VAN SPREEUWEN, HOUDT VAN WAAIEN EN VAN SNEEUWEN.**

De feestdag van morgen, Heilige Maria Onbevleete Ontvangenis, is vrij recent op de volkskalender terechtgekomen. Wellicht daardoor vond ik in de verzameling weerspreuken maar één dagspreuk voor morgen. En die gaat zo:

**MARIA IN DE ADVENT,
ONS DIKWIJLS VEEL WINDEN ZENDT.**

Wat je natuurlijk ook enigszins dubbelzinnig zou kunnen interpreteren...

De dagheilige van overmorgen, Sinte-Leocadie, is net als Sint-Barbara (4 december), een heilige die ons vriesweer kan bezorgen. Dat het op haar naamdag ook wel eens zeer hard kan regenen, leren we uit volgende spreuk: **SINTE-LEOCADIE, HOUDT HEUR WATERNIE...**

Zondagsgebed

Bij de 2de zondag van de advent Michel T'Joen

Bij de 2de zondag van de advent

Nu Kerstmis nadert
en zelfs de schijnbaar slechte
een vonk van goede wil ontwaart,
vraag ik met de Doper:
„Is er een Ander, beter, meer?”

Hij zegt:

„Ik doe de lammen lopen
laat blinden zien.
Voor armen ben Ik enig Goede Boodschap:
Bemind, bemin!”

De dagen korten, nog even.
Het rijk van donker
duurt niet langer meer.
Mocht Hij, het Licht,
toch opgaan
in ons duister hart en huis.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.