

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG *(vervolg)*

Luc VERSTEYLEN

dat hadden ze diezelfde dag geleerd bij de open haard in het pas ontdekte bakhuis waarvan het vuur hen tot stilte aanmaande

“maak je mij morgen wat vroeger wakker?”
“ja waarom?”
“dan kunnen we samen nog gaan zwemmen”
“ja dat zal me deugd doen”
“ha ja? & waarom?”

dat briefje werd niet teruggegooid

er kwam dus geen antwoord de ene jongen keek naar de andere & zag dat die aan het wenen was

nu was het in die tijd algemeen geweten dat leerlingen van jezuïeten geleerd hebben hun gevoelens te beheersen & ze dus niet te uiten

deze jongen evenwel gaf aan zijn droef gevoel letterlijk vrije loop

“kom” schreef de eerste jongen “laat ons naar het bakhuis gaan & daar verder schrijven”

dat vond de andere goed & in hun slaapkledij begaven zij zich blootsvoets naar het bankuis & daar voltrok zich het wonder: hun gesprek van daarnet viel stil

ze konden nog hooguit hardop zeggen “het vuur brandt nog” & “we moeten hout bijhalen” maar zeggen: de een: “ik heb met jou te doen ik zou je willen troosten” & de ander: “had dat maar gedaan dat zou me deugd gedaan hebben” dat kregen ze er niet meer uit

zo zijn die twee jongens van veertien

in mei 1970 de uitvinders van het schrijfgesprek geworden & hebben ze als allereersten in viersel geleerd hun verlangens naar elkaar te uiten & in stilte samen te overleggen hoe zij erop konden ingaan

heel zacht hebben ze elkaar bij het vuur troostend omhelsd & zijn dan in grote rust gaan slapen

EVEN STOP

HET WITTE DORP

Mia BERTMANS

Op dit hete middaguur ligt het dorpsplein er verlaten bij. Het leven aan de bron is stilgevallen. Nazaret sluimert. Niets hoor je, niets beweegt. Enkel de zon straalt genadeloze warmte. In de loop van de dag heerst hier anders een gezellige drukte. Veel vrouwen komen water halen. En terwijl ze hun kruiken vullen, kletsen en lachen ze aardig wat af. Lief en leed wordt gedeeld aan de bron. Trouwens, gedeelde zorgen wegen lichter en dat weten die vrouwen maar al te best. Intussen spelen hun kinderen van jewelste. Ze spatten elkaar nat en lopen dan haastig weg. Een plezier om te zien! Kleine Ruth is altijd van de partij, haar vriendje heet Benjamin. David is eerder

bang van die natte stoeipartijen. Efraïm daarentegen laat zich gewoon met water bespatten. En Jezus, ja die is er ook altijd met zijn moeder, Maria.

Maar nu slaat de zonneroos toe, alles valt stil in het kleine dorp, zelfs de waterbron ligt er vredig bij. Ook buiten op het land ligt het golvende berggebied in volslagen rust. Niemand te zien tussen de wijngaarden en tussen de olijfboomen.

Alleen Elie, bekend in de streek als een goede herder, waakt. Zijn schapen roeren niet. Het lijkt haast of ze levenloos in die hitte staan. Jacob, de boer, is naar huis vertrokken. Hij zoekt de koelte van zijn woonst. Jacob weet maar al te goed dat de smalle straatjes met witte huizen een verfrissende schaduw bieden. Heerlijk die kil-

te! Diep in zijn woning kruipt hij weg, moe gewerkt, overvalt hem een diepe middagslaap.

Je zou het op dit ogenblik niet zeggen, maar in dit dorp woont een bedrijvig volk. Naast boeren en herders verdienen er heel wat ambachtslui hun brood. Ken je Jozef, de timmerman? Een bescheiden, ijverig man, iemand die zijn vak kent. Wellicht neemt Jezus binnenkort de stiel van hem over.

Momenteel leert die kleine Jezus, zoals alle kinderen, lezen en schrijven, bidden en zingen. Zijn ouders zijn erg vroom. Als een goede joodse familie reciteren zij meermaals per dag hun sterk geloof in die Ene: „De God van Abraham, van Isaak en Jacob. Hij is de Heer, naast Hem is er geen Almachtige.” Op sabbat gaat de familie naar de synagoge. Uit de boekrollen van Jeremia, Ezechiël en Jesaja lezen de rabbi's voor. Jezus luistert en volgt geboeid. De

teksten spreken hem aan, meer nog, ze treffen hem, hij neemt ze stuk voor stuk op. Zo raakt hij stil-aan vertrouwd met de profeten, met de Psalmen en met de Wet. Daarenboven krijgt hij de godsdienstige traditie van Israël spontaan mee: familiale gebruiken, regels en waarden. Ze zijn belangrijk in het leven.

Zondagsgebed

Bij de 33ste zondag door het jaar

Lieve Jezus,
dicht bij Jou
leven zoveel mensen
die we graag hadden.
Lieve mensen,
die met ons op weg waren,
lief en leed deelden met ons,
die een lichtje wilden zijn
voor ons, voor anderen.
Mensen die Jij ook graag ziet
ondanks hun kleine fouten.
Bescherm hen alsjeblieft, God.
En leg in ons
een beetje van hun liefde,
hun geloof, hun hoop.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascaai, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het de feestdag van de erg belangrijke dagheilige Sint-Martinus. En voor vandaag geldt:

**ZUIDENWIND OP DE DAG VOORMARTIJN:
'T ZAL EEN ZACHT WINTER ZIJN.**

Rond Sint-Martinus, de volksheilige uit Tours, krijgen we traditioneel een paar mooie dagen die de volksmond dan ook het Sint-Martinus-zomerke noemt. Dat zomerke wordt begeleid door deze spreuk: **AL MOET SINT-MAARTEN EEN MANTELKEN DRAGEN, HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN IN ZOMERSE DAGEN.**

Aan de basis van deze gedachtegang liggen enkele legenden. Eén ervan gaat zo: Sint-Maarten had zijn mantel gescheurd om een arme te kleden. Wanneer hij terug in zijn kamp kwam, werd hij tot straf voor zijn weldadigheid naakt aan een boom gebonden om gegeseld te worden. Toen kreeg hij het erg koud. De goede God had medelijden met hem en zond een weldoende zonnestraal... met het gevolg dat sindsdien elk jaar omtrent deze tijd enige zonnige dagen voorkomen.

Een andere legende geeft dan weer een andere oplossing: omwille van zijn veelvuldige liefdadig werk, kon Sint-Maarten nooit tijdig zijn veld afmaaïen. Daarom bad hij God om hem alle jaren in november enkele zomerse dagen te bezorgen om zijn hooi droog binnen te krijgen. En zo is het geschied...

Toch wijzen moderne vaststellingen erop dat de Sint-Maartenzomer slechts eens om de negen jaar voorkomt...