

OMSLAG

Het heiligenboek

Paulus van Tarsus (2). Een moderne manager Tom Zwaenepoel

Het hoofdwerk van Paulus bestaat uit preken tijdens missiereizen en briefcontact met gemeenschappen die hij heeft gesticht. Zijn hele leven is een „brief van Christus, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen” (Tweede Brief aan de Korintiërs 3, 3). Hierdoor wordt de onvermoeibare apostel ook een groot denker van het christendom.

Het zwaartepunt van zijn geloofsverklaring is de genade, die de mens laat leven, geneest en redt. Omdat de goede, mensvriendelijke God aan de mens zijn genade schenkt, kan de mens zich verzoenen met God, met zichzelf en met de anderen. Paulus maakt duidelijk dat iedereen via het geloof bij God kan komen. God is een God van iedereen. Zo maakt Paulus het geloof los van de enge binding aan joodse wetten, gewoontes en levenswijzen en opent hij het voor de heidenen. Hij roept op tot dialoog met tijdgenoten, in het bijzonder daar waar de toekomst van de mensheid op het spel staat. Hij brengt eenheid tussen de gemeenschappen, treedt op als verzoener van de joodse en heidense wereld.

In zijn eerste brief aan de Tessalonicenzen noemt Paulus de drie ‘ingrediënten’ van christelijke vreugde: ze komt tot uitdrukking in het opnemen van Gods woord, ze wordt begeleid door lijden en zware beproevingen, en ze is een gave van de Heilige Geest (1, 6). De vreugde is geen voorbijgaande stemming, maar een vaste levensinstelling en het doel van ons leven. In al onze gedachten en daden komt ons streven naar vreugde tot uiting. Omdat we voor de vreugde geschapen zijn, hebben we de ‘plicht’ om gelukkig te zijn. Vreugde ontvang je, als je in contact komt met blije mensen, maar ook als je probeert bij te dragen aan de vreugde van mensen die zonder hoop zijn, verdriet of angst hebben, depressief of zwartgallig zijn.

Het geluk wordt bedreigd door de vergankelijkheid van het menselijke leven. Alleen de zekerheid van de verrijzenis kan het solide fundament van de christelijke vreugde vormen. Was er geen verrijzenis, dan waren de gelovigen de „beklagenswaardigste mensen” van de wereld (Eerste Brief aan de Korintiërs 15, 19) en zou het menselijke bestaan eindigen in

bitterheid en vertwijfeling. Omdat Jezus de sleutel van het eeuwige leven is, hoeven we niet bang te zijn voor de dood en is het paasfeest het middelpunt van de christelijke vreugde.

Schijnbaar onverenigbare begrippen als ‘vreugde’ en ‘lijden’ zijn voor Paulus de samenvatting van christelijk leven en handelen. Het lijden weerstaat de menselijke natuur, maar kan ook een betekenis bevatten die in vreugde verandert. Als getuige van de vreugde in het lijden brengt Paulus vreugde en hoop met elkaar in verbinding en nodigt hij uit „verheugd te zijn door de hoop die we hebben” (Brief aan de Romeinen 12, 12).

Behalve Jezus’ kruis behoort ook de liefde tot het belangrijkste in de wereld. De liefde is de „band” die mensen tot een „volmaakte eenheid” maakt (Brief aan de Kolossenzen 3, 14). Daarom is de liefde het hoogste principe waarop we elke handeling moeten afstemmen.

Het geloof is geen abstracte verzameling van gedachten, maar wordt omgezet in ‘goede werken’ die voor de gelovigen de bron van alle troost en sterkte zijn. Paulus vraagt te leven in vrede, een-

dracht, liefde, geduld en christelijke vreugde.

Paulus is geen alleenstrijder. Bij het volbrengen van zijn missies omringt hij zich met personen die bereid zijn hem te vertegenwoordigen, ook in moeilijke situaties, en te delen in zijn ontberingen en verantwoordelijkheden. Zijn naaste medewerkers – Timoteüs en Titus – noemt Paulus „mijn waarachtig kind in het geloof” (Eerste Brief aan Timoteüs 1, 2 en Brief aan Titus 1, 4). Ook Barnabas uit Cyprus, Silas uit Jeruzalem en de spraakzame Apollos uit Alexandrië ondersteunen zijn taken. Paulus manifesteert zich duidelijk als een degelijke en moderne ‘manager’. Hij leert ons dat een groep of organisatie pas geloofwaardig en doeltreffend is, als alle leden zich altijd en overal ten volle inzetten en elkaar onderling dragen.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

14 november, 11 uur, IKON via Nederland 2. In *Het Vermoeden* ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verscheiden religieuze tradities en praat ze met hen over hun leven en drijfveren evenals over hun persoonlijke ‘heilige tekst’. Vandaag is die gast kerkjurist-columnist-senator Rik Torfs. Die laatste carrièrewending, de politiek in dienst bij CD&V, is naar eigen zeggen niet zijn ultieme droom. „Wat ik geweldig zou vinden,” zegt Torfs, „is een prachtige roman schrijven, ook al omdat ik weet dat ik daar nooit in zal slagen. Ik ga in de politiek echt doen wat ik kan, maar ik vind schrijven het mooiste wat er is, mooier dan de politiek en de wetenschap.’ In *Het Vermoeden* praat Torfs met Annemiek Schrijver onder meer over zijn dierbare woorden: *Herfst*, een gedicht van de Nederlandse dichteres Vasalis (1909-1998).

De vrome kudde

Huwelijk Ingezonden door Jan Umans

– Mijn vrouw heeft ermee gedreigd dat ze van me scheidt, tenzij ik de hengelsport opgeef.

– Oei, dat is minder leuk.

– Inderdaad, ik zal haar missen.

Huwelijk Ingezonden door Jan Umans

– Ik wou dat ik wist wat ik mijn vrouw voor haar verjaardag moet geven.

– Vraag het haar dan!

– Nee, nee, zoveel ken ik echt niet missen.

Huwelijk Ingezonden door Marc Termote

– Wie we daar hebben! Dag André. Hoe gaat het met je? Alles kits in het huwelijk?

– Het gaat prima. Geen enkel probleem.

– Maar ik ken je toch... Hoe is dat mogelijk?

– Met dank aan het vorderen der jaren. Mijn vrouws ogen zijn niet te best meer en mijn gehoor verzwakt.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van ‘De Puzzelaar’ t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: CONSTANT

plakband verdrag		gedorste halmen sierplant		heide-meer		warme drank bruinrode kleur		as-vaas verharde huid
	1			dampkring liefdesgod				
Europees gebergte toneeltoerusting								7
				2	opstootje kunstwerk			vlijtig
norm	welpenleidster		grondsoort antieke stad			eb en vloed mooi		
					8			Engelse titel
voertuig duivel				vochtig		hert zet		
		5			op die plaats			
ruimtevaartuig		maand				4		
			6		boom			3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---