

EVANGELIE

Vol bewondering kijken mensen naar de tempel, een weelderig gebouw. Jezus schokt hen als hij zegt: „Er komt een dag waarop alles zal worden afgebroken.” „Wanneer dan wel? Mogen we een teken verwachten?“, vragen ze. Jezus: „Laat je niet misleiden door valse profeten. Er zullen erge dingen gebeuren, zoals oorlogen, aardbevingen en hongersnood. Jullie zullen worden opgepakt wegens Mij. Maar wees niet bang. Want als jullie getuigen, zal Ik jullie wijsheid schenken. En geen haar op jullie hoofd zal verloren gaan.”

Naar Lucas 21, 5-19

ANDERS, EN TOCH ZOALS JIJ EN IK:

KINDEREN MET LITTEKENS



„Ik ben Phara. Ik zou er graag uitzien als de andere kinderen maar dat is niet zo.” Zo begint het boek van Elfi Nijssen. Phara vertelt het verhaal van een kind met brandwonden. Want ook al zie je ze niet vaak, toch dragen vele jongeren hun hele leven lang **littekens** mee, soms van kleinsaf.

In het autopark in Hasselt organiseerde Elfi samen met de stad en de Jeugdbrandweer een dag speciaal voor jonge **brandwondenpatiënten**. Koud en winderig was het op deze herfstdag, maar de jeugd huppelde zich warm op het grasveld voor het podium, waar Sergio voor extra 'vuur' zorgde met een bijzonder spel van GO IV (Ketnet).

„Kinderen met **littekens** worden veel te vaak **nagestaard**. En dat is niet fijn voor hen”, zegt Elfi. Iedereen is flink **uitgedost** tegen regen en wind, dus **brandwonden** of **littekens** zijn niet te zien. **Toch zijn ze er**. „Toen ik 5 jaar was, viel ik in een bad met heet water”, vertelt Kim. Nu zet ze zich in voor kinderen met brandwonden via **Pinocchio**. Ook Mariska is lid van deze **vereniging voor ouders en kinderen met brandwonden**. Als **peuter** kreeg ze een **kokende frietketel** over zich heen. „Mensen kijken me soms **vreemd** aan, maar ik ben met mijn **littekens opgegroeid** en voel me er niet meer **ongelukkig** om”, vertelt ze.

Onze leden worden hier minibrandweerman of -vrouw

Jens (19) is lid van de **Jeugdbrandweer**. „We zijn als een **jeugdbeweging**, maar toch een **ietsje anders**. Onze leden worden hier **minibrandweerman** of **-vrouw**. We leren **kleine brandjes blussen**, **wonden verzorgen**. Vooral leren we hoe we **thuis en elders brand kunnen voorkomen**. „Heel speels maar **toch nuttig** in ons verdere leven”, vindt ook Kim. Of ze **allemaal brandweerman** willen worden **later**? „Ik alvast wel”, zegt **Siemen**, „zelf heb ik **gelukkig nog nooit** een **ongeval** gehad, maar als ik iemand vindt die **verbrand** is, weet ik wel **wat te doen**.” **Jonathan** kijkt al uit naar het **examen**: „Een **spannende proef** is **heel snel een ladder oplopen**.” Slaag je voor de **testen**, dan ben je klaar voor een **opleiding tot echte brandweerman**.” (MC)

DIT WORDT TELLEN...

De letter W vind je één keer. Je noteert de letter W in het rooster boven het getal 1. In het rooster staat de letter i twee keer. In het rooster schrijf je boven het getal 2 de letter i. Ga zo verder.

V	R	W	L	G	L	Ü	G	e
G	L	e	i	R	S	L	e	S
Ü	e	S	G	e	S	G	G	Ü
Ü	i	G	e	S	e	V	V	S
R	L	S	V	Ü	G	L	S	G

Goed geteld? In het rooster verschijnt er meteen een woord.

4	3	5	1	2	6	6	2	9	7	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



In ploegen worden de jongeren uitgedaagd voor het GO IV spel. © Martine Croonen

Uitgeverij Davidsfonds schenkt 5 boekjes weg van Phara, een leuk voorleesboek over 'anders zijn'. Stuur een kaartje met je naam, leeftijd en adres naar OP•TOCHT, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. Ben je bij de winnaars, dan vind je het boek binnenkort in je brievenbus. *Elfi Nijssen, Phara, Davidsfonds Infodok, 2010, 14,95 euro, ISBN 978-90-5908-390-5.*

GEEN HAAR OP JE HOOFD GAAT VERLOREN

De evangelietekst klinkt best een beetje **grijselig**. Jezus heeft het over 'de laatste dag'. Natuurlijk willen de **mensen** weten **wanneer** die dan wel komt. Dan kunnen ze zich erop **voorbereiden**. Maar Jezus geeft **geen datum**. Je moet altijd **voorbereid** zijn. Als we bij Jezus **blijven**, hoeven we niet **bang** te zijn. **Gelukkig** worden wij niet **vervolgd** omdat we **christen** zijn, zoals bijvoorbeeld in **Pakistan**, maar toch is het **niet makkelijk** om te zeggen dat je **gelooft**. **Verstoppen** we ons soms niet te **gemakkelijk**? De volhouder wint, zegt Jezus.