

OMSLAG

Het heiligenboek

Paulus van Tarsus (1). De apostel van de heidenen Tom Zwaenepoel

Saulus wordt geboren ergens tussen het jaar 7 en 10 in Tarsus in Cilicië in het zuidoosten van het huidige Turkije. Hij is de zoon van rijke joden met Romeins burgerrecht. Als „Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën” (Handelingen 23, 6) leeft hij de joodse wetten strikt na. Hij beheerst de Griekse taal en is leerbewerker van beroep. Na Jezus' dood werkt Saulus actief mee aan de vervolging van christenen. Op weg naar Damascus wordt hij plotseling omstraald en verblind door een licht uit de hemel. Hij valt op de grond en hoort Jezus' stem, die hem vraagt waarom hij Hem vervolgt. Zijn metgezellen leiden Saulus naar Damascus. Drie dagen lang blijft Saulus blind. Hij eet en drinkt niet meer. Nadat de leerling Ananias hem genezen en gedoopt heeft, preekt Saulus in de synagoge van Damascus. De joden beramen een plan om hem te vermoorden, maar verborgen in een mand slaagt hij erin voorbij de stadsmuur te geraken. Hij verblijft in Tarsus en Antiochië. Na zijn eerste missiereis naar het midden en het zuiden van Klein-Azië neemt Saulus, die intussen

de naam Paulus draagt, deel aan het zogeheten apostelconcilie in Jeruzalem. Tijdens zijn tweede missiereis trekt hij opnieuw door Klein-Azië. Hij steekt over naar Macedonië, waar hij de steden Filippi en Tessalonica aandoet, om vervolgens via Athene naar Korinte te reizen. Zijn derde reis leidt naar Efeze en van hieruit via Macedonië opnieuw naar Korinte. Vanuit Jeruzalem wordt Paulus als gevangene naar Rome gestuurd. Nabij 'Melita' (Malta) leidt hij schipbreuk. In Rome kan hij eerst vrij onderwijzen en preken. Later wordt hij gearresteerd en onthoofd. We schrijven het jaar 67. Op de plaats van zijn graf wordt de kerk Sint-Paulus-buiten-de-Muren opgetrokken. Het Nieuwe Testament bevat dertien brieven die Paulus als afzender noemen. Waarschijnlijk stammen slechts zeven brieven van hemzelf: de eerste brief aan de Tessalonicenzen, de brief aan de Galaten, de eerste en tweede brief aan de Korintiërs, de brief aan de Romeinen en de twee 'gevangenisbrieven', namelijk de brief aan de Filippenzen en de brief aan Filemon. Samen met de Handelingen van de apostelen geven

deze brieven informatie over Paulus' leven. Paulus' wonderbare bekering leert ons dat Jezus zich aansluit bij iedere mens op zijn levenspad, soms op mysterieuze en onverwachte wijze, zoals in Damascus met zijn stralende licht. Paulus wordt op een heel duidelijke, bijna dramatische wijze tot bekering gebracht. De 'Paulusbekering' lijkt alle twijfel uit te sluiten. Nadat hij de 'waarheid' ontdekt heeft, leeft hij eerst drie dagen lang in stilte en duisternis van het geloof. Dan wordt hij gedoopt, hij komt in contact met de plaatselijke christelijke gemeenschap en trekt rond om 'alle volken' te evangeliseren. Op zijn drie missiereizen door Klein-Azië en Griekenland concentreert hij zich vooral op grote steden, de centra van het culturele en religieuze leven. Paulus geldt als een van de eerste grote missionarissen van zijn tijd die de Blijde Boodschap verkondigen, christelijke gemeenten stichten en eerder ontstane gemeenten bezoeken. Hij speelt een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in de

gebieden die nu Turkije en Griekenland zijn. In Damascus begint voor Paulus een 'nieuw leven'. Jezus kiest hem op een wonderlijke wijze uit. Een overtuigd vervolger van de eerste christenen, wordt hij Jezus' werktuig om de volkeren te evangeliseren. Jezus' tegenstander wordt Jezus' grootste missionaris. De man die Jezus nooit ontmoet heeft, wordt zijn vurigste propagandist en maakt zijn ideologie, het christendom, tot wereldgodsdienst. In Damascus staat de wereld op zijn kop. Wie vroeger het leven van anderen bedreigde en vernietigde, verkondigt nu een wereld van licht en nieuw leven. Jezus is niet langer „een teken dat betwist wordt” (Lucas 2, 34), maar „Gods kracht en wijsheid” (Eerste Brief aan de Korintiërs 1, 24). Damascus bewijst dat verzoening altijd mogelijk is.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

6 november, 11 uur, IKON via Nederland 2. In *Het Vermoeden* ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities en maatschappelijke achtergronden. Aan de hand van hun favoriete 'heilige tekst' praat zij met hen over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit. Vandaag is Jaap Schouten te gast. Hij wilde zeeman worden, maar door de vroege dood van zijn vader kwam hij terecht in het onderwijs. Zo ontdekte hij dat het stellen van vragen belangrijker kan zijn dan het beantwoorden. Zijn boekje *Met krijt aan de vingers* bevat dan ook talloze vragen, bedoeld als onderzoeksmateriaal voor leerkrachten. „Want,” meent hij, „de tolerantie in de samenleving zal toenemen, als wij in het onderwijs niet de waarheid verkondigen maar die laten vinden.” Schoutens 'heilige tekst' is een lied van Alfred Bronswijk, dat begint met: „Wij leven van verwondering.”

De vrome kudde

Geld Ingezonden door Maurice Buntinx

Toen ik de prijs van de salade zag, kreeg ik een krop in de keel.

Loonstroken worden tegenwoordig gemaakt van uien. Dat denk ik toch. Want als ik op het einde van de maand mijn loon ontvang en ik het natel, dan springen me de tranen in de ogen.

Van bevroren topsalarissen steek ook maar één achtste boven water.

Er zijn zakenlieden die zo lang met verlies werken, dat zij miljonair worden.

Ik denk erover in Zwitserland te gaan wonen. Ik wil wel eens in een land vertoeven waar de bergen hoger zijn dan de belastingen.

Rijke mensen dansen *cheque to cheque*.

De beurs? Een klein zakje waarin je je geld bewaart of een groot gebouw waar je het kwijtraakt.

Op school Ingezonden door Jan Umans

– Hans, er staat geen enkele fout in jouw huiswerk. Dat begrijp ik niet. Hoe komt dat?

– Eh, mijn papa heeft een week vakantie, meester.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: POMERANS

veiling aardewerk	as- vaas onbe- raden	deel v.e. toneel- stuk	Griekse letter eier- gerecht	helling metaal					
					1				6
klooster- linge lofdicht	2	tand- glazuur ieder							
		een zekere emallak					op dit moment land- afslijting		
muziek- instrument								Europees gebergte	
muziek- teken	bouw- land vulkaan op Sicilie	7	tijd- perk tennis- term						karakter
			schouder- doek		5				
praal- graf wilde- beest						plaats in België zang- noot			
			plaats in Duits- land		8				
deel v.e. kachel	4		water- vogel						3

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---