

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG

Luc VERSTEYLEN

ik weet zelf niet hoe ik er vanmorgen op kwam bij mijn ochtendwandeling over het strand richting cap blanc nez

allicht omdat het zand & de zon me telkenmale tot de oorsprong terugbrengen

buiten beiden is hier immers niets

wat vandaag als vanzelf door zand & zon in me opkwam

was zowaar de oorsprong van viersel

heel het leven in de brouwerij aldaar was het dat me door elke zonnestraal & door elke stap door het zand weer te binnen werd gebracht

vaker & vaker kreeg ik de laatste tijd het leven in de brouwerij voor nieuwe belangstellenden maar niet altijd meteen begrijpenden uit te leggen & hoe kan je dat beter doen dan door de tere dingen

van de prille oorsprong te verhalen?
de eerste twee maanden van het bestaan van viersel gingen mijn leerlingen doodmoe als ze waren zeer vroeg slapen zelfs wanneer het nog licht was

geen wonder na een dag van door weer & wind op & neer fietsen naar & van borgerhout een dagelijkse zwembeurt in het netekanaal zelf je eten maken 's anderendaags vroeg moeten opstaan om op tijd op het college te zijn...

iedereen viel dan ook meteen in slaap behalve zij die met iets zaten

(ook al liggend kan je met iets zitten) een zorg een verlangen een verdriet...

zo was dat eens met twee jongens het geval

enerzijds om de anderen niet wakker te maken & anderzijds om zich toch te kunnen uiten zijn die twee over twee slapenden heen met elkaar verder gaan schrijvespreken

(Wordt vervolgd)

EVEN STOP

UITZONDERLIJKE MOMENTEN

Mia BERTMANS

„Na iedere dood wordt het leven zachter en fijner”, lees ik bij de Duitstalige schrijver Herman Hesse. Het treft me. Als gebedsleider uitvaarten in verschillende federaties vraag ik me af of deze gedachte waarheid bevat. Is dit zo, wordt het leven na iedere dood zachter en fijner? Verandert het leven werkelijk wanneer je met de dood omgaat?

„Waarom doe je dit eigenlijk,” vragen velen verbaasd, „daar is toch helemaal niets prettigs aan.” Daar sta ik dan... en ik kan hierop met twee zinnen niet antwoorden. Hoe kan ik vertellen dat de dood een ingrijpend mysterie is in het leven van ieder van ons? Zeker, rouwenden nabij zijn is geen vrijblijvend engagement. Als

rouwbezoeker neem ik, in naam van de parochiegemeenschap, contact op met de naaste familie. Het opstellen van de homilie en de uitvaartdienst vloeien daaruit voort. Hoe broos worden plotse-ling alle woorden bij het heengaan van een nabestaande? Hoe innig droef is het verlies van een geliefde? Beetje bij beetje treed ik schroomvol het voorbije leven van de gestorvene binnen. Op deze uitzonderlijke momenten worden bladzijden levensverhalen verteld. Unieke verhalen over sterke moedige daden, over wan- hoop en geloof, over vallen en weer opstaan.

Het kan een mooi leven zijn, dat als een geschenk van de Schepper ervaren werd en waarin zijn liefde bij de overledene tastbaar is geweest. Evenzeer kan het een

mooi en goed leven zijn zonder God. Zonder zijn roepstem gehoord te hebben. Soms knaagt de eenzaamheid bitter en hard. Woede, boosheid, schuldgevoelens, angst en onmacht komen naar boven. Schrijnende kindersterfte wordt met pijnlijke wan- hoop uitgeweend.

„Wat doe je dan?” Niets, is het antwoord. „Wat zeg je dan?” Zwijgen is op dat ogenblik sprekender dan welk woord ook. Zwijgen is heilzaam. Die heilige stilte niet doorbreken. Waarachtig er zijn. De pijn en verlorenheid voelen, bij hen blijven, niet weggaan. Bij hen blijven met de kwetsbaarheid van dat ogenblik. Mijn hart woordloos teder laten spreken, tot het verdriet zachtjes helend wordt. Een rouwproces is een zware opdracht en van lange duur. Deze rouwarbeid kan ik niet overnemen. Ik leef mee, draag hen in gebed en laat het leed na korte tijd weer los. Loslaten, om de inzet

met sterkte verder te zetten, want nieuwe uitvaarten melden zich aan. Op deze ingeslagen weg wil ik verdergaan, bescheiden, sereen en rustig, want zo ga je om met rouw en dood.

Uitvaartdiensten leiden mij bid- dend binnen in het wonder van dood en verrijzenis. De voorbije jaren schonken me een tevreden verwondering.

Zondagsgebed

Bij de 32ste zondag door het jaar *Manu Verhulst*

God,
trek mijn horizon open,
verder dan de zaken,
wijder dan de zorgen van de dag.
Geef mij een visioen
om voor te leven:
uw rijk, de hemel gelijk,
waarin wij U liefhebben
en voor elkaar bestaan.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag wil ik u eerst een paar wetenswaardigheden vertellen uit de tijd van toen. Vroeger dacht men dat er het volgende jaar veel fruit zou zijn als het in november zéér hard zou waaien. Rond deze tijd van het jaar trokken de boeren naar het bos waar ze een spaan hout uit een beukenboom sloegen. Was dat stuk hout vochtig, dan zou er volgens hen een koude winter komen. Was het dat niet, dan kreeg men geen of een warme winter.

In de beide Limburgen (Nederland en België) werd rond deze tijd ook het tweede ontbijt afgeschapt voor de landbouwers en hun knechten. Dat tweede ontbijt, genomen omstreeks 10 uur in de ochtend, liet men achterwege tot Pasen. Maar ook voor de familieleden van de boeren gold diezelfde regel. In andere landsgedeelten viel niet het tweede ontbijt weg, maar wel de namiddagkoffie. En daarvan komt deze prettige spreuk:

**DAAR ZIJN TWEE HEREN DOOD,
NOENESLAAP EN VESPERBROOD.
DAAR ZIJN DRIJ NIEUWE IN HET LAND:
ZUIPNEUZE, DRUIPNEUZE EN KLEPPERTAND...**

Goed uitkijken naar het weer dat we zaterdag krijgen, want daarmee zullen we dan moeten leven tot 25 december, want:
**HET WEER VAN LEONARDUSDAG,
BLIJFT TOT DE KERSTDAG.**

De volkswerkkunde kent ook de uitdrukking:
HET WEER DRAAGT EEN LEONARDUSKROON.

Die Leonarduskroon is één van die volkse benamingen voor de regenboog. Het is trouwens maar te hopen dat we die Leonarduskroon toch niet te snel te zien krijgen, want dat zou dan betekenen dat we in buiig weer terecht komen.