

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

HET VLOT DAT ZIJN ADEM INHIELD (vervolg)

Luc VERSTEYLEN

“help ons te geloven dat doordat wij nu rond deze twee in vriendschap & liefde samen zijn er op dit eigenste ogenblik ergens terwereld een huis minder wordt verwoest of overstroomd een soldaat minder op een andere schiet een kind minder verongelukt of sterft van de honger”

de minuut stilte trad in & zelfs het vlot hield even zijn adem in

we voelden allemaal dat hier iets wonderbaarlijks geschiedde & dat daardoor elders ter wereld iets kwaads ten goede werd gekeerd

dan volgde de eigenlijk trouw

hoe fraai gekleed ook de dames & hoe feestelijk uitgedost ook de heren toch dierf ik hen vragen in welke waarden zij geloofden & met welk woord ze dat uitdrukten

wonderlijk genoeg kwamen er heel mooie antwoorden die als wensen

over beide trouwers neerkwamen toen zei ik hen : wanneer jullie nu nog dieper met elkaar willen trouwen nog meer man & vrouw zijn voor elkaar in goede & kwade dagen in ziekte & gezondheid neem elkaar dan bij de hand & zeg terwijl ik jullie de handen opleg: “ik geloof in jou” wat ze in grote vreugde & onder luid gelukwensend handgeklap meteen ook deden

meteen daarna zegende ik hun ogen hun oren hun mond hun handen hun voeten heel hun lichaam dat het nog meer zou mogen uitgroeien

tot een teken van liefde & tederheid voor heel vele mensen maar vooral voor elkaar

weer luid gelukwensend handgeklap zodat heel het vlot ervan daverde

zo kerkelijk als ik gewenst had was hun trouw wel niet geweest maar gelovig zeker wel

hoeveel aanwezig en zelden daarna niet dat dat kwartiertje geloven misschien wel voor het eerst van hun leven hen deugd had gedaan ?

zelfs het vlot had er zijn adem voor ingehouden

WOORDEN ONTVREEMDEN

NAZARET

Bart MESOTTEN

Kan er uit Nazaret [of een andere gemeente] iets goeds komen?

Als je weinig verwacht van iemand die uit een ander oord komt, of als je schertsend de spot wil drijven met de (onooglijke) plaats waar hij vandaan komt, dan kan je een zin uit de Bijbel gebruiken.

Het evangelie volgens Johannes vertelt, dat Andreas en Petrus geroepen werden om Jezus' eerste leerlingen te zijn, onmiddellijk nadat hij in de Jordaan door Johannes was gedoopt. ‘De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: “Ga met mij mee.” Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: “We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!” “*Uit Nazaret?*” zei Natanaël. “*Kan daar iets goeds vandaan komen?*” “Ga zelf maar kijken,” zei Filippus.’ (Joh. 8,37-45)

Nazaret was de woonplaats van Jozef en Maria en de vaderstad van Jezus.

NEUS

Dat komt me de neus uit

Het gezegde ‘dat komt me de neus uit’ betekent: ‘daar heb ik schoon genoeg van’; ‘daar walg ik van’. In de woestijn had het volk gemord tegen God en tegen Mozes, omdat zij uit Egypte weggevoerd werden. Het volk verlangde naar de ‘vleespotten’. Nu verneemt Mozes van God dat hij tegen de joden het volgende moet zeggen: ‘ ”Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de HEER geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had? Welnu, de HEER zal u vlees geven – en vlees eten zult u! Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien of twintig dagen, maar een volle maand, tot het u de neus uit komt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de HEER, die in uw

midden is, geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan.” ‘ (Num. 11,18-20)

NIEUWS

Er is niets nieuws onder de zon

Nihil novi sub sole

Als er iets gebeurt dat voor de meeste mensen iets nieuws is, zal er wel iemand (een betweter misschien) zijn, die met stelligheid beweert: ‘Er is niets nieuws onder de zon’. Als hij ook de Lat. versie ervan kent, en mogelijk daardoor wil pronken met zijn meerwaarde, kan hij zeggen: ‘Nihil novi sub sole’ of ‘Nil novi sub sole’. In het begin van het boek *Prediker* staat het harde stuk dat tegenwoordig ‘Lucht en Leegte’ heet; vroeger: ‘Ijdelheid* der ijdelheden...’ Alles is leegte, er is niets dat duurt, veel van wat wij voor nieuw houden, is er vroeger ook al geweest, de ene generatie volgt de andere op, en dat blijft maar doorgaan.

‘Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.

Er is niets nieuws onder de zon.

Wanneer men van iets zegt: “Kijk, iets nieuws,” dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest.

De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten.’ (Pr. 1,9-11) In de Vulgaat draagt v.9c het versnummer 10, en het luidt ‘nihil sub sole novum’; dat kreeg in de Lat. gevlugelde gezegden zijn plaats als ‘Nihil novi sub sole’ of ‘Nil novi sub sole’.

Het ‘evangelie’ als ‘goed nieuws’

In zijn verhaal over de geboorte van Jezus, vertelt Lucas dat herders in de buurt de wacht hielden bij hun kudde. Onverwacht gebeurde iets heel vreemds: ‘Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie *goed nieuws* brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ (Luc. 2,9-11) ‘Goed nieuws’ vervangt vaak ‘blijde boodschap’, de traditionele vertaling van het woord ‘evangelie’.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Mocht het morgen zacht weer zijn, dan is dat goed voor de nabije toekomst en dan is het zelfs mogelijk dat het goede weer blijft tot op de feestdag van Sint-Rafaël die op 24 oktober wordt gevierd. Deze weerspreuk voorspelt dat:

KAN NAUW MET ROZENKRANS EEN GANS AAN DE SPURRIE ZICH VERZADEN, DAN IS ER TOCH NOG KANS, DAT SINT-RAFAËL EEN KOE ERZIET IN WADEN.

In andere streken van onze Lage Landen werd op 7 oktober Sint-Sergius gevierd. Eén spreuk heeft die heilige op zijn naam:

MET SERGIUS, DE WINTER BEGINT.

Maar iets in die aard hoorden we al in spreuken die vorige week op de kalender stonden. Dat in de natuur nu alles wijst op de komende winter, dat is duidelijk: de late appels verhuizen van de boomgaard naar de zolder, de dieren zoals de veldmuis en de wilde konijnen, zoeken naar veiliger oorden... In één woord: alles wijst naar die komende winter. Ook de weerspreuken doen dat:

VERDWIJNT DE BOER VAN DE AKKER, DAN WORDEN HOND EN JAGER WAKKER.

en:

KOMT VAN ’T LAND DE VELDMUIS, BRENG DAN TURF EN HOUT IN HUIS.

Zondagsgebed

Bij de 28ste zondag door het jaar

Vieren is
mogen binnengaan in uw barmhartigheid!
De spiegel van uw liefde
doet ons zien:
zo klein zijn wij
zo wankel is onze liefde
zo kwetsbaar onze geest.

Waarheid vraagt U,
waarheid tot op de bodem.
Het heeft geen zin
gemaskerd tot U te komen:
U doorgrondt hart en nieren.
Maak mijn ogen nieuw,
dat ik zien mag!

Maar U bent een God van ontferming:
U tilt ons op
uit het stof van onze armoede
en spreekt tot ons
een woord van nieuw leven,
een woord van vergeving.
U neemt de druk weg
van ons hart.

Laten we dan zingen
voor U, God van barmhartigheid!
U loven, U danken, U aanbidden.