

EVANGELIE

JEZUS vertelde zijn leerlingen volgend verhaal: „Een rijk man had een slechte rentmeester en hij ontsloeg hem. Wat moet ik nu doen, vroeg de rentmeester zich af? Werken op het land kan ik niet en om te bedelen schaam ik me. Een voor een riep hij de schuldenaars van de rijke man bij zich en kweet een groot deel van hun schuld kwijt. Dan zouden die hem helpen wanneer de rentmeester het moeilijk zou krijgen. Jezus besluit: „Deze man heeft een slim plan bedacht, al is het om zichzelf te redden. Maar intussen helpt hij anderen. Niemand kan twee heren dienen. Wie betrouwbaar is in het kleine, is betrouwbaar in het grote.”

Naar Lucas 16, 1-13

GELD IS GEEN GOEDE VRIEND

De rentmeester gebruikt het geld van iemand anders om vrienden te maken. Hoe kan Jezus dat nu goed vinden? Jezus keurt het vals spelen van de rentmeester niet goed, maar wel dat hij de schuldenaars ermee helpt. Rijk zijn is niet fout in de ogen van Jezus, toch niet als je die rijkdom eerlijk hebt verdiend. De vraag is hoe je ermee omgaat. Sommigen leven alleen daarvoor, alsof geld hun god is, en houden alles voor zichzelf. Pas als je loskomt van wat je hebt en deelt met wie minder heeft, wordt jouw schat een hemelse schat, zegt Jezus.

REBUS



- k



u = e



- i



b = k



h = b



as = e



k = n



- ka



k = v



b = l

VEILIG IN HET VERKEER

Vele kinderen worden met de auto naar school of sportclub gebracht. Dat is veiliger, denken de ouders. **Is dat zo?** Komimo is een organisatie die pleit voor duurzame mobiliteit. „Dat betekent dat we de mensen willen aansporen om meer de fiets of het openbaar vervoer te nemen”, vertelt Ilse van Komimo. „Een enquête leert dat koning auto nog altijd op nummer één staat. Toch nemen gezinnen stil aan meer en liever de fiets. Van een autobus houden ze niet, zelfs al is er een bushalte in de buurt.”

De Aardig-op-weg-week, die loopt van 16 tot 22 september, wil dat kinderen zich veilig bewegen in het verkeer. Workshops moeten kinderen en ouders leren fietsen. Ilse: „Als mama en papa weten waarop je moet letten tijdens het fietsen, vertrouwen ze hun oogappel makkelijker toe aan het verkeer.”

De Aardig-op-weg-week wordt afgesloten met de grote 'Strapdag'. „Die dag moedigt ouders en kinderen aan om de straten rond de school autovrij te houden. Zo kan iedereen niet alleen veilig de schoolpoort bereiken, maar kan de straat voor een dag gebruikt worden voor een gezellige picknick, of omgetoverd tot een heuse verkeerstuin.”

Ook de Heilig Hartschool in Koningshooikt doet mee. „Hoewel veilig van en naar school het hele jaar op de agenda staat, besteden we er op de Strapdag extra aandacht aan”, vertelt juf Frie. „Dan maken we een wandeling langs wegen waar geen verkeer komt, of net langs dorpswegen waar het extra druk is. De kleinsten leren de kneepjes via een fietsparcours.”

„En een fietspool zorgt ervoor dat het hele jaar door geen enkel kind alleen naar school fietst. Ou-

„Geen enkel kind fietst alleen naar school, ouders en leerkrachten fietsen mee”



Voor één dag zijn fietsers baas in het verkeer. © Komimo/Stad Gent

ders en leerkrachten wachten hen op, om samen richting school te rijden. Worden de kinderen toch met de wagen gebracht, dan zorgt een opzichter dat de ouders parkeren waar het mag.”

Erica, zelf mama van drie jonge tieners, is verkeersouder in een Mechelse school. „Binnenkort staat de fluoactie weer op de kalender. Hoe meer je jezelf zichtbaar maakt, hoe meer stempels op je kaart. De kelder in onze school vormen we af en toe om tot een fluokelder. Twee zaklampen stellen de koplampen van een wagen voor. Wie wordt gezien en wie niet?” Sommige scholen krijgen elk jaar het 10 op 10 verkeerslabel. Erica: „Met de

beloning die we daarvoor krijgen, kopen we fietsen en helmen aan voor de school. Die worden gebruikt voor uitstapjes, zodat ook kinderen zonder fiets of helm veilig mee kunnen.”

Wil jij ook meewerken aan een veilige schoolomgeving? Op de website www.aardig-op-weg-week.be loopt een wedstrijd waarmee je leuke prijzen kunt winnen (klik door naar Dromenwijzer).

Het hele dorp verkeersvrij? Dat kan op 19 september. Dan organiseren heel wat gemeenten een autovrije dag. Wat zal het daar rustig zijn. Doet jouw gemeente ook mee? We wensen jou alvast een veilig en sportief schooljaar toe!