

OMSLAG

Het heiligenboek

Thomas More. De martelaar van het morele geweten *Tom Zwaenepoel*

Thomas wordt geboren in 1478 in een Londens burgergezin. Als zoon van een rechter studeert hij rechten in Oxford. Lange tijd denkt hij aan een kloosterbestaan, maar uiteindelijk kiest hij voor het huwelijk. Samen met zijn vrouw en vier kinderen leidt hij een gelukkig familielevens.

Onder koning Hendrik VII wordt hij lid van het Engelse Lagerhuis (1504). De vorst benoemt hem tot *Lord Chancellor* (1529). In die functie is Thomas de eerste vertrouweling van de koning. Wanneer paus Clemens VII weigert Hendriks echtscheiding goed te keuren, laat de vorst zich scheiden van de rooms-katholieke Kerk en stelt hij zichzelf als hoofd van de Church of England, boven de paus (1534). Thomas, die in 1532 ontslag heeft genomen, wordt gearresteerd wegens hoogverraad, omdat hij de eed op de nieuwe grondwet (*Act of Supremacy*) niet wil erkennen. Na bijna anderhalf jaar gevangenis in de Tower in Londen wordt Thomas op het schavot onthoofd (1535).

Thomas More is een fijnzinnig echtgenoot, een vrome en humoristische huisvader, een vooraanstaand politicus in Engeland en

Europa, en een wijze humanist. Zijn gezicht straalt een liefdevolle vreugde uit. In menselijke contacten is er niets waaruit hij geen vreugde put, zelfs al gaat het om de meest ernstige aangelegenheden. Hij wil liever vrolijk schertsen dan zich waardig en ernstig gedragen. Zijn intensief openbare leven wordt gekenmerkt door eenvoudige deemoed en het besef dat elk succes vergankelijk is. Van eretiteln en rijkdom heeft hij een grote afkeer.

Met zijn openbare functies wil Thomas More koning en land dienen. Trouw aan zijn principes, streeft hij hierbij naar rechtvaardigheid. Hij verdedigt de belangen van de arme en zwakke burgers, beschermt de 'familie' en helpt de opvoeding van de jeugd vooruit. Huwelijk, familielevens en engagement zijn centrale waarden in zijn leven. Thomas gaat dagelijks naar de mis en trekt te voet op pelgrimstocht. Vaak wandelt hij ook incognito door de arme wijken van Londen om noodlijdenden te vinden. Verder sticht en financiert hij een ziekenhuis, biedt hij hongerlijdenden voor korte tijd onderdak in zijn 'open' huis en nodigt hij boeren

uit de omgeving uit voor een maaltijd. Na zijn ontslag als Lord Kanselier (1532) trekt hij zich terug uit het openbare leven en leeft hij met zijn familie in armoede. Die blijft hem trouw, ook wanneer hij in de kerker zucht.

Thomas More is de martelaar van het morele geweten, de eigen overtuiging en de vrijheid. Hij verdedigt de rechten en de waardigheid van het geweten, dat mensenwaarde en vrijheid garandeert en het individu als 'subject' beschouwt. Tijdens zijn zoektocht naar waarheid en gerechtigheid wil hij vrij beslissen, onafhankelijk van relaties of verplichtingen. Als gevolg van gewetensbezwaren slaagt hij er niet in om de 'trouwe dienaar' van de koning te blijven.

Thomas' betekenis schuilt in zijn plichtsbewustzijn en onbuigzaamheid, ook wanneer de hele Engelse geestelijkheid zich aanpast aan de nieuwe 'omstandigheden'. Door zijn verlangen naar eenheid, vrede en samenhang wordt zijn oecumenisch verlangen zichtbaar. Hieraan wordt elk jaar op Thomas' sterfdag herinnerd tijdens een oecumenische dienst in de anglicaanse kerk

Saint Dunstan in Canterbury, waar zijn hoofd werd begraven.

Thomas Mores brieven uit de gevangenis tonen hoe hij zijn martelaarschap vol vreugde tegemoet ziet en van verlangen brandt om God te zien. Sterven is voor hem een groot geluk. Tijdens zijn proces verdedigt hij in een emotionele rede de onverbreekelijkheid van het huwelijk, de vrijheid van de Kerk tegenover de staat en het respect voor het erfgoed van het recht dat georiënteerd is naar christelijke waarden. Tussen zijn veroordeling en zijn dood bidt hij. In de Tower verheugt hij zich over de brieven van zijn dochter Margaret, haar liefde en tedere medeleven dat zich niet laat 'knechten' door burgerlijke conventie. Hij roept haar op om 'blijmoedig te leven' (april/mei 1534).

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

16 september, 22.59 uur, IKON via Nederland 2. *Akkers van Margraten*, documentaire van Albert Elings en Eugenie Jansen in de serie *Holland Doc* over de Amerikaanse militaire begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Amerikanen ten tijde van de strijd in Zuid-Limburg, het Ardennenoffensief en in het Ruhrgebied. Op het hooggelegen plateau aan de Rijksweg in Margraten in Nederlands Limburg lijkt het altijd te waaien. Wanneer hier eind 1944 tot verbazing van de landeigenaars de eerste Amerikaanse soldaten worden begraven, voorziet niemand dat anderhalf jaar later twintigduizend kruisen en Davidsterren er in de modder zullen zijn geplant. In een documentairefilm van zeventig minuten, overigens met nog nooit eerder vertoond filmmateriaal uit Amerikaanse archieven, vertellen ooggetuigen over de impact van deze gebeurtenissen.

De vrome kudde

Familiebijeenkomst Ingezonden door Jozef Deconinck

Een huwelijksjubileum brengt twee families bijeen. Let eens op de namen... Hilde Vertongen is de echtgenote van Rik Detandt, de schoonmoeder heet Vanderkelen. Tante uit de Westhoek heet Buyck, Hildes nichtje Billen en haar lief luistert naar de naam Degadt. Een neef heet Voet, die gehuwd is met Nagels. Laatstgenoemde heeft overigens Lankhaar. Nonkel Remi heeft één lang been en een groot Voorhoofd. Hij heeft ook last van Plaetvoet en daarom loopt hij nooit Bervoets. Maar hij heeft wel een paar Liefoghe.

Bij de dokter Ingezonden door J. Van Veldhoven

Dokter tot patiënt:

– Lang geleden dat ik u nog heb gezien!

Antwoordt de patiënt:

– Ja, dokter, ik ben dan ook lange tijd ziek geweest.

Bij de tandarts Ingezonden door J. Van Veldhoven

Een man komt van de tandarts en op straat ontmoet hij een oude vriend. Die bemerkt een gezwollen kaak en vraagt:

– Problemen met je tanden?

Antwoordt de man:

– Twee tanden heeft de tandarts moeten trekken.

– Twee ineens?

– Ja. Hij kon niet teruggeven van een briefje van 200.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: BRUIKBAAR

dialect	deel v.d. voet	personal computer	vee-dokter	gave aan een godheid
aantrekkelijk	hond	sprookjesfiguur	te weten	roem
visgerel			scheepstimmerplaats	
genegen		3	mikpunt	
			4	hert
			Frans lidwoord	
boerengrond			aansporing	tantalium
sportartikel			pers. vnv.	
			gemeenteweide	8
			plaats in Duitsland	2
platte steen				brilslang
tijding	5		6	voorzetsel
			dominee	
			deel v.d. bijbel	dokter
			boom	in loco
plek	verroest			
				7
				9
			1	groente

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---