

OMSLAG

Het heiligenboek

'Doodgewone heiligen (2) Tom Zwaenepoel

Notburga van Eben

De levensloop van deze heilige is grotendeels legendarisch. Notburga (omstreeks 1265-1313) wordt geboren in Rattenberg in Tirol in een arm landbouwersgezin. Vanaf haar achttiende werkt ze als dienstmeisje bij de graaf van Rattenburg. Ze kan niet langer toezien hoeveel voedsel wordt verkocht en schenkt een deel ervan aan de armen. Omdat de landlopers aan de toegangspoort voor overlast zorgen, wordt Notburga de laan uitgestuurd.

Ze vindt een nieuwe baan bij een boer in Eben, waar ze opkomt voor de rechten van de knechten. De mishandelingen door de boer draagt ze lijdzaam. Het enige wat ze vraagt, is zijn toestemming om aan de vooravond van zon- en feestdagen naar de plaatselijke kerk te mogen trekken. Als de boer aandringt om ook tijdens het luiden van de klokken te maaien, blijft – volgens de legende – haar sikkel in de lucht zweven tot ze haar arbeid na haar kerkbezoek hervat.

Later keert Notburga terug naar het hof in Rattenburg, dat sinds haar vertrek ruzie, nood en dood heeft gekend. Na haar intrek heerst er opnieuw rust en vrede.

Notburga vervult hier nog twintig jaar nauwgezet haar taken als kokkin. Ze wordt bejegend met veel respect. Dankzij een grote schenking van de graaf krijgen jaarlijks vijfhonderd armen een maaltijd.

Notburga is een voorbeeld van werkzaamheid, vroomheid en naastenliefde. Als trouwe meid stelt ze zich nederig op. Ze wil dienen, niet gediend worden. Ze leert ons dat je voor anderen een bron van zegen bent, als je hen 'in nood beschermt' (Notburga). Als je deelt, word je niet armer, maar rijker. Zo brengt gulheid vrede op het kasteel en leidt gierigheid tot onheil. Notburga's attribuut – de in de lucht hangende sikkel – verwijst naar de heiliging van de zondagsrust en het respecteren van de werktijden.

Isidorus van Madrid

Deze heilige wordt in 1070 geboren als zoon van een eenvoudige landarbeider in de streek van Madrid. Al op vroege leeftijd verliest hij zijn ouders en moet hij als dagloner bij een baron aan de slag. In zijn voorbeeldige leven staan trouwe plichtsvulling, liefdadigheid en gebed centraal.

Onder druk van de andere dagloners verbiedt de baron Isidorus het bidden tijdens de werkuren. Daarop neemt hij dienst bij een meer begripvolle landeigenaar. Zijn grote ijver leidt niet alleen tot bloeiende zaken, maar ook tot jaloezie en verzinsels van de knechten. Isidorus zou zijn arbeid door 'bidsessies' verwaarlozen. Als de baron wil vaststellen of dit klopt, ziet hij volgens de overlevering een merkwaardig tafereel. Terwijl Isidorus bidt, leidt een engel twee ossen die de ploeg trekken.

Later treedt Isidorus in het huwelijk met Maria Torribia. Na het voortijdige overlijden van een van hun kinderen kiest het echtpaar voor een vrome levenswijze en een onvermoeibare inzet voor hulpbehoevenden. Maria leidt na de dood van haar man (1070) een kluizenaarsleven.

Voor Isidorus is het een vaste gewoonte om op zondag te bidden, want de zevende dag van de week is gewijd aan God. Op die dag heeft hij nood aan een 'heilige' tijd en een 'heilige' plaats en verlangt hij naar rust en zegen. De dialoog van de landbouwer met de Schep- per, van mens en natuur, krijgt

voorrang op zijn belangrijkste dagtaak, het ploegen van de akker. Maar tijdens zijn gebed staat de wereld niet stil. Voor heel even neemt een engel, de boodschapper van God, zijn arbeid over.

Isidorus oogst wat hij zaait. De man die alles weggeeft wat hij zelf kan missen, die zelfs zo veel graan aan de vogels schenkt, dat het de spotlust opwekt van zijn medeknechten, ontvangt vreugde en dankbaarheid in veelvoud. Zelfs afgunst en intriges van de buitenwereld remmen zijn spontaneïteit niet af. Hij stapt als landbouwer en later als echtgenoot gelukkig door het leven. Zijn levensmotto luidt: echt geluk houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen.

Ook al laat zijn heiligverklaring nog vijf eeuwen op zich wachten, de verering van Isidorus verspreidt zich vlug onder de Europese boerenstand. In zowat elk bisdom wordt hij op een dag in april of mei gevierd.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

11 september, 11.55 uur, IKON via Nederland 2. Herhaling van de aflevering van *Het Vermoeden* met cabaretière Lenette van Dongen. Opgroeien deed Van Dongen in een gereformeerd gezin. Ze vond haar weg in de wereld van de dans, maar koos uiteindelijk voor een carrière in de kleinkunst. De vijftig voorbij, symboliseert ze haar spiritualiteit met een bloeiende hyacint: elke keer kun je opnieuw beginnen, en of je nou wortel schiet op een vuilnisbelt of in potgrond, je bent bestemd om tot bloei te komen.

12 september, 11 uur, IKON via Nederland 2. Herhaling van de aflevering van *Het Vermoeden* met Rochelle Griffin. Deze geboren Amerikaanse voegde zich na een wilde flowerpower-periode bij haar ouders in Den Haag. Een cursus om te leren omgaan met de grote uitdagingen van het leven bracht haar bij dé specialiste in rouwverwerking, Elisabeth Kübler-Ross. Nu begeleidt ze aids-patiënten bij hun sterfensproces.

De vrome kudde

Dank Ingezonden door Jan Umans

Bedelaar, tegen de man die hem een forse aalmoes heeft gegeven:

Duizendmaal dank, mijnheer. Ik zal u mijn dank betuigen voor uw goedheid.

Hoe dan wel?

Ik zal u aanbevelen bij al mijn vrienden!

Beestjes Ingezonden door Cyriel Nijs

Hoe noem je twee verliefde duizendpoten? Een ritssluiting

Hoe noem je de vader van een regenwormengezin? Papier

Hoe noem je een kikker op een fiets? Fietspad

Hoe noem je een paling onder de tram? Een aalmoes

Zelfkennis Ingezonden door Herman Reyens

Een huisarts weet van veel een beetje.
Een specialist weet van een beetje heel veel.
Dan ben ik een supergenie: ik weet van niks alles.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: STRIJDBAAR

Europees land	buiten- sporig	kerkelijke straf	neon	vertrek
politie- man	kansspel	1	6	even- mens
		9	gewoonte	
bid- periode				ad acta
Zuid-Am. drank				
			staaf edel- metaal	8
		lidwoord	Engels telwoord	
7				Heilige
roof- vogel				ontzag
Japans bordspel				
	oude Fran- se dans			
	klooster- zuster		3	reuk- orgaan
Grieks eiland	familie- lid		ver- trouwd	
	Italiaanse omroep		ten bedra- ge van	
			vogel	errore excepto
			boom	
5				
droog				
slaap- plaats		4	manne- tjeshond	2
			zetel	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---