

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN VIERDERS VAN HEINDE EN VER

Luc VERSTEYLEN

een jong koppel van aan zee kwam in verself hun tweedaagse doen ze hadden hun huwelijk gepland met rent a priester volgende maand maar de vader van de bruidegom die al vaker naar de brouwerij kwam gaf hen de raad zich een paar dagen in de brouwerij op hun huwelijk te komen voorbereiden

tegelijkertijd kwam een gezinnetje uit het brusselse ons erf op: hun zoontje van zeven zou straks over de brug komen

& zijn eerste-communicie-zonder-kadokes doen

vroeger op de dag kwam al een oma met haar twee kleinzonen aan een kordate française die op nog geen kilometer van de brouwerij woonde

onze bewoners van vandaag kwamen dus letterlijk van heinde & ver “heinde” betekent immers “dichtbij” in tegenstelling tot wat ik vroeger dacht

de oudste jongen van veertien kwam ook zijn overgang voorbereiden

de feestelijkheid van de Hemelvaart van gisteren zette zich dus nog verder door

op de bank bij de zonnwijzer hadden we het met de trouwers over het huwelijk oorspronkelijk verwachten ze niet meer dan wat spreken van mij

maar toen ik hen verteld had hoe de trouw-naar-binnen gebeurt hadden ze meteen het verlangen om ter plekke & terstond zo hun trouw-naar-binnen naar elkaar toe te doen

iedereen leefde er meteen naartoe een kroontje van maagdenpalm werd gevlochten

de draagstoel werd versierd de trouwers kregen een stukje krijt & schreven op de brug elk langs een kant de zeven mooiste herinneringen die ze aan elkaar hadden

met het beurteling hardop voorlezen bij elk woord een plank dichters naar elkaar toekomend stonden ze uiteindelijk vlak tegenover elkaar

de omstaanders aan de zuiderkant deden hun geloofsbelijdenis

als gelukwensen voor de trouwers kwamen een na een de mooiste woorden van de wereld

(vervolg volgende week)

WOORDEN ONTVREEMDEN

MOZES

Bart MESOTTEN

Hij heeft Mozes en de profeten
Mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel, kunnen soms de uitdrukking gebruiken: ‘Hij/zij heeft Mozes en de profeten’. Dat wil dan zeggen: die persoon heeft alles wat nodig is om een bepaalde zaak tot een goed einde te brengen, heeft geld en mogelijkheden te over, alleen ontbreekt het hem/haar aan de nodige wijskracht en doorzettingsvermogen; verdere hulp is niet nodig en zelfs niet wenselijk. Mozes is een van de krachtigste figuren uit het O.T., Hebreeuwse leider en wetgever. Hij werd uit joodse ouders in Egypte geboren; ongeveer dertiende eeuw v.C. Zijn rol was zo belangrijk dat de eerste vijf boeken van de Bijbel, de ‘Pentateuch’ (van het Griekse ‘penta’ [vijf] en ‘teuchos’ [o.a. boekrol]) op

zijn naam staan. In de Duitse protestantse uitgaven van de Bijbel heten de vijf boeken: 1 Mose (Genesis), 2 Mose (Exodus), 3 Mose (Leviticus), 4 Mose (Numeri) en 5 Mose (Deuteronomium). Mozes’ voorouders, Jakob en zijn familie, hadden zich als een herdersstam gevestigd in de noordwestelijke hoek van de Nijldelta. Hun nakomelingen leidden daar gedurende vier eeuwen een welvarend leven totdat in Egypte een koning aan het bewind kwam die hen ging wantrouwen omdat hun aantal almaar aangroeide waardoor zij in zijn ogen te sterk werden. Hij gebruikte hen als slaven. Zo moesten zij onder dwang twee steden bouwen. Mozes bekleedde een hoge post aan het hof: hij was als baby door de koningin geadopteerd. Op zekere dag zag hij hoe een Egyptische opzichter een van de joden

afranselde. Mozes kwam hardhandig tussenbeide en doodde de opzichter. Dat kwam de farao ter ore. Mozes vluchtte naar het oosten, naar de Sinai. Daar trouwde hij, en had een vreemde ervaring: hij zag een brandende struik die niet door het vuur verteerd werd, en hij hoorde een stem die hem gebod terug te keren naar Egypte en zijn eigen volk daar weg te leiden naar de vrijheid. Dat gebeurde. Tijdens hun uittocht zorgde Mozes ervoor dat het volk georganiseerd werd. Op Gods bevel gaf hij zijn mensen duidelijke wetten. De uitdrukking ‘Mozes en de profeten’ komt voor in de gelijkenis van Jezus over de rijke man en Lazarus, de bedelaar. (Luc. 16,19-31) De rijke man is in de hel terechtgekomen. Hij heeft vergeefs gepoogd wat verlichting in zijn pijn te krijgen: ‘Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om

mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” ‘ (Luc. 16,24) Dat werd geweigerd. Toen zei de rijke man: “Dan smee ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” ‘ (Luc. 16,27-31) ‘Mozes en de profeten’ is een vaste uitdrukking die betekent: de hele Heilige Schrift, in de mond van Jezus uiteraard enkel het O.T. Dat bevat niets concreets over de straffen die de ongelovigen en zondaars in de onderwereld moeten verduren. (Wordt vervolgd)

Zondagsgebed

Bij de 23ste zondag door het jaar

Zo broos en breekbaar als ze was in de straten van Calcutta, zo alleen met de dood, met de armoede en de honger... Zo sterk en zeker van zichzelf was zij in gebed, vergroeid met Jezus, met zijn liefde, met zijn vrede. Wondere vrouw, wandelend tussen de uitwerpselen van de mensheid, ziet zij in elk gelaat de trekken van Jezus: gekruisigd en verminkt, melaats en door iedereen verlaten. Zij wast en zalft als eens Maria Magdalena. Moeder Teresa, een kleine, stille vrouw die opvlamt in woede en verdriet als één mensenkind wordt achtergelaten of geliquideerd.

Vrouw van de sloppenwijken op alle continenten thuis. Met je oude sari en je veel te grote sandalen stond je in Oslo in een groot paleis. Je kreeg de Nobelprijs voor de vrede en jouw antwoord ontroerde en beschaamde de groten der aarde. Moeder Teresa, moeder van duizend en duizend stervelingens, wegwerpmensjes. Wees vandaag ook een beetje moeder voor de kinderen van het rijke westen die uit het nest gevallen of gestoten zijn en verkleumd van de kou te grijpen liggen voor de gieren van het geldgewin.

Manu Verhulst

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag begint er een nieuwe maand en meteen ook een nieuw schooljaar. In het woord september hoor je “sept”, Latijn voor “zeven” en inderdaad was dit tijdens de Romeinse periode de zevende maand. Je hoort het misschien niet graag zeggen, maar september is de eerste herfstmaand, maar meteen ook de maand waarin de grote fruitoogst kan plaatsvinden. Daarover zegt een oud versje:

IK BEN HET HERFSTBEGIN EN OOK DES ZOMERS LAATSTE DOCH, MITS IK VRUCHTEN BRENG, BEN IK NIET VAN DE KWAADSTE.

De eerste dag van september is toegewijd aan Sint-Egidius, een belangrijke weerheilige. Het weer van 1 september blijft vier weken lang bij ons:

HET WEER DAT SINT-EGIDIUS BIJDT, EINDIGT VOORDE VIER WEKEN NIET.

Morgen is het de feestdag van Margarita van Leuven. Margarita was een meisje dat leefde in de dertiende eeuw. Omdat ze zich zo bescheiden gedroeg, noemde men haar sarcastisch “fiere Margriet”. Op een blauwe maandag werd ze vermoord en de geschriften zeggen merkwaardig genoeg: “Volgens de traditie waren de bandieten beenhouwers”. Die gooiden het lijk van Margarita in de Dijle en toen gebeurde er iets vreemds: het lijk dreef stroomopwaarts terug naar Leuven en ging niet onder. Met deze dagheiligen vangt de maand september aan. Een maand waarin je eens goed naar het weer moet kijken in de eerste dagen. Want, zegt een spreuk:

VALT BEGIN SEPTEMBER DE REGEN IN Plassen, HET VOLGEND JAAR ZAL HET GRAAN GOED Wassen.

Vandaag moeten de kinderen weer met hun nieuwe boekentassen naar school. Het zou zonde zijn als de eerste septemberregen alles vies en nat zou maken. Jaren geleden al kenden de kinderen een smeekeversje om dat allemaal te verhinderen. Dat ging zo:

MIEKE KATELIJNE, LAAT HET ZONNEKE SCHIJNEN, LAAT DE REGEN OVERGAAN, DAT DE KINDEREN NAAR ’T SCHOOL KUNNEN GAAN.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijsstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijsstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.