

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN EEN BIJDEGRONDSE HEMELVAART

Luc VERSTEYLEN

*zo'n zalige hemelvaartsdag
hebben we in viersel
nog maar zelden meegemaakt*

*je vaart niet ten hemel
door ginder boven
tussen de grijze wolken
te verdwijnen
maar door met je voeten
hier beneden
op de grond te blijven*

*zoals dat meisje van twaalf
dat vandaag bij ons
over de brug kwam
de echte hedendaagse hemelvaarten
blijken horizontaal te gebeuren*

*hoe luidt die lieverlevenleuze
ook weer?*

**“de hemel bestaat
want wij zijn er al geweest”**

*daarmee worden
onze geluismomenten bedoeld
& die beleefden we toch altijd
hier beneden op de begane grond?*

*vandaag een hemelmoment
mogen meebelevan
van dat meisje van twaalf
moest je de stralende ogen
van dat kind zien*

*bij elke plank die het verder betrad
haar kindertijd bewust verlatend*

*& haar jeugd
even bewust betredend*

*heel haar kinderrijk gezin
had zij meegebracht :
hoe gelukwensend klaptten haar ouders
& haar zussen & broers in de handen
toen ze de laatste plank was afgekomen*

*een oudere broer & zus
waren haar op die brug
vorig jaar al voorgegaan*

*drie jongere meisjes zag je glunderend
al uitkijken
naar het jaar dat het hun beurt zou zijn*

*na de zegening van haar zintuigen
kreeg zij van haar moeder
een kroontje van maagdenpalm op
werd zij door vader
& broer
in de draagstoel naar het erf gedragen*

*waar vrouwen
& kinderen de kar opmoesten
& wie kwam op dat ogenblik
de poort onderdoor?
een nieuw gezin
met een zoon van zeven
die ook zijn overgang
kwam voorbereiden*

*ook zij meteen mee de kar op
konden zij feestelijker
worden verwelkomd?*

*& weet je wat het leukste was
van heel deze bijdegrondse
hemelvaart?*

*de vader van het meisje
was een van de veertienjarige jongens
die ooit mee viersel gesticht heeft*

WOORDEN ONTVREEMDEN

MOSTERDZAAD

Bart MESOTTEN

*Een geloof zo klein als een mosterd-
zaadje*

Een ‘mosterdzaad’ (tegenwoordig meestal als verkleinwoord gebruikt: ‘mosterdzaadje’), is het beeld van iets kleins dat kan uitgroeien tot iets dat indrukwekkend groot is. Het is een typisch Bijbels symbool dat ook in een profane context toegepast wordt: een schijnbaar onbeduidend kleine groep enthousiaste kerels kunnen een beweging op gang brengen die op de duur enorme afmetingen en invloed kan krijgen. Een rijkeluikind als Franciscus van Assisi dat zijn weelde verzaakt en totaal arm gaat leven, roept een kloosterorde in het leven met duizenden volgelingen.

Jezus gebruikte het beeld van het

mosterdzaadje meer dan eens.

Op zekere dag kwam iemand naar Jezus. Hij vroeg hem of hij iets wilde doen voor zijn zoon die in de macht van een kwade geest was. De man had het al aan de leerlingen gevraagd; maar die waren er niet in geslaagd om de jongen te verlossen van de demon. ‘Jezus antwoordde: “Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.” Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: “Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?” Hij antwoordde: “Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie

geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: <Verplaats je van hier naar daar!> en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.”’ (Mat. 17,17-20) Het mosterdzaadje komt ook voor in een reeks gelijkenissen die Jezus vertelde: ‘Hij hield hun een andere gelijkenis voor: “Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.”’ (Mat. 13,31) Ook Marcus (4,30-32) en Lucas (13,18-19) hebben deze gelijkenis. Dat een mosterdzaadje het kleinste van alle zaadjes is, mag je niet letterlijk nemen, enkel spreekwoordelijk. De hoofdzak ligt op de tegenstelling tussen het onooglijk kleine van een zaadje en het feit dat het kan uitgroeien tot

een boom van wel drie-vier meter hoog. Die bomen groeien ook nu nog op de oever van de Jordaan. Toch mag men het beeld niet zien als een symbool van de uitgestrektheid en de alles overheersende macht van ‘het koninkrijk van de hemel’. Men moet het zien vanuit het eindpunt: als alles voltooid zal zijn, is het koninkrijk van de hemel zo schitterend belangrijk en aantrekkelijk dat alle aardse koninkrijken en aantrekkelijkheden daarbij in het niet verzinken. Paulus remt even af. Enkel een geloof dat bergen kan verplaatsen, is niet genoeg: ‘Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’ (1 Kor. 13,2)

Zondagsgebed

Bij de 22ste zondag door het jaar

In en door Johannes zijn wij allen geroepen om de weg van de Heer te bereiden. Heer Jezus, maak ons tot getuigen van uw boodschap van liefde en verlossing en richt ons gaan en staan op uw vrede die komen zal en duren zal tot in eeuwigheid. Mensen verzamelen uit alle windstreken vandaan, dat is van alle vrede het begin. Jezus als de verlosser zien, vandaag de dag, dat is een richting, ja een vredesweg. Johannes, dat is ‘God-is-genadig’ heten, zo genoemd door het leven gaan, dat brengt de vrede binnen handbereik. Laten we in deze geest de vrede stichten door Christus in ons midden bekend te maken.

(Bij de herdenking van de marteldood van Johannes de Doper)

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het noendutje is nu gedaan...! Augustus is nu bijna ten einde en september staat voor de deur. Wanneer ik ga kijken naar het kalenderblaadje van 1 september, dan lees ik daarop dat het vanaf die dag maar moet uit zijn met het zomers middagdutje en met de namiddagboterham of het vieruurtje, zoals dat vroeger de gewoonte was. De volkskalender zegt dat zo omdat de dagen nu al flink korten en het aantal uren om veldwerk te kunnen verrichten dus ook dag na dag krimpt. Daarom moet ieder moment van de dag worden benut en is het dus afgelopen met middagdutje en vieruurtje. In Nederlands Limburg zei men dat zo:

**SINTE-EGIED (1 september)
VERBIEDT DE HONGEREN DE ACHTERHONGER.**

Eigenaardig genoeg werden middagdutje en vierurenboterham niet overal op dezelfde dag afgeschaf. Soms was dat in sommige regio's op Sint-Michiël. En die komt pas eind september.

Om duidelijk te stellen dat de zomer eind augustus-begin september wel haast is uitgespeeld, zegt de volkskalender bovendien dat rond deze dagen de spinnewielen moeten worden nagekeken en in orde worden gebracht, want de spinavonden beginnen straks weer. Dat begin van de spintijd varieerde ook van streek tot streek. In bepaalde regio's was dat op Sint-Lambertus, 17 september, terwijl elders Sint-Theresia (15 oktober) daartoe het sein gaf.

Als je weet dat Egidius ook wel Sint-Gilleke werd genoemd, begrijp je meteen volgende spreuk:

**SINTE-GILLEKE 'T KLOSKE OP 'T SPILLEKE.
SINTE-MICHIEL 'T KLOSKE OP 'T WIEL.**