

## OMSLAG

### Het heiligenboek

*Hubertus en Ansgarius. Grenzen overschrijden* Tom Zwaenepoel

Wie gelooft, moet grenzen overschrijden. Wie zichzelf gelovig noemt, mag zich niet opsluiten in een kleine omgeving, maar moet 'de andere' opzoeken. Dit betekent de vertrouwde omgeving verlaten en de wijde wereld intrekken. Het doel is eenvoudig: de Blijde Boodschap verkondigen aan iedere mens van 'goede wil' en een voorbeeld zijn voor de naaste. Geen woorden, maar daden. Geen beloftes, maar feiten. Figuren zoals Hubertus van Luik en Ansgarius openen grenzen. Hun woorden en waardevolle sporen zijn tot op vandaag zichtbaar. Hubertus is een volkse heilige, wiens leven wij uit legenden kennen. Hij wordt in 655 geboren en is van adellijke afkomst. Na zijn verblijf aan het hof van de Merovingische hofmeier Pepijn van Herstal volgt hij les bij de bisschop van Tongeren-Maastricht, Lambertus van Maastricht, die hem tot priester wijdt. Wanneer Lambertus vermoord wordt, volgt Hubertus hem op. We schrijven anno 705. In het jaar 717 of 718 verlegt Hubertus zijn bisschopszetel naar Luik. Hij missioneert in Limburg, Brabant en de Ardennen en laat kerken optrekken en kapellen

bouwen. De 'apostel van de Ardennen' sterft in 727. Vanaf de elfde eeuw wordt over Hubertus een legende verteld die ontleend is aan het heiligenleven van Eustachius. Na de dood van zijn geliefde vrouw, gestorven bij de geboorte van hun zoon, wijdt Hubertus zich dag en nacht aan de jacht. Wanneer hij op Goede Vrijdag van het jaar 683 in de wouden van de Ardennen op jacht is, ziet hij plotseling een wit hert met een lichtend kruis tussen het gewei. Hij hoort een stem die hem aanmaant om Lambertus op te zoeken. In de christelijke mystiek staat de jacht voor de zoektocht van de ziel naar Christus en symboliseert het kruis Gods onvoorwaardelijke liefde. Bij het zien van dit tafereel beseft Hubertus dat alleen het geloof zijn leven een nieuwe wending kan geven. Voor hem is de stem van het geloof een antwoord op zijn onverschillige leven en een herinnering aan het echte doel van zijn bestaan. Het stralende kruis in het gewei van het hert kan ook een aanmaning zijn om respectvol om te gaan met dieren. Hubertus van Luik wordt afgebeeld als bisschop of jager, maar telkens met een hert dat een kruis

in zijn gewei draagt. Hij is onder meer de patroonheilige van de Ardennen, de boswachters, de jagers en de opticiens. Ansgarius wordt in 801 in Amiens geboren. Hij is van adellijke afkomst en stamt uit Picardië. Na de dood van zijn moeder vervoegt hij op vijftienjarige leeftijd het klooster Corbie. In die abdij en in haar nieuwe stichting Corvey aan de Weser is hij aan de slag als leraar. Zijn echte levensdroom wordt in 826 zichtbaar, wanneer hij de bekeerde Deense vorst Harald vanuit zijn ballingsoord in Frankrijk naar zijn vaderland begeleidt. Drie jaar later reist Ansgarius naar Zweden en bouwt hij in Birka een missiepost. In 831 wordt hij de eerste aartsbisschop van Hamburg, de pas opgerichte bisschopszetel voor nieuwe missiezendingen in het Noorden. Gregorius IV verleent hem de titel van pauselijk legaat voor Scandinavië. In 845 plunderen de Vikingen Hamburg en vernietigen ze de Zweedse missieposten. Als bisschop van Bremen laat Ansgarius ziekenhuizen bouwen, koopt hij gevangenen vrij en komt hij op tegen de slavenhandel. In 864 wordt hij aarts-

bisschop van Hamburg-Bremen. Een jaar later sterft hij na een aanslepende ziekte. Ansgarius is doelgericht, moedig en plichtsbewust. De 'apostel van het Noorden' verspreidt het christendom in Denemarken, in Zweden en in de noordelijke gebieden van Duitsland. In Denemarken sticht hij de eerste school, in Zweden de eerste kerk. Tijdens zijn missies ondervindt hij zoveel tegenspoed, dat Rembertus – zijn leerling, opvolger als aartsbisschop en biograaf – Ansgarius' hele leven bestempelt als een 'martelaarschap', hoewel betrokkene geen gewelddadig einde is beschoren. Van zijn succesvolle missie blijft na zijn dood niet veel over, behalve de herinnering aan een charismatische persoonlijkheid. In de schilderkunst wordt Ansgarius afgebeeld als bisschop met bekeerde heidenen of met een kerkmodel. Hij is de patroonheilige van Denemarken, Hamburg en geheel Scandinavië.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

### Omroep

**15 augustus, 10 uur (!), Braambos via Eén (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas).** In de serie *Kijk het Vaticaan* staan *De Vaticaanse media* zelf in de kijker. Mag er in Vaticaanse zendtijd kritiek worden geuit op de paus? Waarom is de Vaticaanse internetsite niet interactief en heeft ze geen forum? Hoe werkt Radio Vaticaan, die zich 'de radio van de paus' noemt? Wat doet een pauselijke hofphotograaf? Arturo Mari die ruim vijftig jaar deze taak op zich nam, weet er alles van. • Aflevering 3 van *God in de Lage Landen*. Onze samenleving heeft christelijke wortels. Hoe zien die eruit? En wat is de invloed van het christendom op de hedendaagse maatschappij en cultuur? Neem nu de kerktorens die vaak het landschap domineren. Een statussymbool? En de kerkklokken. Als er iets te melden was, werden de klokken geluid. Hebben ze die functie behouden? In *God in de kerk* wordt het voor u uitgezocht.

### De vrome kudde

*Bij de apotheker* Ingezonden door Jan Umans

- Heeft u een afdoend middel tegen eksterogen?
- Ja hoor, mijnheer, deze pleistertjes. Ze zijn zeer goed. Mijn buurman gebruikt ze al vijftien jaar.

*Bij de slager* Ingezonden door Achiel Vilain

- Graag twee meter worst, slager.
- Wij verkopen enkel per kilo, jongeman.
- Geef dan maar twee kilometer.

*Bij de dokter* Ingezonden door Cyriel Nijs

- En, mevrouw, wat scheelt er?
- Alle dagen heb ik hoofdpijn, maar echt pijn doet het niet. Mijn maag is niet in orde, maar ik kan niet zeggen dat ik er van afzie. Mijn rug doet pijn, maar ook niet echt heel pijn. Mijn ogen zijn versleten, en toch niet helemaal. Mijn tanden...
- Ik hoor het al, mevrouw. Ik zal u pillen voorschrijven, maar u moet ze wel niet slikken.

*Bij oma* Ingezonden door Martine Blanckaert

- Dag oma.
- Dag Jantje.
- Oma, is het waar dat je van karton bent?
- Hoe kom je daar nu bij, Jantje?
- Wel, gisteren hoorde ik papa tegen mama zeggen: „Komt die ouwe doos morgen nu weer?”

VLAAMSE PUZZELS  
**DEPUZZELAAR**  
Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba  
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

**Zweedse kruiswoordpuzzel.**  
Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.  
**Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.**

#### Oplossing van de puzzel van vorige week: KROMMING

Zuid-Amerikaan	stof	neon	obstakel	vleesgerecht
spraakleraar	lijdzaam	reisdocument	Denemarken	Engelse titel
↓	↓	↓	↓	6
geliefde van Zeus	8	gewricht	omwenteling	2
overlast	↓	↓	binnenkort	Frans lidwoord
echtgenoot	3	aansporing	↓	op dit moment
hoofd v.e. abdij	4	meisje	↓	niet goed doorbakken
↓	↓	voorzetsel	gegraven diepte	↓
elk	↓	↓	gereed	↓
↓	5	zangnoot	ad acta	achter
↓	↓	↓	pers. vnw.	↓
windjak	groot zoogdier	7	1	↓
↓	↓	↓	tussenzetsel	↓

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---