

OMSLAG

Het heiligenboek

Adalbert van Praag. „Geef niet op!” Tom Zwaenepoel

Vojtěch wordt in 956 geboren in Midden-Bohemen, in het huidige Tsjechië, als zoon van een Boheemse vorst. Zijn moeder is verwant aan de Duitse koning Hendrik I. Vanaf 972 studeert hij tien jaar onder Adalbert, de eerste aartsbisschop van Maagdenburg, in de domschool van Magdeburg. Vojtěch, die na de dood van Adalbert diens naam overneemt, wordt in Praag tot priester gewijd. Dat gebeurde in het jaar 981. Twee jaar later wordt hij als eerste Tsjech bisschop van Praag. Hij strijdt tegen heidense gebruiken en de handel van christelijke slaven. Die worden verkocht aan heidenen en joden. Hij streeft naar eerlijkheid, eenvoud en rechtvaardigheid. Als blijkt dat zijn hervormingen voor de clerus niet doorgezet kunnen worden, legt hij in 988 zijn ambt neer. Hij vlucht naar Rome en wordt benedictijner monnik. Samen met twaalf monniken keert Adalbert in 992 terug naar Praag, waar hij het klooster Bfievnov sticht. Vanuit dit religieus-culturele centrum onderneemt hij missiezendingen naar Hongarije en Polen, waar hij aartsbisschop van Gniezno wordt.

Opnieuw leiden zijn strenge eisen voor geestelijken en volk tot weerstand en vlucht, ditmaal naar een Romeins klooster (994), maar gehoorzaamheid tegenover paus en keizer dwingt hem tot terugkeer. In de buurt van Danzig wordt hij in 997 door heidense priesters neergeslagen en met lansen doorboord. Een adelaar bewaakt zijn lichaam, tot hij in Gniezno in de dom begraven kan worden. Vermoedelijk is Adalbert niet opgewassen tegen de chaotische toestanden in Praag en beschouwt hij zijn opdracht te voorbarig als ‘mislukt’. Ook een meer ervaren en minder gevoelige bisschop zou hier moeilijkheden hebben gekend. Hij trekt zich echter niet terug in een klooster, maar wil veel meer zijn bescheiden krachten en groeiende capaciteiten op het veld van de missie in het Oosten bewijzen. Hij overwint zijn eigen bedeesdheid en waagt het als missionaris-bisschop. In een haast uitzichtloos missioneringsgebied (Polen), waar hij zonder spectaculaire successen uiteindelijk de dood van een martelaar sterft, vertrouwt hij alleen op God.

Deze bisschop berust niet in moeilijke situaties en gaat niet ten onder aan – zoals men vandaag vlug zou zeggen – ‘identiteitscrisis’. Zijn innerlijke stem zegt: „Geef niet op, blijf doorzetten, ook als veel of (bijna) alles tegenzit. Het echte resultaat van een droom of plan ziet de mens pas vanaf een afstand, op het einde van de lange weg die hij heeft afgelegd. Dan zal blijken of de oogst een succes of een mislukking wordt. Dan zal duidelijk worden of dromen ook werkelijkheid kunnen worden.” Adalbert, die in de schilderkunst vaak wordt afgebeeld als bisschop met hoofd in de hand en met staf, boek, roeispaan of adelaar, geldt als patroonheilige van Bohemen, Hongarije en Polen. Dat hij ondanks zijn tegenslagen en mislukkingen toch zijn stempel op het christelijk leven in Polen en in heel Midden-Europa heeft gedrukt, bewijst niet alleen zijn eretitel Apostel van Pruisen. Met zijn leven en dood heeft hij ook het fundament gelegd voor de Europese identiteit en eenheid. Een Europa met onmiskenbaar christelijke wortels. Hierover zei paus Johannes-Paulus II tijdens een

homilie op 3 juni 1997 in de Poolse stad Gniezno: „Hoe kan men een ‘gemeenschappelijk’ huis voor heel Europa bouwen, als het niet wordt opgericht met de bouwstenen van het geweten van de mensen? Voor de verwezenlijking van dit bouwwerk heeft Adalbert zich ingezet. Voor deze toekomst offerde hij zijn leven. Vandaag herinnert hij ons eraan dat een nieuwe samenleving niet zonder de vernieuwde mens kan worden gebouwd. Hij is de meest stabiele grondslag van de maatschappij.” Europa is niet alleen een economische gemeenschap, maar ook een gemeenschap met waarden en normen, gebaseerd op authentieke morele waarden, die door het christendom worden aangereikt. Precies daarom was een verwijzing naar christelijke wortels en waarden, naar de christelijke erfenis van Europa, in de Europese Conventie logisch en vanzelfsprekend. Deze verwijzing kwam er jammer genoeg niet.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

1 augustus, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Mensen hebben nogal eens vragen naar het reilen en zeilen in het Vaticaan. Om daar een beter zicht op te krijgen, zendt Braambos enkele afleveringen uit van de KRO-serie *Kijk het Vaticaan*. Vandaag *Leven voor de paus*. Wie werken er achter die hoge muren? Over wat voor eigenschappen moet je beschikken om je staande te houden? En mag je er ambitieus zijn? Kardinaal Tarcisio Bertone, de rechterhand van Benedictus XVI, vertelt er alles over. In de tweede aflevering van de serie *God in de Lage Landen* over de christelijke wortels van onze samenleving aflevering 2, *God in het klooster*. In het begin van de twaalfde eeuw is het christendom de enige godsdienst in onze contreien. Kloosters schieten als paddestoelen uit de grond en hebben een grote impact op het maatschappelijk leven.

De vrome kudde

Twee kemels Ingezonden door Cyriel Nijss

Twee kamelen, een kleintje en een grote, staan naast elkaar te kauwen. Ontspint zich volgend gesprekje:

- Paaaa...
- Ja zoon.
- Waarom hebben wij zo van die lange poten?
- Wel zoon, dat is voor in de woestijn, zodat we niet in het zand zouden wegzakken.
- Ah? Ja.

De zoon denkt even na en na tien minuten:

- Paaaa...
- Ja zoon.
- Waarom hebben wij twee bulen op onze rug?
- Wel zoon, dat is ook voor in de woestijn. Als mensen ons berijden, donderen ze minder makkelijk van onze rug.
- Aha.

Opnieuw tien minuten later:

- Paaaa...
- Ja zoon.
- Waarom hebben wij zo van die lange wimpers?
- Wel zoon, dat is ook al voor in de woestijn, zodat wij geen zand in onze ogen zouden krijgen.
- Ach zo.

Na een half uur denken:

- Paaaa...
- Ja zoon.
- Waarom is dat allemaal voor in de woestijn, als wij hier toch maar in Planckendael staan?

Misverstand Ingezonden door Herman Reynd

- Ik praat niet te snel, jij luistert te langzaam.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: GELATINE

reisgoed	vette olie	kunst-product	rivier in Rusland	gereed
beklagenswaard	korte mededeling	neon	werkplaats	horizon
→	↓	↻	↓	↻
		7		
handvat v.e. degen			dieren-geluid	↻
weefsel				6
→	↻			
	4	dat is	vulkaan op Sicilië plaats in Duitsland	
riem				doctor
lidwoord				treurspel
→		bedeesd		
		pampa-haas		Bijbelse profeet
monster	meester	tuin-kamer		
	speel-goed	zang-noot		
→	↓			
			rondhout Chinese maat	↻
monde-ling				2
voor-nemen	↻		maand	↻
				5
→			bijbel-vertaling	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.