

OMSLAG

Het heiligenboek

Franciscus en Jacinta Marto. De zaligen van Fatima *Tom Zwaenepoel*

Franciscus wordt geboren in een Portugees dorpje bij Fatima. We schrijven 1908. Door zijn liefde voor de natuur lijkt de stille jongen op zijn naamheilige Franciscus van Assisi. Zijn zusje Jacinta is twee jaar jonger. Ze is eigenzinnig, overgevoelig en betweterig. In hun dagelijkse leven hoeden ze schapen en geiten. Op 13 mei 1917 omstreeks het middaguur verschijnt Maria aan de beide kinderen en hun vrome nicht Lucia dos Santos. Plotseling zien ze een „wondermooie vrouw”, omringd door een fel licht. Ze vraagt om zesmaal na elkaar naar deze plaats te komen, telkens op hetzelfde uur op de dertiende van elke maand. Verder vraagt ze om dagelijks de rozenkrans te bidden en alle moeilijkheden en lijden aan God toe te vertrouwen om zo zondaars te bekeren en vrede in de wereld te stichten. Bij hun thuiskomst vertellen Franciscus, Jacinta en Lucia enthousiast over deze gebeurtenis, maar niemand wil hen geloven. Omdat ze vasthouden aan hun verhaal, worden ze vanaf dan het voorwerp van spot en bedreiging. Tijdens de tweede verschijning horen Jacinta en Franciscus – die

begeleid worden door een vijftigtal mensen – dat ze weldra zullen sterven. Tijdens de derde verschijning komen drieduizend mensen samen. Maar ook ditmaal wordt Maria slechts waargenomen door de kinderen. De aanwezigen horen alleen een donderslag en zien een witte wolk rond de kinderen. Enkele uren vóór de vierde verschijning worden de kinderen opgepakt. Ze weigeren de ‘mooie vrouw’ te verraden of te verloochenen. Twee dagen later worden ze vrijgelaten, op 19 augustus verschijnt Maria. Op 13 oktober vindt de zesde en laatste verschijning plaats. Maria vraagt de kinderen om op deze plaats een kapel te bouwen en herhaalt dat zij gekomen is om de mensen „beter te maken”. Dan zien de kinderen haar naast de zon staan. De samengestroomde massa ziet hoe plotseling de regen ophoudt, de wolken opentrekken en de zon zichtbaar wordt, zilver als de maan. Plots begint de zon met een snelheid om zichzelf te draaien zoals een vuurbal, met groene, gele, rode, blauwe stralen. Tien minuten lang duurt het schouwspel, dat de geschiedenis ingaat als het ‘zonnewonder van Fatima’.

Franciscus sterft in 1919 aan de Spaanse griep. Een jaar later volgt zijn zus na een lange ziekte. Beide kinderen dragen bewust hun ziekte, in blijde verwachting om de ‘mooie vrouw’ terug te zien en met hun lijden vele zielen te redden. Ze beschouwen zichzelf als „slachtoffer voor de vele zonden van de mensen”. Lucia treedt als jonge vrouw bij de karmelietessen in. In 1930 worden de boodschap en de verschijningen van Maria in Fatima officieel erkend door de rooms-katholieke Kerk. Beide herderskinderen worden door Joannes-Paulus II op 13 mei 2000 in Fatima zalig verklaard, in aanwezigheid van de 93-jarige Lucia, die vijf jaar later in het Noord-Portugese klooster van Coimbra sterft. Met Franciscus en Jacinta worden voor het eerst in de kerkgeschiedenis kinderen zalig verklaard die geen martelaren zijn. Naar verluidt vertrouwt Maria de drie kinderen drie geheimen of profetieën toe. Het eerste betreft een beschrijving van de hel. Het tweede is een waarschuwing voor de toekomst. De Eerste Wereldoorlog loopt ten einde, maar als de mens niet oplet, volgt weldra een

nieuwe, nog ergere oorlog. Als Rusland zich bekeert, zal de wereld een tijd van vrede kennen. Over het derde geheim, dat vanaf 1957 verzegeld ligt in de Vaticaanse archieven, wordt lang gespeculeerd: een derde wereldoorlog, een atoomoorlog, het einde van de wereld. Pas in 2000 laat Joannes-Paulus II het openbaar worden. Een „in het wit geklede bisschop” bestijgt samen met verschillende andere bisschoppen, priesters en kloosterlingen een steile berg met op de top een groot kruis. Vooraleer hij hier aankomt, gaat hij door een grote, half in puin liggende stad. Aan het grote kruis knielt hij neer en hij wordt door een groep soldaten gedood, die met vuurwapens en pijlen op hem schieten. Op dezelfde wijze sterven ook de geestelijken en verschillende mannen en vrouwen van verschillende klasse en positie.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

4 juli, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Op 22 april was het tien jaar geleden dat Toon Hermans overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Met *Toon is liefde*, een productie van Kruispunt TV, brengt Braambos een indringende reportage over deze uitzonderlijke figuur. In deel 2 van *Congo* komt u te weten hoe de Congolezen naar de missionarissen kijken.

18 juli, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Wat reilt en zeilt in het Vaticaan? Om daar een beter zicht op te krijgen, zendt Braambos enkele afleveringen uit van de KRO-serie *Kijk het Vaticaan*. Vandaag: *Vaticaan voor beginners*. Onze samenleving heeft onmiskenbaar christelijke wortels. Hoe zien die eruit? En wat is de invloed van het christendom op de hedendaagse maatschappij en cultuur? De zesdelige serie *God in de Lage Landen* zoekt het uit. Vandaag *God komt aan wal*, over de eerste verkondiging in onze streken.

Alle uitzendingen van Braambos zijn voortaan ook te bekijken via *Ooit gemist*.

De vrome kudde

In het museum *Ingezonden door Leo Smet*

Een bejaard echtpaar bezoekt het museum voor schone kunsten. In de zaal Hedendaagse Kunst schrikt Marie zich een hoedje:

– Oei, Jef. Wat een lelijk schilderij! Wie schildert nu in 's hemelsnaam zo'n *mottig* portret?

Waarop haar man onverstoot:

– Zet je bril op, Marie, en ga weg van voor die spiegel.

In de klas *Ingezonden door J. Vanveldhoven*

– Meester, kun je gestraft worden voor iets wat je niet hebt gedaan?

– Neen, Jantje, dat zou niet eerlijk zijn. Waarom?

– Ik heb mijn huiswerk niet gemaakt.

– Piet, waarom heb je je huiswerk niet gemaakt?

– We zaten gisteravond thuis zonder stroom, meester.

– Zo, en wat deden jullie dan in het donker?

– We keken tv, meester.

– Woorden die beginnen met ‘on’ wijzen meestal op niet veel goeds. Neem nu ‘onzin’ of ‘onweer’ of ‘onmin’. Pol, ken jij nog zo'n woorden?

– Ja, meester, ‘onderwijzer’.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: STRIPPER

bezorging	chocoladestaafje	op dit moment	lastige vraag	keizer v. Japan
waardevermindering	plaats in Italië	prul	als boven	geladen deeltje
→	↓	↓	↓	↓
			7	2
verbod			oorsprong	
Sp. aanspreektitel			bloedvat	
→			↓	
			4	
kippenloop		waterkering	zijrivier v.d. Donau	
→		→	dun	
slaghout		selenium		ad acta
→				↓
	5	Zuid-Am. woud		wijnsoort
		kwinkslag		
rivier in Afrika		→		
hemellichaam			muziekstijl	
→			namelijk	
		lidwoord	achter	tandeloos zoogdier
			bijwoord	
assistent	6	roofvogel	8	
→				
				zwarte delfstof
				1

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---