

DE WEG VAN DE VREDE KIEZEN

Voor Jezus en zijn leerlingen is de reis naar Jeruzalem geen gezellige trip. Jezus weet immers wat Hem in Jeruzalem te wachten staat. Als dan ook nog blijkt dat Hij onderweg nergens welkom is, is voor zijn leerlingen de maat vol. Bij Jezus is iedereen welkom, maar voor Hem is er geen plaats. De leerlingen willen de inwoners van het dorp straffen, maar Jezus wil geen ruzie of geweld. Wie Hem wil volgen, moet de weg van de vrede kiezen. Jezus volgen betekent ook dingen durven achterlaten, en met heel je hart kiezen voor wat belangrijk is.

FEEST VOOR 50 JAAR VRIJHEID

OP 30 JUNI VIERT CONGO VJFTIG JAAR ONAFHANKELIJKHEID.

TOT 1960 WAS HET LAND IMMERS EEN KOLONIE VAN BELGIË. HET AFRIKAANSE LAND GROEIDE WEL IN DIE PERIODE, MAAR DE

MENSEN DIE ER WOONDE, VOELDEN ZICH ONDERDRUKT. 50 JAAR CONGO. DAT MOET GEVIERD. MAAR IS ER WEL REDEN

OM TE FEESTEN? ER IS OORLOG EN GEWELD, HONGER EN DORST. EÉN OP DE VJF KINDEREN WORDT GEEN VJF JAAR. DE HELFT VAN DE MEISJES KAN NIET NAAR SCHOOL. ANDEREN WORDEN KINGSOLDAAAT OF LEVEN OP STRAAT.

TOCH ZIE JE BIJ CONGOLESE KINDEREN LICHTJES IN DE OGEN. ZE DANSEN, ZINGEN, LACHEN... EN VOETBALLLEN. IN ZUID-AFRIKA WORDT OP DIT MOMENT DE WERELDBEKER VOETBAL GESPEELD. OOK AFRIKAANSE KINDEREN DROMEN ERVAN PROFVOETBALLER TE WORDEN.



Dokter Yvette van Artsen Zonder Vakantie leert kinesist Jérémy hoe hij de spieren van dit meisje met hersenverlamming kan versterken, zodat zij voor zichzelf leert zorgen.

© Artsen Zonder Vakantie

SPEL

Schrijf van elk woord de eerste letter in het rooster.

NIET EERLUK • JE HOORT ERMEE • NIET KORT • ZO ... ALS GRAS • NIET LELUK • WATER-
LOOP IN WEST-VLAANDEREN • GEEFT LICHT EN WARMTE • DIER DAT BALKT • DOELPUNT • ZIT
VAST AAN VOET • NIET FOUT • NIET DUBBEL • BROER EN ... • NIET IN • DIER DAT SIST



Als kinderen sporten, vergeten ze even hun zorgen, menen de jongens. © Kristof Ghyselincx

VICTOR, JELLE, LORENZO en JELLE zitten in de tweede topsport voetbalklas in een Gentse school. Allemaal willen ze graag topvoetballer worden, of keeper.

Tezelfdertijd dromen ze ervan iets te doen voor kinderen in ontwikkelingslanden. Die droom komt weldra uit.

„Voor het feest in Congo gaat een voetbalploeg van bij ons naar de hoofdstad Kinshasa om er een match te spelen”, vertelt

VICTOR. „We vroegen ons af of wij, jonge voetballers, ook iets voor de Afrikaanse kinderen konden doen.” De mama van **VICTOR EN MATTHIJS** bezocht vorig jaar een ziekenhuis en weeshuis in Kimbondo, op een uurtje rijden van Kinshasa. Daar wonen kinderen die ziek of gehandicapt zijn, of geen ouders meer hebben.

De jongens schoten in actie. Ze verkochten koekjes en wijn, en pronostieken voor het Wereldkampioenschap (WK). „Winkeliers en bedrijven sponsorden onze actie. We zullen 350 paar voetbalschoenen kunnen uitdelen. De jongens van Kimbondo zullen niet meer op blote voeten moeten voetballen.”

Op 28 juni is het zover. „Dan vertrekken we voor vier dagen naar Kinshasa!”

De tweede dag spelen we een toernooi met twee jonge Congoese ploegen. Samen willen we onze hoop voor alle kinderen in Congo uitschreeuwen.”

„Dankzij pastoor Hugo en Artsen Zonder Vakantie lopen de kinderen in Kimbondo school en krijgen ze medische zorgen. Maar sporten en spelen is ook belangrijk. Een goede match maakt je blij.”

De jongens nemen niet alleen voetballspullen mee, maar ook speelgoed voor de kleintjes en oefenmateriaal voor kinderen met een handicap. „We kijken echt uit naar onze reis. Het zal een hele ervaring zijn. De ontmoeting met zieke kinderen

zal ons raken, maar ook sterker maken.”

En wat als jullie terugkeren? **VICTOR**: „We willen dit project graag verder zetten. We zien wel hoe. Eerst gaan we ervoor zorgen dat het ook voor de kinderen in Congo een beetje feest mag zijn. Onze droom is dat hun geluk langer mag duren dan alleen de dag van het onafhankelijksfeest.”

Op de website www.kobetabale.be lees je meer over het project van de Gentse voetballers voor de kinderen van Kimbondo, en hoe jij zelf een steentje bijdragen kan.

VOETBAL IN CONGO

EVANGELIE

Onderweg naar Jeruzalem stuurt Jezus zijn leerlingen uit om onderdak te zoeken. Niemand wil hen ontvangen. Jakobus en Johannes worden woedend, maar Jezus wijst hen terecht en ze gaan naar een ander dorp. „De vossen hebben een hol en de vogels een nest, maar de Mensenzoon kan nergens zijn hoofd neerleggen”, zegt Hij. Onderweg nodigt Jezus mensen uit om hen te volgen. Ze willen wel, maar hebben allemaal eerst nog iets anders te doen. Daarop zegt Jezus: „Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.”

Naar Lucas 9, 51-62, dertiende zondag door het jaar