

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

2 ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

DE WERELDWIJD WIJZENDE PAAL (vervolg)

Luc VERSTEYLEN

*ik dus weer naar binnen
waar we van klein tot groot
samenkwamen
rond de steen van de drie levens*

*oma lie's broer & haar kleinzoon
lazen ontroerende teksten voor
dan kwamen de woorden aan de beurt
die ook bij de uitvaart
waren voorgelezen
& die nu ieder van de omstaanders
(hé: wat een mooi woord
voor deze kring:
letterlijke om-de-steen-staanders)
een voor een voorlas
zodat om a lie ons kleurrijk & smaakvol
maar vooral lief­tallig
o zo levendig weer voor ogen kwam*

*toen wees ik aan de zevenjarige
(juist die dag acht geworden)
& de twee (bijna) veertienjarigen
hun steen aan
die van het derde & het zesde levensuur*

*van bij de notelaar
kwamen ze langzaam
want bewust-bedachtzaam
naar hun steen toe
& werden bij aankomst
op gelukwensend handgeklap
onthaald*

*dan in de kring
het vetrouwde vierselgebed :*

**help ons te geloven dat
doordat wij hier
rond oma lie bijeen zijn
er op dit eigenste ogenblik**

***ergens ter wereld
een huis minder
wordt verwoest of overstroomd
een soldaat minder
op een andere schiet
een kind minder verongelukt
of sterft van de honger
door de kracht van jesus
onze zaligmaker
& van maria zijn heilige moeder***

*dan het gewone slotgebeuren:
vrouwen & kinderen de kar op
& de jongens & mannen
trekken & duwen*

*bij de doop vorig jaar was oma lie
nog mee de kar opgedurfd
& had aan de driedubbele rondrit
rond de linde
nog heel wat blijde deugd beleefd*

*tot slot met zijn allen weer de straat op
& met vereende krachten
(hé: weer een mooi woord :*

*met ver-één-de krachten)
de zware wegwijzer overeind gehesen*

*kon je
je een mooiere familiefoto indenkén
dan aan de voet
van die zelf-mee-opgerichte
wereldwijd-wijzende paal?*

*we voelden het allemaal
tot de allerkleinsten toe:*

oma lie was er blij om

WOORDEN ONTVREEMDEN

MIRRE

Bart MESOTTEN

Goud, wierook en mirre
De drie woorden ‘goud, wierook en mirre’ staan als een vast drietal in het geheugen van velen, vooral van hen die in hun jeugd het verhaal over de drie wijzen uit het Oosten, de ‘Drie koningen bij de kribbe in Betlehem’ hebben beluisterd. ‘Goud’ en ‘wierook’ zijn en waren vertrouwde woorden; maar ‘mirre’ hing eraan vast als een onduidelijk huldegeschenk voor het Kerstkind.

Het woord ‘mirre’ komt, via het Latijn, ‘myrrha’ van het Griekse ‘muron’. Dit kan teruggaan op een idg. woordwortel als *(s)mer-

(waarmee het Nederlandse ‘smeer’ verwant is). ‘Muron’ is een vanzelf uitdruppelend welriekend plantensap, vooral van de mirte, een altijdgroene heester die gelijkt op gagel. Mirre is een welriekende gomhars die in roodbruine korrels in de handel wordt gebracht. Men gebruikt mirre als een geneesmiddel tegen ontstekingen in mond- en keelholte, als verdovingsmiddel, als geurige balsem, en als reukstof.

Mirre werd ook door de Wijzen uit het Oosten meegebracht als geschenk voor de pasgeboren Jezus: de wijzen ‘gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen

zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en *mirre*.’ (Mat. 2,11).

In oude tijden gebruikte men mirre met wierook als reukoffers; vermengd met oliën was het een geliefd schoonheidsmiddel. In het O.T. komt mirre altijd voor in combinatie met andere opsmukproducten. In *Hooglied* wordt zevenmaal mirre vermeld, en ook in *Ester* komt de mirre aan bod:

Het meisje uit *Hooglied* zegt:
‘Mijn liefste
steekt zijn hand naar binnen.
Het stormt in mijn hart om hem.
Ik sta op
om mijn liefste open te doen.
Mijn handen
zijn vochtig van *mirre*,

mijn vingers druipen van *mirre*,
die langs
de deurklink vloeit.’
(Hoogl. 5,5; vert. Drijvers/Renke-ma)

Eer een meisje werd toegelaten om de nacht door te brengen met koning Ahasveros van Perzië, moest ze een lange schoonheidsbehandeling ondergaan: ‘Zes maanden werd ze behandeld met *mirre*olie, zes maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen.’ (Est. 2,12)

In de middeleeuwen behoorde mirre tot de kostbaarste specerijen, o.a. toegepast in mirrewijn.

Zondagsgebed

Bij de 12de zondag door het jaar *Louis Mangold*

God,
U hoort vele gebeden per dag,
toch wil ik U een moment vragen
om het mijne aan te horen.
Het zit me dwars dat veel mensen
maar doorleven en doorgaan,
zonder stil te staan bij de ellende in deze wereld.
Ik wil U vragen mij te helpen om,
op mijn manier, iets goeds te doen
voor en in deze drukke wereld.
Uw steun is hierin voor mij belangrijk,
die is de grond voor mijn geloof
en de basis voor de hulp die ik kan bieden.
Dit gebed en mijn acties
zijn misschien een druppel op een gloeiende plaat,
maar met veel druppels
lukt het misschien toch om te blussen.
Schenk mij alstublieft uw kracht
om hiermee door te gaan.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermeuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Alhoewel de maand juli ook de hooimaand wordt genoemd, toch vind je in deze maand juni in de volkskalender ook al heel wat hooispreuken. Ik citeer er een paar, zoals deze:
**EEN WEI DIE IN JUNI NIETS GEEFT,
IS NIET WAARD DAT ZE LEEFT.**

Volgens de volkskalender is het morgen Sint-Godewaelsdag. Op het kalenderblaadje van morgen vind ik een fijn versje waarin eigenlijk wordt gezegd dat nu – zo kort voor de zonnewende – in de natuur van alles en nog wat op het programma staat. En dat drukte men, weliswaar in Middennederlands, als volgt uit:
**DITS SENTE GODEWAELS DACH,
DIE BOËME, DIE MEN BLOYEN SACH,
SIET MEN NU HAER BLOEMEN SLUTEN,
ENDE SCHONE VRUCHT DAER UTE SPRUTEN:
CRIEKEN, KERSEN, APPELEN, PEEREN EN
ANDER VRUCHT: WAT MACH HEM DEEREN.**

Het duurt nu nog tot 24 juni vooraleer er nog eens een weerheilige op de volkskalender voorkomt. Inmiddels worden de kalenderblaadjes kleurrijk gevuld met allerlei weerspreuken waarbij het gedrag van dieren centraal staat in de voorspelling. Ik geef er u een paar:
**SPRINGEN D’EEKHOORNS IN DE BOMEN,
ERG GEJAAGD VAN TAK TOT TAK,
DAAR KAN NIETS ANDERS VAN KOMEN,
DAN REGEN OP ONS DAK.**

Da’s een voorspeller van regen. Snel dus maar een voorspeller van mooi weer en daarvoor moeten we bij de varkens zijn:
**WEES MAAR VOOR GEEN BUIEN BANG,
ALS ER UREN LUI EN LANG,
OP DE MESTHOOP LIGT HET ZWIJNTJE,
WANT DUREN BLIJFT DAN ’T ZONNESCHIJNTJE.**