

Colofon

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

2 ALGEMEEN

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN DE NIEUWE KERKGANGERS

Luc VERSTEYLEN

*bijna weekend na weekend
krijgen we ze in viersel
onze poort onderdoor :
de nieuwe kerkgangers
van de buitengebouwelijke kerk
zoals nu deze zondag weer :
twee jonge gezinnetjes
onafhankelijk van elkaar
die met hun kinderen komen vragen
om die te dopen
& hen hun communie te laten doen*

*& als je dan aan de ouders vraagt
of ze getrouwd zijn
antwoordt het ene ouderpaar van nee
of de doop & communie
van hun kinderen
dan ook mag samengaan
met hun trouw
antwoordt
dat ouderpaar meteen van ja*

*de twee jongste kinderen
waren nog echt te klein
eentje van drie maanden
lag trouwens nog te slapen
dus richtte ik me vooral*

*tot de twee oudsten
alletwee bijna op een overgangleeftijd:
een jongen van vijf
& een meisje van elf*

*ze werden meteen de tuin ingestuurd
om naar de houten brug te zoeken
waarover ze volgend jaar
hun overgang zouden doen
& naar de pinksterbron
waarbij ze zouden gedoopt worden*

*het deed de ouders deugd te zien
hoe blij hun kinderen daarbij werden
verrukt over
de ene ontdekking na de andere
in die grote nog nooit geziene tuin*

*dan deed ik hen
rond de steen van de drie levens
het verhaal daarvan
& wees de twee oudsten hun steen:
aan de jongen
die van het derde uur: zeven jaar
& aan het meisje
die van het zesde uur : veertien jaar
(maar ze zag er nogal een rappe uit
dus misschien volgend jaar al ?)*

*eerst nodigde ik de jongen
daarna het meisje uit
om onder de notelaar gaan staan
& van daaruit heel bewust
naar hun steen te stappen
stap voor stap beseffend
dat zij een periode van hun leven
bewust aan het verlaten waren:
de jongen zijn kleutertijd
voor zijn kindertijd
het meisje
haar kindertijd
voor haar jeugd*

*een voor een
deden ze dat heel ingetogen
& keken verrast op
toen ze bij aankomst
op gelukwensend handgeklap
werden onthaald
door de brede kring van ouders
& toevallige bezoekers*

*ik moest weer denken
aan vorige dinsdag
toen de bisschop in zijn kathedraal
vijfhonderd priesters & religieuzen
ontving:
hoe we toen daar alleen maar*

*met allemaal
oude mannen & vrouwen waren*

*je voelde weer
hoe je tot beide kerken behoorde
de oude binnengebouwelijke
celibataire
& de jonge
buitengeboiuwelijke familiale*

*waren deze beide jonge gezinnen
de nieuwe kerkgangers niet
die je bijna week na week
onder onze poort door
ten geschenke krijgt :
de jonge nieuw-gelovigen
die in onze tuin voor hun kinderen
naar zinvolle geloofsinwijding
komen zoeken ?*

WOORDEN ONTVREEMDEN

MESSIAS

Bart MESOTTEN

*Hij heeft de oplossing gebracht als een
echte messias*
Een ‘messias’ (met kleine beginletter) is iemand die redding in nood brengt, die de juiste oplossing aanreikt, iemand van wie een bijzonder goede invloed uitgaat, een milde weldoener. Men gebruikt het woord ‘messias’ ook voor iemand die op een positieve wijze in het middelpunt van

de belangstelling staat, ook voor een invloedrijk persoon die zeer veel aanhangers en bewonderaars heeft. We kunnen denken aan Martin Luther King (1929-1968), Nelson Mandela (1918-) e.a. Het Aramese ‘mesjiha’ en het Hebreeuwse ‘m_sjiah’ betekenen ‘gezalfd’, ‘christos’ in het Grieks, ‘Christus’ in het Latijn. Het Hebreeuwse ‘m_sjiah’ wordt in het Grieks als ‘messias’ weergegeven.

Zondagsgebed

Bij Drievuldigheidszondag *Manu Verhulst*

Ik geloof in God,
die liefde is,
kracht die ons samenhoudt.
Ik geloof
dat die liefde zichtbaar werd
in Jezus,
geboren,
ter dood gekruisigd
en uit de dood verreezen.
Ik geloof
dat zijn Geest
verder leeft,
ons omsmeedt
tot gemeenschap,
wereldwijd,
met hoop en uitzicht
op een leven in eeuwigheid.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

In de oudheid bestreek men met olie voorwerpen en personen om ze aan de godheid toe te wijden en ze te laden met heilige kracht. Door zalving werd men koning, onaantastbaar, vertegenwoordiger van God. Een regerend koning werd genoemd ‘ho christos tou kuriou’ (‘de gezalfde van de HEER’). Messias-christos-Christus-gezalfd: het is een van de verhogingsnamen van Jezus die wortelt in de joodse verwachtingen van een persoon die van God de volmacht heeft ontvangen om een belangrijke rol te spelen op het einde der

tijden. ‘Messianisme’ staat voor ‘algemene heilsverwachting’, en meer in het bijzonder voor: ‘de komst van de Messias’. In zijn theologisch gesprek met een Samaritaanse vrouw krijgt Jezus als wederwoord van haar: ‘ “Ik weet wel dat de messias zal komen” (dat betekent ‘gezalfd’), “wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.” Jezus zei tegen haar: “Dat ben ik, die met u spreekt.” ‘ (Joh. 4,25-26)

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Aanstaande zondag wordt ook wel Trinitatis genoemd. De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Men beweerde vroeger het volgende: **IS DRIEVULDIGHEID SCHOON EN KLAAR DAN VOLGT EEN GOED JAAR.**

Drievuldigheidszondag valt net midden in de periode van de vele bedevaarten en processies. Op nogal wat plaatsen bestond het gebruik dat die processies over meer dan één parochie of gemeente moesten trekken. Vaak werd zulke processie vooral bijgewoond door diegenen die problemen hadden met hun ogen, oftewel “zij die de bloem op de ogen hadden”. Wie daarvan wilde genezen, moest tijdens zulke processie driemaal een rondgang maken langs elke kerk of kapel die men ontmoette.

Drievuldigheidszondag valt dit jaar samen met de feestdag van Sint-Petronella. Mocht het mooi weer zijn, dan voorspelt zulks een goede vlasoogst: **IS HET KLAAR MET PETRONEL, DAN MEET MEN VLAS MET EEN EL.**

Voor die dag is er ook een spreuk waarbij naar mijn gevoel alleen maar het rijm een rol heeft gespeeld: **OP SINTE-PETRONELLA HEET OF WAK: HET GELD SMELT IN UWE ZAK.**

Aanstaande donderdag stappen we dan de junimaand in. Karel de Grote noemde juni de Brachmanoth en niet zo heel lang geleden werd juni inderdaad nog “braakmaand” genoemd. Etymologisch wordt dat zo verklaard: “Braeckmaend dat verstaen de boeren best: ’t is nu immers overal kermis, en zy drinken zoo veel genever dat zy er moeten van braken...”