

HEILIGE GEEST

OOK IN JOU

PINKSTEREN is het feest van de heilige Geest. Maar wie is dat eigenlijk, de heilige Geest? Wie of wat de heilige Geest is, of hoe die eruit ziet, is moeilijk te zeggen. Wel weten we dat de Geest zorgt voor liefde, blijheid, geduld, trouw, zachtheid. Als Jezus de heilige Geest schenkt aan zijn leerlingen, geeft hij hen wijsheid, sterkte en liefde voor God. Ook jou wil die goede Geest inspireren. Als je hem in jou laat wonen, krijg je vast energie om hem ook uit te stralen naar de wereld rondom jou.

5000 INTERNEN UIT DE BOL

BLJHEID viel er alvast te vinden op een hapening in De Schorre in Boom voor 5.000 internen van het katholiek onderwijs. Uit heel Vlaanderen kwamen ze samen om elkaar te ontmoeten en te luisteren naar hun favoriete muziekband. Internaat saai? Iedereen wil vandaag op internaat!

„Elke week vullen zo’n 8.500 Vlaamse kinderen en jongeren hun koffer om de hele week in de school te logeren”, vertelt Jan Willems. „Steeds meer kinderen kiezen zelf voor het internaat. En ouders vinden het vaak de beste oplossing omdat ze door hun job weinig tijd hebben, of omdat ze te ver van de school wonen.”

Opvoedster Nicole: „We maken van ons internaat een warme thuis. De kinderen komen graag. Hoewel ze pas maandagochtend worden verwacht, komen velen al zondagavond binnen. Samen met de ouders maken we van deze kinderen gelukkige en zelfstandige jonge mensen.”

OP INTERNAAT BEN JE OOK 'S AVONDS BIJ JE VRIENDEN

We trekken naar de weide die kleurt van jong geweld en botsen op ROMY (12) en ZOË (13) van Sint-Bavo in Gent. „Ik mocht zelf kiezen naar welke school ik ging”, vertelt Zoë. „Ik woon in Brussel maar mijn mama was vroeger ook op internaat in Gent, vandaar.” Romy woont niet zo ver weg. „Maar het is makkelijker om te studeren op internaat. Alles verloopt er zo rustig.” Of ze soms heimwee hebben? Romy: „Iedere dag bel ik mijn ouders op. Echt heimwee heb ik niet, hoewel ik het na de vakanties best wel eens moeilijk heb.”

JORN, MAAIKE, DORIEN en KEVIN lopen gearmd op ons toe. Ze zijn geen klasgenootjes, wel dikke vrienden uit de tuinbouwschool van Sint-Truiden. „We zitten in het eerste en tweede jaar secundair en zijn sinds kort op internaat. Het is er echt tof. We kiezen zelf of we een kamer alleen of met z’n tweeën willen, doen leuke activiteiten en sporten veel.” „En ik vind het fijn er thuis even tussenuit te zijn, met vier broers en een zus”, lacht Kevin. Doriens mama fokt hondjes. „Met 30 puppies in huis is het al druk genoeg”, lacht ze.

In Vlaanderen gaan bijna 700 basisschoolkinderen en enkele tientallen kleuters op internaat. De 13-jarige MALCOLM zit al van in de eerste kleuterklas op internaat, leeftijdgenoot ANGEL sinds het eerste leerjaar. „Het is er leuk, maar soms wel streng. Zo vind ik het jammer dat ik mijn gsm niet mee naar school mag nemen. Op de computer mogen we alleen als het voor de school is.”



De internen van de lagere school leefden zich uit in de Dansbar. © Frank Bahnmueller

THIBO, VINCE en JOYCE zitten in het vijfde leerjaar. „Op internaat ben je ook 's avonds bij je vrienden”, zegt Vince, wiens mama zelf op het internaat werkt. Kleine Sarah doolt een beetje verloren rond. Frans-talig van thuis uit, spreekt ze vloeiend Nederlands. „Op internaat geleerd.”

De hele tijd komen kinderen en jongeren op Nicole toegelopen. Ze kent ze allemaal bij naam. „Klein en groot, bij het slapengaan vragen ze steevast een zoen”, zegt ze. Alle kinderen lopen richting grote tent. „En nu gaan we fuiven!”



Angel, Malcolm en Bram zijn dikke vrienden op internaat. © Martine Croonen

SPEL FEEST

Kleur de vakken met een getal dat je kunt delen door 2 en 3. Met de letters uit die vakken kun je een woord vormen.

F 82	K 108	N 42	E 64	N 90
E 84	T 68	P 102	S 110	N 52
E 106	S 78	B 88	E 54	T 66
I 30	K 40	R 24	S 93	I 100

OPLOSSING



EVANGELIE

DE LEERLINGEN hadden de deuren goed gesloten omdat ze bang waren van de mensen. Jezus kwam in hun midden staan en zei: „Ik wens jullie vrede!” Hij toonde hen zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze Jezus zagen. Nog eens zei Jezus: „Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij uitgezonden heeft, zo zend Ik jullie uit.” Toen blies Hij over hen en zei: „Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.”

Naar Johannes 20, 19-23
Pinksteren