

## Colofon

**KERK & leven**  
Halewijnlaan 92  
2050 Antwerpen  
*www.kerkenleven.be*

### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk  
voor de eigen teksten

### ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40  
fax 03 210 08 49  
*redactie.kerkenleven@kerknet.be*

### VORMGEVING

*Grafisch ontwerp*  
Catapult, Antwerpen  
*Lay-out & Zetwerk*  
NV Halewijn

### DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30  
fax 03 210 08 36

© copyright  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

# 2

# ALGEMEEN

## OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

## EEN TRAM VOL SIMEONS & ANNA'S (vervolg)

Luc VERSTEYLEN

*het deed ons blij-verrast deugd  
een van onze eertijdse  
vierselvriendinnen  
de eerste lezing te zien komen doen*

*het evangelie was vandaag  
op dit feest van jesus' opdracht  
in de tempel  
bijzonder op ons toepasselijk :*

*het ging allereerst over een oude man:  
**als de dagen harer reiniging  
voltooid waren  
brachten zij hem te jeruzalem  
opdat zij hem  
den heere voorstelden***

**zie:  
er was een mensch te jeruzalem  
wiens naam was simeon**

*daarna over een oude vrouw :*

**daar was anna  
deze was tot grooten ouderdom  
gekomen  
welke met haren man  
zeven jaren had geleefd  
van haren maagdom af**

**zij was eene weduwe  
van omtrent vier & tachtig jaren  
welke niet week uit den tempel**

*toen ik dit hoorde voorlezen dacht ik :  
hé : volgend jaar staat mijn leeftijd  
“vier & tachtig jaren”  
zowaar voluit vernoemd in de schrift*

*ja : vanaan het altaar gezien  
moeten wij - ook voor de bisschop -  
(zowaar een van de jongste aanwezigen)*

*een nogal overjaarse aanblik  
geboden hebben*

*de bisschop zei het zelf:  
tussen jullie  
zijn er veel van hoge leeftijd  
simeons & anna's dus*

*een beamend gegniffel & geknik  
ging door de kerk*

*wat met de toekomst ? vroeg de bisschop  
het is een vraag  
het is een zorg  
zo beantwoordde hij zelf zijn vraag*

*bij het buitengaan  
voorbij het einde van de stoet  
zag ik de vorige bisschop  
monseigneur van den berghe  
helemaal achteraan  
& gaf hem een hand*

*bisschop bonny draaide zich net om  
zag dat & hoe gemijterd & gestafd ook*

*gaf me vriendelijk ook een hand  
wat verbauwereerd zei ik :  
drie keer op tien dagen  
komen wij hier elkaar tegen  
da's toch genoeg hé ?  
het was inderdaad de derde keer  
op zo korte tijd dat dit gebeurde  
ja da's genoeg beaamde hij*

*weer dacht ik  
aan zijn vraag & zijn zorg van daarnet  
als had ik die gevoeld in zijn handdruk:  
wat zal de toekomst zijn ?*

*binnen twintig jaar zijn de meesten  
van de vijfhonderd mannen & vrouwen  
die nu in de kathedraal zaten  
overleden*

*binnen tien jaar  
zal zo'n viering als gisteren  
hoe luisterrijk ook  
niet eens meer denkbaar zijn*

*(Wordt vervolgd)*

WOORDEN ONTVREEMDEN

## MENS (vervolg)

Bart MESOTTEN

*De mens wikt maar God beschikt*

Deze spreuk staat niet met zoveel woorden in de Bijbel; maar er is een tekst die dicht in de buurt komt.

‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’ (Spr. 16,9)

Ook de StatenVertaling heeft ongeveer dezelfde verwoording: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.’

De Goed Nieuws Bijbel:

‘De mens zoekt zijn weg, maar de Heer heeft hem bepaald.’

Sommigen zien in deze spreuk de uitdrukking van voorbestemming of predestinatie, zodat de vrije wil en het zelfbeschikkingsrecht van de mens grondig in het gedrang zouden komen. Als men tegenwoordig de uitdrukking ‘De mens wikt maar God beschikt’ gebruikt, bedoelt men veeleer dat het leven niet altijd verloopt zoals men het zou willen, ongeacht of we God als spelbreker erbij halen; er ligt geen nadruk op het verschil tussen wat de mens op het oog heeft en wat God wil.

De uitdrukking in de koran ‘Allah laat dwalen wie hij wil’ (2,26) is ook al eeuwenlang onderwerp van

discussie geweest, net zoals de leer over de predestinatie in het christendom. De koran-verklaarders zeggen, dat Allah alleen de ongelovigen laat dwalen en dat de mens ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn lot kan nemen door goed te handelen.

*Ik ken die mens [man] niet*

‘Ik ken die mens niet’ kan betekenen: ‘ik wil geen contact met die mens’. Het kan ook een brutale ontkenning zijn van een vroegere relatie met iemand. De uitdrukking komt voor in het lijdensverhaal van Jezus. Pilatus onder vraagt Jezus. ‘Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: “Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!” Maar hij ontkende

dat met klem, zodat allen het konden horen: “Ik weet niet waar je het over hebt.” Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: “Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!” En opnieuw ontkende hij en zwoer: “Echt, *ik ken de man niet!*” Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: “Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraad je.” Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: “*Ik ken die man niet!*” En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: “Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.” Hij ging naar buiten en huilde bitter.’ (Mat. 26,69-75)

## Zondagsgebed

*Bij de 7de paaszondag* *Manu Verhulst*

Waarom kom je naar de kerk, lieve medemens?

Er is hier niets bijzonders, geen vertoning en geen show, geen reden hier om op te vallen of om vooraan te staan.

En toch zit je hier, gewoon gelukkig tussen jan en alleman. Een tafel, een dak en een stukje Brood, genoeg om te weten dat God je toelacht. Het leven is een feest, het feest van de gewone dingen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijsstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijsstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

## UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Samen met de laatste van de drie ijsheiligen valt dit jaar Onze-Heer-Hemelvaart. Het is bekend dat die dag bijna nooit zonder regen verloopt. Men zegt dan ook:

**OP ONZE LIEVE HEER HEMELVAART REGENT HET  
AL WAREN HET MAAR DRIE DROPKENS.**

Het gebeurt ook zeer vaak dat er op die dag een donderslag kan worden gehoord. Eertijds bestond ook het gebruik om vroeg op die dag door de velden en weiden te gaan wandelen. Men noemde dat gebruik het dauwtrappen.

Alleszins mag men op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de kachels weer uitbreken, want:

**OP HEMELVAART GEEN VUUR MEER IN DE HAARD.**

Zoals gezegd, wordt morgen de periode van de ijsheiligen afgesloten. Sint-Servatius is de laatste van de drie ijsheiligen. Alle oude volkskalenders geven er vooral Sint-Servatius de schuld van dat het rond deze dagen koud, guur en nat kan zijn. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat onze voorouders zijn naam zijn gaan koppelen aan de vrieskou van half-mei? Zeker is dat hij de oudste bisschop der Nederlanden is. Op het graf van Servatius, bij een brug over de Maas in Maastricht, lag gedurende tien bisschopslevens een witte, marmeren steen. Het was zijn tiende opvolger, de heilige Monulfus, die de Sint-Servatiuskerk in Maastricht op zijn graf bouwde. En de legende verhaalt dat het op die steen nooit sneeuwde, zelfs niet wanneer heel de omgeving onder een dikke sneeuwvels lag. Daaruit hebben de landbouwers de wijze levensregel onthouden dat de Sint-Servatiuskoude onvermijdelijk is.

Diverse ambachtslieden, maar ook en vooral de melkboeren, moeten nogal tegen de ijsheiligenkou hebben opgezien destijds. Van hen is volgend gebedsrijmpje:

**HEILIGE SERVAAS, WIND EN REGEN DE BAAS,  
HEB MEELIJ MET DE ARMEN,  
LAAT ZE TOE ZICH TE VERWARMEN,  
DRIE VADER-ONS, DRIE WEESGEGROET  
EN MAAKT HET WEDER WEER ZOET.**