

OMSLAG

Het heiligenboek

Willibrordus en Bonifatius. De heiligen van de verkondiging Tom Zwaenepoel

Willibrordus wordt rond het jaar 658 geboren in het Angelsaksische koninkrijk Northumbrië. Wanneer de jongen zeven is, vertrouwt zijn vader hem als oblaat toe aan het klooster Ripon nabij York. Op zijn twintigste vertrekt Willibrordus naar het Ierse klooster Rathmelsigi, waar hij ruim tien jaar lang studeert en tot priester wordt gewijd. In 690 reist hij in het gezelschap van elf jonge monniken naar het Europese vasteland en hij wordt een van de hoofdrolspelers van de Angelsaksische missie op Germaanse bodem. Willibrordus landt in Zuid-Holland, verkondigt het evangelie aan de Friezen en wordt in 695 aartsbischop van de Friezen met bisschopszetel in Utrecht. In 698 sticht hij de abdij van Echternach als missiesteunpunt. Hier sterft hij in 739.

De figuur van Willibrordus is een van de vijftig thema's die deel uitmaken van de zogeheten canon van Nederland voor geschiedenislessen op Nederlandse scholen. Door de steun van de Frankische adel slaagt hij erin de verkondiging in Friesland gestalte te geven. Ook zijn sterke persoonlijkheid draagt bij tot dit succes: hij is veeleisend tegenover zich-

zelf, maar welwillend tegenover de anderen. Hij is wijs in raad, vastberaden, menselijk, vrolijk en sympathiek. De manier waarop Willibrordus omgaat met de wereldlijke en kerkelijke heersers van zijn tijd en tegenslagen overwint, verradt zijn intellectuele achtergrond. In zijn streven naar 'zuiver' geloof verwerpt hij de natuurverering van het Germaanse heidendom, dat rotsen, bomen en waterbronnen beschouwt als levensbron. Voor hem is Christus de enige en eeuwige Bron.

Met de stichting van de abdij in Echternach creëert Willibrordus een toevluchtsoord evenals een rust- en ontmoetingsplaats voor missionarissen en zielzorgers. Als gevolg van de invoering van marktdagen, van het droogleggen van moerassen en venen en van het aanleggen van weiden, akkers en wijngaarden wordt dit klooster ook een belangrijk handelscentrum.

Vandaag is de plaats Echternach verbonden met de zogenoemde 'springprocessie' ter ere van Sint-Willibrordus, die sinds 1497 jaarlijks plaatsheeft op pinksterdinsdag. Tijdens de tocht naar Willibrordus' graf springen de pelgrims, aan elkaar vastgemaakt

met witte zakdoeken, in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op de linker- en de rechervoet. Hierdoor beweegt en deint alles, zoals de golven van een levendige zee. De mens prijst in zijn innerlijke God en bewaart ondanks harteloze en 'koude' tijden een groot vuur in zijn hart. Niet toevallig staan de koude maanden centraal in het leven van Willibrordus: in november kwam hij in onze contreien aan, werd hij in Rome gewijd en stierf hij.

Willibrordus was de 'apostel van de Friezen'. Bonifatius wordt als de 'apostel van de Duitsers' beschouwd.

Winfried wordt omstreeks 672 geboren als zoon van een vooraanstaande familie in Crediodunum (Crediton) in het koninkrijk Wessex. Hij gaat op school in een benedictijnenklooster en wordt monnik van de abdij van Exeter. Omstreeks 716 begint hij zijn missioneringswerk bij de Friezen. Omdat de stammen in oorlog leven en een groot deel van de bevolking onbereikbaar is, moet hij onverrichter zake terugkeren.

Winfried assisteert Willibrordus bij diens missioneringswerk vanuit Antwerpen en Utrecht. Willibrordus wil hem aanwijzen als

opvolger op de bisschopszetel, maar Winfried geeft de voorkeur aan de missie. Paus Gregorius II verleent hem het recht om de Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren en geeft hem ook een nieuwe naam, Bonifatius ('wel-doener'). Hij begint zijn missie in Hessen en Thüringen en sticht zowel het bisdom Mainz als de abdij van Fulda. Hoogbejaard trekt hij in 754 met een bescheiden gevolg andermaal naar Friesland. Ditmaal slaagt hij erin grote aantallen Friezen te dopen. Tijdens zijn missieopdracht wordt hij door een horde heidenen overvallen en samen met zijn metgezellen vermoord. We schrijven 754. Bonifatius geldt als een van de belangrijkste missionarissen in het Frankische Rijk, mede omdat hij de kerkelijke structuren in het gebied van het huidige Duitsland heeft gevormd. Wegens zijn martelaarsdood in de omgeving van Dokkum krijgt hij een bescheiden plaats in de (heiligen)geschiedenis van Nederland.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

9 mei, 9 uur, Braambos via VRT Eén (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Opener is de gebruikelijke *Close-up*, korte rubriek over actualiteit op het snijpunt van samenleving en spiritualiteit. Volgt aflevering 1 van *Monnikenwerk*, driedelige serie over de spiritualiteit achter een abdijproduct. Goede Miseur trekt met zes eieren naar de clarissen in Genk. Om mooi weer te vragen natuurlijk, maar vooral om kennis te maken met de slotzusters en hun hostiebakkerij. Vervolgens gaat het naar de abdij van Postel, geboorteplek van de typisch hardkaas. Ten slotte stoomt Braambos naar Ranchi in India, in het zog van de grote Vlaamse missionaris Constant Lievens (1856-1893). Deze jezuïet was een visionaire pionier inzake oecumene en inculturatie alsook in het betonen van respect voor de natuur. Dat blijkt alvast uit de bijdrage *Constant Lievens' vuur blijft branden*.

De vrome kudde

Op ronde Ingezonden door Achiël Vilain

Een geneesheer specialist is op ronde bij zijn patiënten in het ziekenhuis.

- Dag mijnheer Goemans, hoe gaat het ermee? Al beter?
- Ja hoor, dokter, het gaat beter.
- Het is goed dat het al beter gaat, niet?
- Ja, maar het zou beter zijn dat het al goed was.

Natuurbewust Ingezonden door André Crampe

Ik zei laatst tegen mijn vrouw:

- Weet je hoeveel nertsen er nodig zijn om een mantel te maken?

Zegt mijn vrouw:

- Ik wist niet dat nertsen mantels konden maken...

Op vakantie Ingezonden door Annie Verdonck

- Hoeveel kost een overnachting?
- Wij hebben kamers vanaf 50 euro, mevrouw.
- Tot?
- Tot morgenochtend.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: BRIGADIER

kaartspel soort vogel	brandstof manke-ment	muziek- teken	vrouw die het woord voert	boeren- plaats slot
→	↓	↻ 5	↻ 2	↓
vogelei- genschap peil		erg vaal	koraal- bank	
→		↻ 8	voeg- woord	metaal- slak
bijvoor- beeld totaal aan exemplaren		telkens paling		↻ 6
↻ 7			bolle- boos boom	↻ 9
welpen- leidster	plaats in Frankrijk tijdperk			een- kleurig
→	↓		steun	↓
bijwoord vaartuig		grond- toon	↻ 4	een zekere
→			kuur	↻ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---