

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

EEN TRAM VOL SIMEONS & ANNA'S

Luc VERSTEYLEN
wat een feest was het gisteren voor mij voor mij die doorgaans geacht word in de buitengebouwelijke kerk te vertoeven & er godsdienstig doende te zijn weer eens een viering mee te maken in onze vertrouwde lieievrouwekathedraal op lichtmis dan nog wel haar frisse lentefeest bij uitstek

onze nieuwe bisschop had alle religieuzen & godgewijden van zijn bisdom uitgenodigd om daar dat feest te komen vieren voor de derde keer op één week tijd begaf ik er mij met mieke naartoe

eerst voor de bisschop zijn verjaardagsfeest dan voor de priesterwijding vorige zondag & nu de lichtmisviering

de weg ernaartoe was ook al een feest : op zeker ogenblik zaten we op de stenenbrug aan heel de linkerkant van de tram alleen nog met katholieken : acht kloosterzusters twee paters & natuurlijk mieke ook heel de reis lang gezellig keuvelend alsof we samen op reis waren

ik had me voorgenomen de dienst tot het einde toe te doorstaan

maar er was geen sprake van doorstaan : ik leefde van het begin tot het einde met deze heerlijke dienst mee wat vooral te danken was aan de samenzang & de warme woorden die de bisschop sprak

af & toe keek ik eens al zingend naar omhoog langs de zuilen tot aan de bogen boven

hoe vaak had ik de laatste jaren al geen volgestroomde kerken blij zien zijn : de begijnhofkerk in brussel voor die meergodsdienstige viering de sint antoniuskerk in antwerpen ook bij zo een viering & nu voor derde keer de kathedraal ja : ook stenen kunnen blij zijn

ook zuilen kunnen meezingen ook bogen kunnen meebidden

de viering begon al met iets wat ik al een halve eeuw lang niet meer had meegemaakt : een kaarskesprocessie een bijna kinderlijke vreugde beleefde ik eraan met zo'n langeleden kaarsje doorheen de zijbeuken te schrijden (ja : echt schrijden was dat) tot aan het mariabeeld

dan begon vanaan het altaar met een kring vicarissen & een nog wijdere kring van andere priesters de eigenlijke mis

(Wordt vervolgd)

WOORDEN ONTVREEMDEN

MENS (vervolg)

Bart MESOTTEN

De oude mens afleggen

Wie als ‘nieuwe mens’ fungeert, heeft uiteraard de ‘oude mens’ afgelegd, ook als het woord zelf in de moderne context niet ter sprake komt. ‘Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en *de oude mens*, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u *de nieuwe mens* moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.’ (Ef. 4,21b-24) Een nieuw lid van een religieuze kloosterorde of -congregatie kreeg of krijgt bij de inkleding deze tekst te horen.

Een mens van goede wil

De titel van een roman (1936) van Gerard Walschap luidt: *Een mens van goede wil*. Het is het enkelvoud van de woorden die volgens Lucas’ kindheidsevangelie door de engelen werden gezongen na de geboorte van Jezus. ‘Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat

in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.” En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor *alle mensen die hij liefheeft.*’ (Luc. 2,8-14) De laatste woorden van v.14 klinken anders in andere vertalingen. De Vulgaatvertaling: ‘...et in terra pax (in) hominibus bonae voluntatis’ (‘en op aarde vrede voor de mensen van goede wil’). De nieuwe Vulgaat (1979): ‘...et super terram pax in hominibus bonae voluntatis’. De Leuvense Bijbel (1548): ‘Ende in die eerde vrede den menschen die van goeden wille sijn.’

Het is niet goed dat de mens alleen is
Als iemand die niet meer zo jong is, toch nog een (levens)partner vindt, hoor je vergoelijkend en begrijpend: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’. Die woorden legt de schrijver van het Bijbelse scheppingsverhaal in Gods mond.

‘God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. (...) God, de HEER, dacht: *Het is niet goed dat de mens alleen is*, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.’ (Gen. 2,15-22)

(Wordt vervolgd)

Zondagsgebed

Bij de 6de paaszon­dag

Barmhartige God,
Gij die zorgzaam zijt en vol ontferming,
wij danken U voor Maria, de moeder van Jezus,
en in haar voor alle vrouwen en mannen
die uw goedheid en licht ter wereld brengen.
Wij bidden U in deze meimaand:
laat ook ons leven worden
tot een woning voor uw Zoon, de vredevorst.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdijs Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zondag beginnen de Kruisdagen. Dat zijn de drie dagen voor Onze-Heer-Hemelvaart. Kruisdagen betekenden altijd al biddagen. Vroeger werd er tijdens die dagen elke dag in de kerk een litanie gebeden (soms gezongen) tot heil van de vruchten der aarde.

In vele dorpen ging vroeger drie dagen na elkaar een processie uit, telkens langs een ander traject. Men trok daarbij vooral door de velden “ter verzoening van de Goddelijke gerechtigheid en vooral ter vrijwaring van schade aan veldgewassen”. Daarbij was men vooral beducht voor hagelschade. In Duitsland worden die Kruisdagen trouwens de “Hageltage” genoemd.

Het zou tijdens de Kruisdagen mooi weer moeten zijn volgens de volkskalender, want:

**DE KRUISDAGEN MOETEN ZONDER BEROEMEN,
HEMELVAART EN MEIE LEVEREN VOL BLOEMEN.**

In sommige streken dacht men dat de kersenoogst slecht zou zijn als het op tweede Kruisdag zou regenen. De kersen zouden dan waterachtig zijn. Dinsdag beginnen de ijsheiligen aan hun ronde. Vroeger werd op het land wel eens een heksen- of duivelspaternoster gelezen ter ere van de koude heiligen, met het inzicht hen te vermurwen en het weer te doen keren. Een gedeelte van zulke Paternoster ging als volgt:

**DE DRIJ SANTEN VAN DE KOUWE,
TWEË JONGE EN ENE OUDE,
GINGEN TESAMEN DOOR HET LAND,
ELK MET KOUD GOED AL IN DE HAND.**

**DE ENE MET EEN BALLEKEN SNEEUW,
DEN TWEËDE MET EEN KEGELKEN IJS,
DEN DERDE DIE WAS GRIJS EN WIJS
EN HIJ DROEG NIEMANDALLE, DALLE,
GEEN KEGELS EN GEEN SNEEUWBALLEN.**

**SANTE, SANTE, MET DE KRONE
MAAK ONS RAP HET WEDERSCHONE.**