

## ALS IK ER NIET MEER BEN

**D**E LEERLINGEN VAN JEZUS BLIJVEN VERWEESD ACHTER. Wie moeten ze voortaan volgen? **Drie dingen** geeft Jezus hen als troost. „**Luister** naar mijn **woorden**”, zegt Hij. „En doe wat Ik zeg.” **De heilige Geest** zal ons helpen Jezus' woorden niet te vergeten. Ten slotte geeft Jezus ons zijn **vrede**. Wat vraagt Hij **in de plaats**? Dat we dat alles in ons **hart** zouden bewaren, en uitstralen. Als een **teken** dat Jezus **verder leeft** in elk van ons. En dat mag iedereen zien. Iemand die er niet meer is en die je heel graag zag, gaat **niet verloren**. Zolang je hem of haar maar **niet vergeet** en je met de goede dingen die hij of zij nalaat, op jouw beurt **anderen gelukkig** maakt.

## SPEL DOOR ELKAAR

Schud **de letters** door elkaar, zodat je in elk hokje een **woord** krijgt. **Welke zin lees je?**



## EEN GROOT VOORBEELD

**M**ENSEN DIE WEL HEEL VER GAAN in hun **inzet voor anderen**, ja er zelfs hun **leven voor opofferen**, worden na hun dood soms **heilig** verklaard. Vandaag denken we aan **pater Damiaan**, die de **pauze** enkele maanden geleden heilig verklaarde. Zijn naamdag valt op **10 mei**. Dat is de datum waarop hij in 1873 bij de **melaatsen in Molokai** toekwam. Het **feestjaar** van Damiaan **begon** op 10 mei 2009 in Leuven en **eindigt** weldra. Maar dat betekent niet dat we onze **Sint-Damiaan** in de lade stoppen. Damiaan is en blijft een **voorbeeld voor ieder van ons**.



© Hugo Maris



Jelle stipt de route aan die Damiaan volgde, van België tot Hawaï.



Wel twaalf beroepen oefende pater Damiaan uit, ontdekt het groepje van Lena.



Welk jaartal hoort bij welke strook, vraagt Hannes zich af?

Het **Damiaanactiespel** speel je met de hele klas of groep en duurt **100 minuten**. Reserveren kan via [www.damiaanactie.be](http://www.damiaanactie.be) of op 02 422 59 13. Het spel wordt gespeeld onder leiding van een animator van Damiaanactie en een leerkracht. Een vertelwandeling door de geboortestreek van Damiaan reserveer je via 016 53 05 19 of [damiaanmuseum@skynet.be](mailto:damiaanmuseum@skynet.be).

## EVANGELIE

**T**JDENS HET LAATSTE AVONDMAAL neemt Jezus **afscheid** van zijn vrienden. „Wanneer iemand Mij **liefheeft**, zal hij doen wat Ik zeg. **Mijn Vader** zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen **bij hem** wonen”, zegt Hij. „Mijn woorden komen van de Vader die **Mij gezonden** heeft. Als Ik er niet meer ben, zal mijn Vader de **heilige Geest** naar jullie zenden. Die zal jullie herinneren aan wat Ik nu vertel.” En Hij vervolgt: „**Mijn vrede** geef Ik jullie. Wees **niet ongerust** en verlies de **moed** niet. Ik ga weg maar zal **terugkomen**. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het **geloven** wanneer het zover is.”

Naar Johannes 14, 23-29  
Zesde paaszondag

## SPELEND LEREN OVER DAMIAAN

**W**IL JE MEER WETEN over het **leven** van Damiaan, of even mee in zijn voetsporen lopen? Dan helpt het **Damiaanactiespel** je flink op weg. Aan de hand van **kleurrijke spelborden** ontdek je de **reis** die pater Damiaan aflegde. Je leert zo ook een **melaatse herkennen** en zelfs de **tuberculose-bacterie** opsporen. De vormelingen van Muizen bezochten het **Damiaanmuseum in Tremelo**, stapten met een **gids** door de **geboortestreek** van Damiaan en sloten hun uitstap af met het **Damiaanactiespel**.

„Rode, oranje, gele en groene **petjes** onderscheidden onze groepjes”, vertelt **LENA**. „Gids **KAREL** stelde eerste enkele **vragen** over Damiaan, waarop wij naar de letters A, B of C renden om **antwoord** te geven. Daarna zetten we ons aan tafel voor een **groepsspel** met grote borden en **invulblaadjes**. We **wisselden** onderling van tafel en ontdekten veel over Damiaan en **lepra**. ‘Wat zijn jullie **snel klaar**’, lachte gids Karel. We hadden dan ook **goed geluisterd** vooraf hé.”

### DAMIAAN,

Je raakte het hart van de hele wereld toen je als melaatse tussen de melaatsen stierf. Je gaf je vriendschap en je gezondheid aan wie uit de samenleving werd verbannen en verstoten. Je werd hun priester, hun vader, hun broer. Je was en deed als Jezus, je Heer en grote voorbeeld. Je gaf je leven voor mensen. Daarom noemen we je heilig, Damiaan. Je doet ons beseffen dat alle mensen kinderen zijn van dezelfde Vader. Heilige Damiaan, bid voor ons bij de Heer.

Bron: Kerk&Wereld