

OMSLAG

Het heiligenboek

Theresia van Lisieux. De kleine heilige *Tom Zwaenepoel*

Theresia wordt in 1873 geboren in Alençon. Ze is de jongste van negen kinderen. Na de dood van haar moeder trekt ze naar Lisieux. Al op jonge leeftijd wil ze God dienen en in de voetsporen treden van haar zussen Pauline en Marie. Wanneer ze in 1887 aanklopt bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Lisieux, wordt ze geweigerd vanwege haar jeugdige leeftijd. Pas een jaar later kan ze intreden als zuster Theresia van het Kind Jezus van het Heilig Aangezicht. Ze doet haar professie (1890) en wordt novicemeesteres (1893). Theresia sterft op 24-jarige leeftijd aan tuberculose. Ter ere van haar wordt tussen 1929 en 1937 aan de rand van de stad Lisieux een basiliek opgetrokken, die jaarlijks nog steeds door zowat een miljoen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit het besef dat geloof geen verdienste is, maar genade, introduceert Theresia in de katholieke traditie de spiritualiteit van de 'kleine weg'. Deze weg erkent de geestelijke armoede van de mens. Theresia voelt zich 'klein': ze is arm aan deugden en heroïsche werken, bezit geen mooie gevoelens en grootse wensen. Haar

armoede is haar hele rijkdom. Nederig gaat Theresia de weg van de kinderen die geen angst hebben en zich vol moed en vertrouwen schikken in de hand van de Vader. Omdat ze haar zwakheid beseft, heeft ze een kinderlijk vertrouwen op Gods hulp en barmhartigheid en gaat ze de weg van het kind-zijn, van de eenvoud.

Haar 'kleine weg' is een weg naar heiligheid die voor iedereen openligt. Theresia geeft ons moed om de moeizame levensweg zo te gaan dat we voor God, onze medemens en ons geweten eerlijk kunnen bekennen: „We hebben het juiste gedaan.” Ze leert ons dat wij ten aanzien van Gods oneindige grootheid en liefde 'arm' zijn, met lege handen voor Hem staan en dus afhankelijk zijn van Hem. Maar er is troost, want Gods liefde kan een 'klein' hart veranderen in een beminnend hart. Uit de armoede van het 'klein-zijn' vloeit barmhartigheid.

Theresia wil in het alledaagse ruimte geven aan de liefde. De goddelijke liefde die ze in zich draagt, wil zij doorgeven, in en buiten het klooster. Aangezien haar werkterrein de hele wereld is, draagt ze met Franciscus Xaverius het patronaatschap van

de missionarissen en het missiewerk, hoewel ze nooit haar klooster heeft verlaten.

Theresia is een voorbeeld van identiteitscrisis en heden-daagse twijfel aan God. Aanvankelijk behandelt de priorin haar streng en maken medezusters het haar moeilijk. Daar bovenop komen grote angsten, ziektes en „geestelijke dorheid”. Ook het feit dat haar vader terecht komt in de psychiatrie, houdt haar bezig. Op haar sterfbed gaat Theresia door een grote duisternis en stelt ze alles in vraag. Ze kan niet bidden en twijfelt aan het eeuwige leven. Ondanks de kilte en eenzaamheid van het ongelof houdt ze toch vast aan het licht dat in haar overwint.

De 'heilige van Lisieux' wil in volstrekte anonimiteit leven en vindt het moeilijk te gehoorzamen aan de opdracht van haar zus Pauline om haar levensverhaal toe te vertrouwen aan het papier. De in 1894 uitgegeven autobiografie *Histoire d'une âme* (Het verhaal van een ziel) is samengesteld uit een drietal manuscripten en bewerkt door haar zus. Dit werk is zeer populair en vertaald in meer dan zestig talen. Verder schrijft Theresia 57 gedichten, 266 bewaarde brieven

en 21 gebeden die haar spirituele ervaringen als thema hebben. Minder bekend zijn haar acht theaterstukken.

Wie op zoek is naar levenswijshoud, naar richtingaanwijzers op het duistere levenspad, vindt bij de heilige van Lisieux een pasklaar antwoord: „Het gezicht is de spiegel van de ziel. Je moet er altijd kalm en sereen uitzien” (*Histoire d'une âme*, 219). „Neem de gewoonte aan om je dankbaarheid naar buiten te laten blijken, om van ganser harte te danken voor het kleinste” (*Histoire d'une âme*, 233). Theresia bevestigt ons dat geen enkel menselijk leven foutloos verloopt (Brieven, 226) en garandeert ons dat de hemel boven de wolken altijd blauw is (Gedichten, 52).

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijshoud van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

27 maart, 11.55 uur, IKON via Nederland 2. Herhaling van *Het Vermoeden* met freelance journaliste Lisette Thoof, redacteur van het opinieblad *VolZin*. Thoofs start in het leven verliep moeizaam. Haar moeder kwam getraumatiseerd uit de jappenkampen en het huwelijk tussen haar ouders werd getekend door spanning. Lezen gaf haar een venster op een wereld, waarin mensen aardig voor elkaar waren. Na de geboorte van haar tweede kind kwam het verdriet uit haar kinderjaren, waarin ze door haar vader werd misbruikt, naar boven. Uiteindelijk lukte het zich met hem te verzoenen. Lisette Thoof is ervan overtuigd dat het stoppen met liefhebben erger is dan het aantasten van de integriteit van het lichaam. Ze pleit ervoor dat de Kerken de mensen stimuleren tot zelfonderzoek en het verbeteren van zichzelf. Als 'heilige tekst' koos ze Psalm 23, „De Heer is mijn Herder”.

De vrome kudde

Zielsverwantschap *Ingezonden door George Van Camp*

Iets zit me dwars, heel diep: mijn beste vriend is atheïst. Niet erg. Maar hij, hij weet niet wat hij aan het goddelijke mist.

Wat hij denkt over de ziel? Ik zou 't begot niet weten. Vraag is of ik hem voortaan ook mijn *soul mate* mag gaan heten.

Volgens mijn vriend, atheïst, is het omgekeerde ook te bewijzen. Hier een poging:

Voor mij is er geen probleem: ik, zijn vriend, ben katholiek. Heel fijn. En ik, ik weet wat 't goddelijke mij allemaal biedt.

Ik stel mezelf geen vragen over de ziel. Godbetert, ik heb wel een vermoeden.

Mijn repliek: de ziel is een piepklein stukje goddelijkheid. Kon je dat bevroeden?

Definities *Ingezonden door Cyriel Nijss*

Babysitter • Jongeling die zich moet gedragen als een volwassene opdat de volwassenen zouden kunnen uitgaan en zich gedragen als jongelingen.

Bankier • Persoon die je een lening wil toestaan, als je kunt bewijzen dat je er geen nodig hebt.

Trui • Kledingstuk dat een kind moet aantrekken wanneer zijn moeder het koud heeft.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: KLEURDOOS

eenbultige kameel Zuid-Am. land	wijnsoort houtsoort	ex tempore achter	Verenig- de Naties voor- zetsel	6	gedeel- telijk kunst- taal	9
→	↓	↻5	↓		↓	
zwaard- walvis vlek			hemel- lichaam		lidwoord goud- makreel	→
→	↻7	ge- raamte	↓	krank- zinnig herrie	↻↻	↻2
voeg- woord lofdicht		gedorste halmen	→			Franse N.V.
→		rijglijf hond	↻1			strandwal
nogmaals doctor		↓				↻8
↻3	ooster- lengte	→	of der- gelijke onderwijs- type	→		niet parkeren
boom	oprecht	→	↻4			
→		kever	→			rivier in Italië

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---