

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

ANTWERPEN: HET CORDOBA VAN DE LAGE LANDEN? *(vervolg)*

Luc VERSTEYLEN
de bisschop had wel graag dat ons gebeuren zou aansluiten bij de processie & er een huldigende voortzetting van zou zijn maar dan samen met moslims & joden maar of die zouden willen komen? monseigneur had er zijn vragen bij zelf voelde ik mij des te zekerder

toen er in italië die aardbeving was geweest stroomde een hele stad haar kathedraal binnen hetzelfde gebeurde in frankrijk

na die grote overstroming

de vraag van ons gedrieën is : waarom gewacht op een ramp om met de hele stad onze kathedraal binnen te stromen?

kunnen we dat ook eens niet doen uit vreugde & dankbaarheid bijvoorbeeld op de in antwerpen altijd zo intens gevierde moederdag? volgend jaar valt die op een zondag kan het beter uitkomen?

de oudsten onder ons herinneren zich zeker nog

dat andere vreugdevol volstromen van onze kathedraal : bij de bevrijding

die kathedraal is ons oudste gebouw onze godsdienst is de oudste van de stad

kunnen wij weer eens niet gebouwendijk-gastvrij zijn voor alle nagekomen godsdiensten & levensopvattingen die allemaal minstens dat met elkaar gemeen hebben dat zij allemaal uit een vrouw geboren zijn?

iedere deelnemende groep of gemeenschap zou een half uur lang ieder vanuit het eigen geloof of de eigen overtuiging in eigen taal & toonaard

een huldetekst brengen of een huldeliid zingen aan welk moederschap dan ook

daarna kunnen we met z'n allen het feest nog breder uitbreiden door naar de grote markt te gaan waar letterlijk klokslag acht uur (feestklok carolus zal gevraagd worden te luiden) elke man een vrouw een hand geeft (noch meer noch minder) : het teken van eerbied & dankbaarheid dat door bijna geen enkele godsdienst verboden wordt & dat we dus dan feestelijk kunnen delen met elkaar

zal het lukken?
zal antwerpen zo ooit uitgroeien tot het cordoba van de lage landen?

WOORDEN ONTVREEMDEN

MANNA

Bart MESOTTEN

Het is hem als manna uit de hemel komen vallen

De uitdrukking ‘als manna uit de hemel’ is een beeld voor het geluk, de overvloed die je onverdiend en ruimschoots in de schoot wordt geworpen; een hemelse gave.

Het Aramese woord voor ‘manna’ is ‘mannā’, Hebr. ‘mān’. In Bijbeltaal: ‘hemels voedsel van de Israëlieten in de woestijn’.

De Israëlieten werd het manna beloofd nadat zij hun heimwee naar de zogeheten vleespotten van Egypte te kennen hadden gegeven; in de woestijn beklagden zij zich over het karige voedsel. Jahwe zou brood uit de hemel laten regenen; vandaar de latere benamingen als ‘hemels koren’,

‘brood uit de hemel’, ‘brood der engelen’.

De mensen kregen hieromtrent wel concrete voorschriften: per dag en per persoon mochten ze niet meer verzamelen dan één ‘omer’ of ‘gomer’, dat is een inhoudsmaat voor vaste stoffen, ongeveer vier liter. Alleen vrijdags mocht voor twee dagen geraapt worden. Manna bleef niet vers tot de volgende dag; er kwamen maden in en het ging erg stinken; alleen het manna die vrijdags verzameld werd, bleef langer vers.

Het manna was een dunne, korrelige laag op de grond, fijn als rijp en wit als korianderzaad; het smaakte als honingkoek. Zo wordt het beschreven in *Exodus* (16,4-35); enigszins anders in *Wijsheid* (16,19-29).

Nochtans waren de mensen er niet altijd onverdeeld gelukkig mee. Zij bleven naar de toestand in Egypte verlangen: ‘De Israëlieten begonnen weer te klagen. “Hadden we maar vlees te eten!” zeiden ze. “We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna.”’ (Num. 11,4-6)

De teksten over het manna steunen op natuurgegevens in de Sinaï-woestijn. Ook nu gebruiken de bedoeïenen het woord ‘man’ voor een doorzichtige, taaie vloeistof die naderhand hard wordt, en die afgescheiden wordt door twee soorten schildluizen die voorkomen op de verschillende soorten tamariskstruiken.

Wat het woord ‘manna’ zelf betreft, wordt verwezen naar de vraag die de verbaasde Israëlieten zich stelden toen zij op een och-

tend de eerste keer het manna aantroffen in de woestijn. Zij zouden gezegd hebben: ‘Man hoe’ (‘Wat is dat?’); het kan ook betekenen: ‘Is dat “man”?’ Dit is waarschijnlijk zuivere volksetymologie.

In het N.T. komt het woord slechts een paar keer voor; de bekendste perikoop is het antwoord van Jezus aan de Samaritaanse vrouw. Jezus zegt o.m.: ‘Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ (Joh. 6,49-51)

Zondagsgebed

Bij Palmzondag – Passie van de Heer Tiemen Harder

Gebed op de drempel van de Stille Week

Mijn God, mijn lieve God,
als het lijkt dat U ons verlaten hebt,
als wij ons ‘waarom’ uitschreeuwen of stil zeggen,
leg ons dan samen met zoveel andere mensen
de lofzang om uw liefde in ons hart.

Op de lofzangen van uw volk troont U,
dat is uw mooiste plek, daar bent U graag.

Vorm door uw heilige Geest
onze klaagliederen om tot zo’n loflied,
al is het met gebroken stem en hart.

Laat uw volk lofzingend door het leven gaan,
niet omdat het ons zo goed gaat,
maar omdat het U goeddoet.

Maak onze stem tot voertuig van uw genade.

Mijn God, mijn lieve God,
met velen dank ik U voor uw goede gave
in de gave voorzanger, die geen valse tonen kent:
voor uw Geest, die ons draagt
en ons door de diepte heen
het grote loflied leert.

Dat lied zal nooit verstommen en
tot in eeuwigheid bestaan.

Lof zij U, Vader, Zoon en Geest!
Halleluja. Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

**“PALME, PALME ZONDAG
DEN MAENDAG SLA IK MIJN KALF
DEN DYSENDAG DEEL IK HET KALF
DEN WOENSDAG SCHORT MEN DE KLOCKE
DEN DONDERDAG IS HET ZAPPERDOPPE
DEN VRIJDAG SOO KRUIPT MEN...
DEN ZATERDAG KLOPT MEN DEN VASTEN UIT.”**

Vanaf aanstaande zondag beginnen we de Goede Week. Omtrent het weer in die Goede Week waren onze voorouders het unaniem eens: het weer is dan namelijk nooit goed, volgens hen:

DE GOEDE WEEK HEEFT NOG NOOIT GEDEUGD.

En nog:

**DE GOEDE WEEK
IS BIJNA ALTIJD EEN KWADE WEEK.**

De Goede Week telt verschillende noemenswaardige dagen, met name Palmzondag, Kalfsdag, Schortelwoensdag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

De maandag werd vroeger “Kalfsdag” genoemd omdat vroeger een kalf gemaakt werd uit stokken en stro, een kalf dat de vasten moest verbeelden. Toen de vasten bijna uit was, kon het volk niet weerstaan aan de blijdschap en liet het kalf verdrinken. Wie op die dag laatst op school kwam, werd als helper aanzien en fungeerde bij de verdrinking en werd als kalf gedoopt.

Woensdag werd Schorteldag genoemd. Schortelen komt van “schorsen”. Men stopte met het klokgelui in de kerken, maar ook met het spinnen. Men zei dat diegene die vanaf dat moment nog durfde te spinnen, touwen zou spinnen waarmee Onze Lieve Heer werd vastgebonden. Dus dat deed men liever maar niet.