

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

ANTWERPEN: HET CORDOBA VAN DE LAGE LANDEN? *(vervolg)*

Luc VERSTEYLEN

even later kreeg ik een telefoon
“hier johan bonny”
“wie zei u ?” vroeg ik
hij herhaalde zijn naam
“waarvan ken ik u ?”
had ik de onbeschaamdheid
hem verder te vragen
“ik ben uw bisschop”
verduidelijkte hij
ik beschaamd
ja : mijn omgang
met kerkelijke overheden
is altijd nogal onhandig

& vergeetachtig geweest...
“wie denkt u uit te nodigen
op dat moederfeest ?”
vroeg de bisschop
ik antwoordde met lucas 7 :28 :
“al diegenen
die uit een vrouw geboren zijn”

“ja” antwoordde hij
“zo lopen er hier
in antwerpen heelwat rond”

hij leek ons voorstel
dus wel genegen

maar ik moest het wel
verder met hem bespreken
toen in de zomer daaropvolgend
de nieuwe gouverneur kathy berx
in opvolging van camille paulus
die altijd het leven in de brouwerij
van harte gesteund had
op haar beurt ter plekke
werd uitgeroepen
tot landvoogdes van viersel
zegde ook zij haar steun
aan ons voorstel toe
& beloofde er met de bisschop
over te spreken

begin deze week had ik zelf
met de bisschop
in zijn paleis op de schoenmarkt
een verder gesprek

van de pastoor
had ik al vernomen
dat op moederdag zelf
de kathedraal
heel de dag benomen was
door hét feest van die dag
rond het mariabeeld
opgesteld in het midden ervan
besloten met een processie
waardoor het beeld weer
naar de zijbeuk werd gebracht

vroeger dan
om zeven uur ‘s avonds
zou er in de overvolle kathedraal
geen ander gebeuren
mogelijk zijn

Wordt vervolgd

WOORDEN ONTVREEMDEN

MAN EN VROUW *(vervolg)*

Bart MESOTTEN

De man is het hoofd van de vrouw

Als een man plagend, of sarcastisch, zijn wil aan zijn vrouw wil opdringen, kan hij naar een citaat uit de Bijbel grijpen. Paulus schrijft inderdaad naar de christenen van Efeze: ‘Een man is het hoofd van zijn vrouw’. (Ef. 5,23) Hij bedoelt het echter in een ruimer verband. Voor christenen geldt de liefde tussen Christus en de kerk als voorbeeld voor de echtelijke liefde. De andere vertalingen verbreden de inhoud. In plaats van ‘...hoofd van zijn vrouw’, hebben zij het algemene: ‘De man is het hoofd van de vrouw’. In die vorm is de uitspraak in de taal binnengekomen.

Die man, dat bent u!

Een hulpeloze oude vrouw wordt om wat spaarcenten laf om het leven gebracht. Iedereen verafschuwt de nog onbekende man die de moord gepleegd heeft. Als hij eindelijk ontmaskerd wordt,

kan hij te horen krijgen: ‘Die man, dat bent u!’

Dit harde woord komt voor in de geschiedenis van David. Hij had liefde opgevat voor Batsaba en geslachtsgemeenschap met haar gehad; zij was de vrouw van Uria, een bevelhebber van zijn leger dat bezig was met een oorlog tegen de Ammonieten. Toen Batsaba zwanger was, wilde David dat Uria gemeenschap met haar zou hebben, zodat hij als de vader beschouwd zou worden. Uria weigerde.

Daarom gaf David bevel aan Joab, de aanvoerder van het leger, dat Uria op een gevaarlijke post in het gevecht geplaatst zou worden. Zo gebeurde. Uria sneuvelde. David nam Batsaba bij zich in zijn paleis, en zij baarde hun kind.

Wat David had gedaan, was hoogst verkeerd. Daarom stuurde God de profeet Natan naar David met het volgende verhaal: ‘ “Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel

geiten, schapen en runderen, de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter.

Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.”

David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: “Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.” Toen zei Natan: ““Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je redde uit de greep van Saul. Have en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is,

zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden.” (...) David antwoordde Natan: “Ik heb gezondigd tegen de HEER.” Toen zei Natan: “De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven.” Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte.’ (2 Sam. 12,1-15) De woorden waarmee Natan David ontmaskert, worden soms in de Vulgaat-versie weergegeven: ‘Tu es ille vir’.

Zondagsgebed

Bij de 5de zondag in de veertigdagentijd

Vrij naar Hein Stufkens

Gebed tot Franciscus

Jij, man van verzoening en vrede,
inspireer ons:
dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren,
dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen,
dat wij in vrede groeten
al wie wij onderweg ontmoeten,
dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven,
dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.
Jij, man van barmhartigheid en tederheid,
blijf ons aanzetten
tot verzoening en vrede.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De boeren wisten vroeger dat het voor half-maart maar beter geen mooi weer kon zijn. Dat zou immers kwalijke gevolgen met zich meebrengen: **ZOLANG DE KIKVORS ZINGT VOOR HALF-MAART ZWIJGT HIJ STIL DAARNA.**

Luister vandaag maar eens goed in de hoop dat je de koekoek zou horen, want:

EEN KOEKOEKSROEP TER HELFT VAN MEERT IS VOOR DE BOER EEN DAALDER WEERD.

Ook de ratten komen weer aan bod op de volkskalender. Vandaag is het de feestdag van Sint-Gertrudis en zij behoedt ons van ratten en muizen. Zij kreeg dat postje van schutspatroom omdat zij ooit eens een muizenplaag zou hebben gestopt.

Zit je dus toevallig geplaagd met ratten of muizen, aanroep dan Gert-rudis, of citeer volgende bezweringsformule:

RATTEN, GIJ LEIJKE DIEREN

IK ZWEER BIJ DE ZON, DE MAAN EN DE STERREN

DIE IN 'T HEMELS FIRMAMENT STAAN

DAT GIJ MIJN WONING ZULT VERLATEN:

EN MIJN HUIS EN STAL EN SCHIEREN

EN DAT GIJ ZULT GAAN WAAR HET BETER IS DAN HIERE.

Vergeet vrijdag je vader niet: het is dan immers de feestdag van Sint-Jozef of vaderdag. Van het weer van die dag hangt veel af, want:

SINT-JOZEF SCHOON EN GOED

EEN VRUCHTBAAR JAAR VERHOPEN DOET.

Vroeger meenden vooruitziende vrouwen dat a.s. vrijdag ook erg geschikt is om de was buiten te drogen te hangen. Men zei namelijk:

DE GROTE WAS TE DROGEN OP SINT-JOZEFSDAG

'T IS ALTIJD TOCH SCHOON WEER.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspiet, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.