

OMSLAG

Het heiligenboek

Charles de Foucauld. Een Franse zalige *Tom Zwaenepoel*

Charles wordt in 1858 geboren in Straatsburg. Hij stamt uit een Franse adellijke familie. Na de dood van zijn ouders groeit hij op bij zijn grootvader, samen met zijn jongere zus. Hij trekt naar het leger en wordt als officier gestationeerd in Algerije. Wegens gebrek aan discipline wordt hij echter ontslagen. Hij vestigt zich in Algiers, waar hij Arabisch en Hebreeuws leert. Vervolgens trekt hij clandestien door Marokko, vermomd als joodse rabbijn. Na een pelgrimstocht naar het Heilige Land keert hij in 1888 terug naar Frankrijk. Een jaar later treedt hij in bij de trappisten van Notre-Dame des Neiges in de Ardèche. Zes maanden later vertrekt hij naar de armtierige abdij in het Syrische Akbès.

Na verloop van tijd verlaat hij deze abdij en verblijft bij de clarissen in Nazareth. Hier is hij als knecht in dienst en hij woont in een hok dicht bij het klooster. Na zijn priesterwijding (1901) trekt Charles de Foucauld naar Beni-Abbes in Algerije, waar hij een kluizenaarsleven leidt tussen de moslims en nomaden in de Sahara. Hij maakt enkele reizen tot bij de Toaregs en vestigt zich in Tamanrasset in Algerije. Tijdens

een van de stammenoorlogen beslist hij in 1916 om bij de dorpsbewoners te blijven. Hij wordt door Toaregs vermoord. In 2005 volgt zijn zaligverklaring.

Tijdens zijn 'jonge jaren' laat Charles de Foucauld alle remmen los. Hij geniet met volle teugen van het avontuurlijke en fascinerende leven en doorleeft „twaalf jaar zonder iets te geloven, ontgoocheld door de waarheid, zonder geloof in God” (*Lettre à Henry de Castries, Notre-Dame des Neiges, 14 août 1901*). Tijdens een van zijn ontdekkingsreizen komt de Foucauld onder de indruk van het dagelijkse gebed van de moslim. Een biecht bij Abbé Huvelin, die zijn geestelijke vader wordt, brengt hem tot het radicale besluit om alleen nog voor God te leven. Hij denkt na over de betekenis van het katholieke geloof, leert de trappisten kennen en reist als pelgrim naar het Heilige Land. Om dichterbij de armen te zijn, wil hij monnik in 'missieland' zijn. Op zijn eenvoudig wit gewaad laat hij een stoffen rood hart met kruis naaien.

Gedurende verscheidene maanden is Charles de Foucauld duizenden kilometer onderweg,

meestal te voet, begeleid door een kameel als draagdier. Onderweg verdeelt hij geneesmiddelen en voedsel. Hij wil niet door discussie overtuigen of zijn mening opdringen, maar met zijn evangelische bestaan en zijn aanwezigheid een grote aantrekkingskracht op anderen uitoefenen. In zijn poging om de Toaregs te begrijpen, studeert hij hun taal, spreekwoorden, poëzie en liederen. Hij laat zich door de lokale mensen helpen. Zijn woordenboek Toareg-Frans wordt na zijn dood in vier delen gepubliceerd. Omdat Charles ervan overtuigd is dat God iedereen zal ontvangen, als ze dit verdienen, biedt hij zowel moslims, christenen als joden en ongelovigen zijn gastvrijheid aan.

De Foucauld is de grondlegger van een nieuwe christelijke spiritualiteit, de 'weg van Nazareth'. Zijn navolging van de 'verborgen Jezus', die voor zijn openbare optreden als arme, stille arbeider in Nazareth leefde, uit zich in radicale armoede. Tijdens een retraite in Nazareth in november 1897 formuleert hij zijn voornemens: het aanvaarden van „deemoed, armoede, verlatenheid, vernedering, eenzaamheid en lijden” en het afstand

nemen van „menselijke grootheid en aanzien”. Zijn streefdoel bestaat erin om de armsten even hoog te achten als de rijksten. In Beni-Abbes, in zuidwestelijk Algerije, bouwt hij een 'fraterniteit' om er een gemeenschap te stichten van 'kleine broeders van het heilig Hart van Jezus', die volgens een kloosterregel leven. De Foucaulds wil de afstand tussen klooster en wereld (monniken versus armen) uitvagen en het verschil in dagtaken tussen priester en broeder afschaffen. Zijn missionarissen moeten Jezus bekend en geliefd maken via een leven van gebed, naastenliefde en armoede. Voor hem is de dagelijkse aanbidding het centrale moment van elke dag. Zijn levenswijze vindt pas erkenning en navolging na zijn dood. Uit zijn werk ontstaan *Les petits frères* (1932) en *Les petites soeurs de Jésus* (1939). Vandaag zijn er negentien groeperingen van fraterniteiten: leken, priesters, 'kleine zusters' en 'kleine broeders'.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijze van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

14 februari, 9 uur, Braambos via VRT één (herhaling omstreeks 23 uur via Canvas). Close-up, actualiteitenrubriek. In de tweedelige miniserie *Priester, een knelpuntberoep?* komen naar aanleiding van het Jaar van het Priesterschap priesters van verschillende generaties aan bod. Mannen met uiteenlopende taken en bezigheden. Waarom wilden zij priester worden? Hoe kijken zij aan tegen de Kerk en wat baart hen zorgen? Wat bezielt hen en maakt hen gelukkig? In *Twee over één* ontmoet Lucette Verboven Alister Mc Grath. Ooit was de man overtuigd atheïst en pas tijdens zijn doctoraat in de moleculaire biofysica bekeerde hij zich tot het christendom. McGrath is momenteel hoofd van het departement Theologie aan het King's College in Londen. Lucette Verboven praat met de man in Nijmegen, waar hij gastcolleges doceerde.

De vrome kudde

Sint-Valentijn Ingezonden door Marie-Rachel

Als je me nodig hebt, wil ik voor je daar zijn.

Als je vertwijfeld bent, wil ik je vertrouwen geven.

Als je zwak bent, wil ik je steunen.

Als je kou hebt, wil ik je warmen.

Als je eenzaam bent, wil ik je terzijde staan.

Als je vertrouwen zoekt, wil ik je zekerheid geven.

Als je oud wordt, wil ik je ondersteunen.

Als je liefde zoekt, wil ik ze je geven.

Als je vrijheid nodig hebt, wil ik op je wachten.

Valentijn Ingezonden door Leo Dom

Definitie van 'liefde': een gevoel dat men voelt wanneer men een gevoel voelt dat men nog nooit eerder heeft gevoeld.

Valentijn Ingezonden door Cyriel Nijs

„Als mensen verliefd worden, willen ze veel films zien. Waardoor ze samen in het donker kunnen gaan zitten.” *Sheley* (8)

„Verliefd worden? Ik heb gehoord dat het te maken heeft met geur en daarom koopt iedereen zoveel parfums.” *Laura* (9)

„Als je wil dat de liefde blijft duren, mag je nooit de naam van je vrouw vergeten, want dan wordt ze boos.” *Nicholas* (8)

VLAAMSE PUZZELS DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Meer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: STOELPOOT

keuken- gerei	↓	Europese hoofdstad	↓	gereed	↓	erg	↓	haarkleur- middel	↓
spottende naboetsing		stroom		gods- dienst		hiaat		vakge- nootschap	
→		↓		5		↓		↓	
alcohol. drank	→				lerland	→		8	
opstand	1				pedaal				
→		4			↓		natuurlijke logaritme	→	6
het Ro- meinse Rijk	→		grote vloot	→			↓		
familie- lid	→		paas- brood	→					graan- pakhuis
vreemde munt	→			opwek- kend middel	→	9		loterij- briefje	↓
dun			brief- aanhef	↓		Bijbelse man	→	↓	
→			niet parkeren	→					
langspeer- plaat	→	↓				bergpas	→	7	3
gewicht									
→			vogel	→	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---