

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

DE LADDER VAN DE WERF *(vervolg)*

Luc VERSTEYLEN
nog nooit had ik zo gemakkelijk een zo moeilijke toelating gekregen

nu hoorde ik van dat bevriend echtpaar een heel ander verhaal de cooman was ondertussen mijn overste op xaverius geworden

het jonge koppel woonde in dezelfde straat : de collegelaan ze hadden net hun eerste kindje gekregen

op een avond rond tien uur toen het drie maanden oud was waagden beiden het even een kort wandelingetje te maken

toen ze weer thuiskwamen stelden ze tot hun ontzetting vast dat geen van beiden de sleutel bijhad

angst sloeg hen om het hart wat moesten zij doen ? de brandweer bellen ? die zouden dan met loeiende wagens aangegierd komen

als ze nu eens naar het college gingen ? veel hoop gaf hun naderen niet : het hele blok was op dat late uur al donker

toch waagden ze het aan te bellen lang duurde het voor het donkere gebouwd ineens weer alom lichtend werd & wie kwam openmaken ? de cooman

of hij hen in hun nood helpen kon? ja zei hij meteen, kom maar mee xaverius was toen achteraan ook een werf, de kerk was toen namelijk in aanbouw

hij ging meteen naar een hoge ladder die daar tegen de stelling stond

hij samen met de vader met die lange ladder de collegelaan op naar het appartement waar het kindje op de derde verdieping te slapen lag

de ladder tegen de gevel geplaatst & de vader erop geklommen

gelukkig stond het raam open & kon hij zo naarbinnen & de deur voor de opgeluchte mama opendoen

nu na bijna vijftig jaar verneem ik over pater de cooman dit voor hem weer zo kenmerkend verhaal

had het ook weer niet iets met een bouwwerf te maken?

WOORDEN ONTVREEMDEN

LIEFDE

Bart MESOTTEN

Sterk als de dood is de liefde

Het belangrijke menselijke begrip 'liefde' is uiteraard ook buiten de Bijbel in de harten en in de teksten aanwezig. Maar een gezegde als 'Sterk als de dood is de liefde' geurt duidelijk naar de Bijbel. Het wordt ook vaak aangehaald in gelegenheidsteksten voor huwelijk en overlijden. Doorgaans komt de uitdrukking voor in een iets gewijzigde vorm: 'De liefde is sterker dan de dood'. Het boek *Hooglied* is niet enkel een van de meest poëtische teksten uit de Bijbel, het is ook het hooglied van de liefde, de lofzang op de liefde. Tegen haar geliefde zegt het meisje: 'Draag mij als een zegel op je hart, als een ring aan je vinger. Want *sterk als de dood is de liefde*, onverbiddelijk als het dodenrijk is de hartstocht. Haar vlammen, vlammen van vuur, een goddelijke gloed. Al het water van de zee kan de liefde niet blussen, en rivieren spoelen haar niet weg. Zelfs al bood iemand alles wat hij heeft voor de liefde, men zou hem diep verachten.' (Hoogl. 8,6-7) Op ongeveer driehonderd plaatsen in de Bijbel, zowel O.T. als N.T., staat duidelijk te lezen dat

God liefde uitstraalt naar de mensen en dat de liefde troont boven alle andere goede gaven.

- 'Want de HEER, uw God, is een *God van liefde.*' (Deut. 4,31)

- 'U bent een genadige en *liefdevolle God.*' (Neh. 9,31b)

- 'Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat *Gods liefde in ons hart is uitgegoten.*' (Rom. 5,5)

- 'Bedenk toch hoe groot *de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!*' (1 Joh. 3,1a)

In de psalmen staan een goede dertig verzen die God als liefde tekenen, zoals:

- 'Zijn woede duurt een oogwenk, *zijn liefde een leven lang*, met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op.' (Ps. 30,6)

- 'De HEER is goed, *zijn liefde duurt eeuwig*, zijn trouw van geslacht op geslacht.' (Ps. 100,5)

Voorts is er het bekende andere 'hooglied van de liefde', de 'liefdeshymne' uit Paulus' eerste brief aan de inwoners van Korinte die het christelijk geloof hebben aangenomen. Daarin wordt over de liefde gezegd

- dat zij alle bijzondere genade-gaven overtreft,

- dat zij voortreffelijke eigenschappen bezit,

- en dat zij nooit vergaat:

'Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen

– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen

– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn

– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte

komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' (1 Kor. 13,2-13) 'Deze drie' komen nog op andere plaatsen bij Paulus voor, zoals: wij zijn 'omgord met het harnas van *geloof en liefde*, en getooid met de helm van de *hoop op redding.*' (1 Tess. 5,8)

Deus caritas est

Ten slotte is in de brieven van Johannes de liefde van God het centrale thema; het staat gekristalliseerd in het gevleugelde woord: 'Deus caritas est' ('God is liefde', 1 Joh. 4,8). Ernest Claes (1885-1968) deed deze tekst aanbrengen op de grafsteen boven zijn graf en dat van zijn vrouw Stefanie Claes-Vetter, op het kerkhof van de abdij Averbode. Het is ook de titel van de eerste encycliek (25 december 2005) van paus Benedictus XVI over 'eros' en 'agape', de verschillende vormen van liefde.

Zondagsgebed

Bij de 3de zondag door het jaar *Manu Verhulst*

Een kleine mus langs de straatkant, voortdurend op zoek naar eten. Zoiets moet ik zijn in Uw ogen: klein en speels en onbetrouwbaar. Maar onder de lichte veertjes klopt een hart en zonder het te weten klopt het voor U, God, klein en speels en onbetrouwbaar. Laat het morgen worden en avond en nacht. Ik mag leven voor uw aanschijn, een kleine mus langs de straatkant.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk & Leven 2010*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascoli, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding, Kerkstraat 22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hemieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

De dagheilige voor vandaag, de heilige Angelina, is geen weerheilige. Daarom ga ik even terug naar de dagheilige van eergisteren, Sint-Paulus. In de streek van Tilburg werd Sint-Paulus vroeger gestraft wanneer hij niet voor goed weer zorgde. Dan plaatste men op de avond van 25 januari een strooien pop (Paulus) bij de haard, terwijl de vrouw koeken bakte. Was het goed weer, dan sloeg ze hem met een pannenkoek in het gezicht. Was het slecht weer, dan wierp ze de pop in het vuur. Datzelfde gebeurde ook wel eens met die andere heilige, Sint-Maarten. In het begin van de zestiende eeuw waren de inwoners van een kleine Duitse stad het gewend om op Sint-Maartensdag het beeld van de heilige openlijk langs de straten rond te dragen. Als dat bij helder weer gebeurde, dan begoten zij het beeld met wijn, maar regende het, dan wierpen zij met slijk en modder naar de beeltenis van Sint-Maarten.

Toch nog een spreuk over Sint-Paulus zelf:

**ALS PAULUS ZIJN KAPJE IN 'T DROGE DRAAGT,
DAN IS 'T EEN GOED TARWEJAAR.**

Maar niet alleen voor de tarwe is het dan goed: **SINT-PAULUSBEKERINGE MET ZONNESCHIJN,
IS GOED VOOR VRUCHTEN, KOREN EN WIJN.**

Bovendien: **SINT-PAULUS SCHOON EN HELDER,
IS GOED VOOR SCHUUR EN KELDER.**