

WATER WORDT WIJN

Feast staat voor **samen zijn**. Daar hoort lekker eten bij, en frisdrank of wijn. Met water alleen vier je geen feest. Dat weet Jezus ook. En als de drank opraakt, zorgt Hij voor de **beste wijn** ooit. Wil Jezus de gasten op het feest dronken voeren? **Dronken van geluk** wel, ja. De wijn is een teken van het **goede** dat Jezus met de mensen delen wil. Als wij Jezus toelaten in ons leven, brengt hij **overvloed** van geluk. Hij helpt ons het beste uit onszelf te halen voor elkaar. Zo wordt **water wijn**, wordt **leven feest**.



Axelle verzamelde warme spullen voor daklozen. © Familie Lescauwat

Toen **AXELLE** (11) uit Aarschot op de televisie hoorde dat er **in ons land** mensen en kinderen zijn die in de barre winter **op straat** leven, besloot ze er zelf iets aan te doen. „Ik **schaamde** me. Wij hebben zoveel luxe, een mooie kerstboom en pakjes er onder. Die mensen hebben zelfs **geen verwarming**.” Ze dacht even na en begon een **inzamelactie voor dakloze gezinnen** in Brussel.

„Ik wilde snel zoveel mogelijk **warme spullen** bij elkaar krijgen, want nu is het koud en hebben de mensen het nodig. Ik vertelde het aan iedereen op **school**. Van de directrice mocht ik een oproep doen tijdens de kerstviering. Zelfs **VTM** en ook de **kranten** vertelden over mijn droom. Buren, vrienden en kennissen, allemaal brachten ze **kleding en dekens** naar onze garage.”

De vriendinnetjes van Axelle waren best trots op haar. **TINE**: „Ik knutselde **sleutelhangers**, verkocht die en gaf de centjes aan Axelle. Zij zorgt dat het bij de daklozen in Brussel terechtkomt.”

„Sommige mensen belden ons omdat ze wel iets wilden **schenken** maar het zelf niet konden

bringen”, vertelt Axelle verder. „Dan probeerden we de spulletjes op te halen.” Met een **volgeladen wagen én aanhangwagen** reed Axelle met haar ouders naar Brussel.

„We hadden gehoord van **PATER HUGO**. Die woont in de Sint-Rochusparochie. Vroeger was hij missionaris in Afrika. **Asielzoekers, vluchtelingen en daklozen** komen bij hem elke middag een **kom soep** en een **boterham** eten. Zo ook die middag, net voor Kerstmis, toen we met onze volgestouwde auto toekwamen. De mensen stortten zich op onze spullen. Wij waren **blij**.”

Axelle wilde met deze actie ook de **ministers** wakker schudden. Zij moeten er mee voor zorgen dat mensen niet buiten moeten slapen. **PAPA PHILIP**: „We hebben pater Hugo gevraagd hoe we nog meer kunnen helpen. Ook **etenswaren** bleken welkom. Elke derde zondag van de maand is er in de Sint-Rochuskerk een **Afrikaanse eucharistieviering** met zang en dans. Het lijkt ons wel **leuk** om dat met de kinderen een keertje mee te maken.”

AXELLE ZORGT VOOR DAK- LOZEN

SOEP OP DE STOEP



't Was koud buiten, maar de inzet van de plussers was hartverwarmend. © Stien Eysermans

De **Pluswerking** van de **parochie Blauwput** in Kessel-Lo droeg ook een steentje bij voor de **kansarmen** in ons land. Zij verkochten soep voor Welzijnszorg.

LIESBET vertelt: „Met zeven **vriendinnen** tussen 13 en 18 jaar gingen we aan de slag. We kochten **groenten** en versneden ze in onze keuken. De hele dag hebben we **gekookt!**” Daarna trokken ze naar de **Grote Markt** in Leuven. Ze hadden **gasvuurtjes** en **tuinkaarsen** mee, en een groot brandblusapparaat van de parochie, want dat was verplicht.

Liesbet: „Toen we op de Markt toekwamen, begon het te **sneeuwen**. De tuinkaarsen wilden niet blijven branden. En het was koud... Maar de **soep** was snel **uitverkocht!** **241 euro** verdienden we voor **Welzijnszorg**.”

EVANGELIE

In **Kana** wordt een **bruiloft** gevierd. Maria tegen Jezus: „Ze hebben **geen wijn** meer.” Jezus: „Wat wil je dat ik doe? **Mijn uur** is nog niet gekomen.” Waarop Maria tot de bedienden: „Doe maar wat **Hij** u zegt, wat het ook is.” Jezus vraagt de bedienden **zes lege kruiken** te vullen met **water**. „Scheep er nu wat uit en geef het aan de tafelmanier.” Die is verrast. Tegen de bruidegom zegt hij: „Meestal zet men eerst de goede wijn op tafel en daarna de minder goede. Maar jij hebt **de beste wijn** bewaard tot nu.” Dit was **het eerste wonderteken** van Jezus.

Naar Johannes 2, 1-12
Tweede zondag door het jaar C