

GEEST EN VUUR

'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die jullie zal dopen met **de heilige Geest en met vuur**', zegt Johannes. Toch laat Jezus zich net als alle andere mensen door Johannes dopen. Je kunt je wel voorstellen dat Johannes dat een beetje raar vond. Zodra Jezus gedoopt is, komt **de Geest van God** over hem. Dat die Geest in hem werkt, merken we in alles wat Jezus tijdens zijn **leven** deed. Hij deed het ook altijd met heel veel vuur. Die Geest en dat vuur zijn niet alleen voor Jezus bestemd, maar kunnen **ook in jou** werken. Door je **doopsel** en je **vormsel** werd je daarvoor warm gemaakt. Voel je dat vuurtje soms **branden** vanbinnen?

SPEL KRUISENDE WOORDEN

HORIZONTAAL:

1. Niet toe – om hier over te gaan moet je ... betalen
2. kloosterling – paterskleed
3. Adam en ...
4. Thuis, een warm
5. Erachter – dieren op de boerderij
6. Eerste lettergreep van radio – regeringsreglement (afkorting)
7. Bootje al over de zee
8. Ander woord voor kabouter - pijnkreet

VERTIKAAL:

- A. Op elkaar – algemeen directeur (afkorting)
- B. Vader – paardenslee
- C. Voeding – ... Maria
- D. Nichten en – internetadres voor Argentinië
- E. Soort – zeer
- F. Televisie
- G. Voorzetsel – Niet ervoor
- H. Vogel die mooi zingt

EVANGELIE

De mensen waren vol verwachting en vroegen zich af of Johannes de Doper de Messias was. Johannes begreep dit en sprak: „Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.” Alle mensen lieten zich dopen. Ook Jezus. Toen Jezus daarna aan het bidden was, gebeurde er iets. De hemel scheurde open en de heilige Geest daalde op Hem neer in de gedaante van een duif. Een stem uit de hemel zei: „Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.”

Naar Lucas 3, 15-16.21-22

CADEAUTJES VOOR IEDEREEN

OVER DE HELE WERELD VIERDEN MENSEN KERSTMIS, MAAR DAAR HOORDEN NIET VOOR IEDEREEN PAKJES BIJ. IN DE PAROCHIE SINT-LUDWINA IN BONHEIDEN VERZAMELEN DE INWONERS IEDER JAAR KERSTCADEAUTJES VOOR DE KINDEREN VAN MENSEN ZONDER PAPIEREN.



(Boven) Katrijn, Robbe en Maarten leggen hun pakje voor de vluchtelingkinderen onder de boom. (Rechts) Elisabeth uit Servië-Montenegro was dolblij met haar pop. © Vluchtelingendienst Mechelen



Dit jaar kregen we van de **vluchtelingendienst** in Mechelen een lijstje met 139 namen”, vertelt pastoor Hugo. „Die namen, samen met de leeftijd, hebben we op **kleurige kaartjes** geschreven. Ze liggen in de **kerk** in een mandje en er hangen dubbels in de **kerstboom**.” Hoewel het de enige kerstversiering is, ziet de boom er heel kleurrijk uit. „Wie een cadeautje kopen wil, neemt een kaartje uit de mand. Je mag er gerust in rommelen en zelf kiezen aan wie je iets wil schenken. Met Kerstmis ligt het onder de boom vol pakjes!”

MAARTEN, KATRIN en **ROBBE** zitten met **MAMA FREIA** in de viering. Ze koken elk een kaartje en hebben hun pakjes al onder de boom gelegd. „We kochten een **spelletjesdoos** voor Osman”, vertelt Robbe van zes. „Hij is even oud als ik en houdt hopelijk net zo veel van gezelschapsspelletjes.” „Ik teken graag en dacht dat een **tekenblok** wel een leuk cadeau zou zijn voor Vera, een meisje van zeven”, zegt Katrijn (8).

Maarten is tien en kreeg ooit zelf een **bouwdoos**. Ze is nog nieuw, dus vond hij dat een mooi geschenk voor Alex: „Ik ben er zelf te groot voor geworden, maar Alex is nog maar vier en zal er vast goed mee kunnen spelen.” Mama Freia: „De kinderen kiezen zelf een naam en mogen in de winkel een speeltje uitkiezen voor ‘hun’ kind. We doen dit al enkele jaren. Maarten, Robbe en Katrijn zijn **trots** dat ze iets doen **voor andere kinderen** in deze kersttijd.”

We bellen even met Leen van de vluchtelingendienst. „We hebben dit jaar 70 gezinnen uitgezocht, met zo'n 140 kinderen samen”, zegt ze. Allemaal mensen die **nog maar net in België** wonen of op hun **papieren** wachten.

Of er voldoende pakjes zijn voor al die kinderen? „Ja hoor, meestal zijn er zelfs nog over. Daarmee kunnen we ook andere kansarme gezinnen gelukkig maken. Het zijn telkens **mooie spulletjes**. De migrantenkinderen krijgen hun kerstpakje mee als ze naar ons centrum komen voor de wekelijkse voedselbedeling. Wat zullen ze **blij** zijn!”

