

# Europa voert druk op Israël op

Jeruzalem, hoofdstad voor Israël én Palestina, joden, moslims én christenen

- ▶ Zweedse EU-voorzitter stelde opdeling van Jeruzalem voor
- ▶ Besluit klinkt zachter, de stad blijft één, maar moet ook hoofdstad zijn voor gelijkwaardige Palestijnse staat
- ▶ Israël zwaar op vingers getikt voor discriminatie en schending internationaal recht



Een Arabier kijkt van op de Olijfberg naar Jeruzalem. Zo deed Christus het ooit ook. © Belga

**Lieve WOUTERS**

Precies een jaar geleden, tussen kerst en nieuw, viel Israël de Gazastrook binnen. Luchtbombardementen en grondtroepen vernielden heel wat ziekenhuizen en scholen. De invasie werd door de internationale gemeenschap zwaar veroordeeld. Ze stond niet in verhouding tot de agressie van de andere kant, met name de raketten die Hamas had afgevuurd op Israëlische dorpen. Sindsdien worden de grenzen afgesloten, hulpgoederen slechts mondjesmaat toegelaten. De bevolking leeft in een sociaal en economisch isolement en de armoede en kindersterfte blijven toenemen.

Onlangs werd een christelijke studente uit Gaza opgepakt, omdat ze zonder Israëlische vergunning op de Westoever verbleef,

waar ze studeert aan de katholieke universiteit van Betlehem. Dat is Palestijns gebied, maar Israël controleert de gegevens van de Palestijnse burgerlijke stand en verbiedt adreswijzigingen.

De internationale ergernis over de toestand groeit en was aanleiding voor een verregaand voorstel van EU-voorzitter Zweden voor de opdeling van Jeruzalem. Daarbij zou Oost-Jeruzalem de hoofdstad

worden van een onafhankelijke Palestijnse Staat. Groot-Brittannië steunde het voorstel, maar onder meer Duitsland en Italië waren tegen. De tekst die de 27 buitenlandministers uiteindelijk aannamen, was dan ook gematigder: de stad blijft één geheel, maar moet de hoofdstad worden van twee evenwaardige staten.

„Om tot echte vrede te komen, moet een onderhandelde oplos-

sing worden gevonden voor het statuut van Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van twee staten”, besloten de EU-ministers. Ze herhaalden dat de unie geen veranderingen aan de grenzen van 1967 (de Zesdaagse Oorlog waarbij Israël onder meer Oost-Jeruzalem en de Westoever annexeerde) zal erkennen, ook niet inzake Jeruzalem, „tenzij de partijen het daarover eens worden”. Ook

de discriminerende behandeling van de Palestijnen in Oost-Jeruzalem veroordeelden de ministers.

Het Europese standpunt blijft een sterk signaal, vooral naar de politiek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Onder druk van de Verenigde Staten bevroor die de bouw van joodse nederzettingen op de (Palestijnse) Westoever voor een periode van tien maanden. Maar die toe-

**Groeiende ergernis over toestand in Gaza bracht Zweden tot verregaand voorstel tot splitsing**

geving koppelde hij aan een plan voor de bouw van joodse wijken in het Palestijnse Oost-Jeruzalem.

Intussen worden Palestijnse burgers uit de stad verjaagd en hindert de ‘veiligheidsmuur’ het verkeer vanuit de Westoever naar de stad. Zo worden Arabische invloeden zoveel mogelijk geweerd. Stilaan verandert het straatbeeld in Jeruzalem. Straks wordt de internationale gemeenschap voor een voldongen feit gesteld. Daarom zien de Palestijnen de hervatting van vredesgesprekken niet zitten. Wat premier Netanyahu dan weer aangeeft als voornaamste reden voor het uitblijven van de dialoog. De Europese Unie voert de druk op. Met succes?

Advertentie

**LEEF VOORT IN DE PLANNEN VAN HET ZUIDEN VIA EEN GIFT IN UW LAATSTE WIL**

Uw steun vandaag is erg welkom. Maar onze stijl tegen armoede en onrecht vraagt een volgehouden inspanning. Met een gift in uw laatste wil zorgt u dat we ook morgen de eigen plannen van mensen in het Zuiden steunen. Zo redden we af, wat op één levensmoment een te grote inspanning vraagt. Vraag vandaag nog vrijwillig onze informatie.



Werd haar beschermengel

Ja, ik wens - vrijwillig en verantwoord - een bijdrage te maken aan de mogelijkheden van de mensen in het Zuiden te komen aan de eigen plannen van het Zuiden.

Naam: .....

Staat of nat: .....

Postcode: ..... Gemeente: .....

Telefoon: ..... / .....

Stuur een foto of een andere leuke afbeelding, adresnummer 145, 1000 Brussel of tel naar 02 502 57 44

**Broederlijk Delen**   
omdat het zuiden plannen heeft

**Stemmen over Jeruzalem**

Wat de toekomst van de stad betreft, is het standpunt van de Verenigde Naties vervat in resolutie 181 van de Algemene Vergadering van 1947. Daarin wordt Jeruzalem een *corpus separatum* genoemd, een gebied met een apart statuut onder mandaat van de Verenigde Naties. De annexatie van Oost-Jeruzalem en andere Palestijnse gebieden door Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 wordt niet aanvaard.

De Verenigde Staten verwijzen naar de *Roadmap to Peace*, het stappenplan voor de vrede uitgetekend onder president Bush in 2002, maar dat spreekt zich niet uit over de status van Jeruzalem.

De Heilige Stoel is van oordeel dat Jeruzalem een internationale stad moet zijn, onder het gezag van de VN of een aanverwante organisatie. In de encycliciek *Redemptoris nostri cruciatus* uit 1949 nam paus Pius XII dit standpunt al in. Latere pausen herhaalden het. Jeruzalem is niet alleen van politiek belang voor twee naties. De stad is ook het religieuze centrum van drie godsdiensten. Daarom moet het een open stad worden, waar alle gelovigen zich vrij kunnen laven aan hun spirituele bronnen. (LW)