

KERK & leven
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruynne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN EERSTELINGEN VAN DE SCHEPPING *(Vervolg)*

Luc VERSTEYLEN

aan het leven in de brouwerij is niets zo eigen als de natuurlijke overgangen van inspanning tot ontspanning van inkeer tot uitkeer van spelen tot werken

in viersel spelen de kinderen niet ze leven er die natuurlijke overgangen komen er als vanzelf

net zoals vanmorgen hun jubelend & schaterend verkennen van de tuin overging tot het stilzwijgend groenten snijden zo ging nu deze ingetogen inkeer bij de zegen als vanzelf natuurlijk over tot een hoogdringende arbeid

de drie gewone bewoners van de brouwerij (zij die voor drie dagen & nachten daar waren komen leven) waren al een tijdje doende met een hoogdringend verplaatsen van hout

een hele vrachtwagen gekregen planken moest vanaan de poort van de platanendreef met man & macht worden vervoerd tot vlak voor het pannenhuis

de uitdrukking “met man & macht” mocht hier letterlijk worden gebezigd ook al ging het om kinderen van vier tot elf jaar meer dan een half uur kon je ze

bezig zien : dat waren geen kinderen meer dat waren heuse arbeider sjouwend met planken op hun schouders of voor zich uit op hun armen de gezegenden zowaar met hun kroontje nog op

waren dat dezelfde jongens & meisjes die daarnet gezegend werden & daarna zo blij aan het dansen waren ?

toen werd het voor mieke & mij tijd om weer naar huis te gaan

voor ons vertrek gaven we de zevenjarigen onder de notelaar nog de overgangszegen

hoe'n deugd doet me dat telkens weer onder elk zegengebaar hun blij-ogende gezichtjes je dankbaar te zien aankijken

zo hebben we hen achtergelaten om halloween verder te vieren zoals ze dat al heel de dag gedaan hadden : alleen met vuur water lucht & aarde

was de brouwerij vandaag weer niet geweest “een koninkrijk waarvan de prins een kind is” ?

je hoorde zo'n kind van vijf daarnet nog tegen haar moeder zeggen : da's hier percies het paradijs hé mama ?

het kind had nog gelijk ook : waren al deze kinderen al heel die dag lang

geen eerstelingen van de schepping mogen zijn ?

WOORDEN ONTVREEMDEN

LEVEN *(vervolg)*

Bart MESOTTEN

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet?

De spreuk is genomen uit het gesprek van Jezus met zijn leerlingen, nadat hij hun duidelijk had gemaakt dat hij de Messias was: “Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. *Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet?* Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?” (Mat. 16,24-26)

De inhoud van de spreuk wordt

over het algemeen met andere woorden uitgedrukt, maar de grond-idee is zeker Bijbels.

LEVIATAN

Een vreselijk roofzuchtig monster

‘Leviatan’ is een van de woorden die haast uitsluitend via de Bijbel in onze talen terecht zijn gekomen. ‘Leviatan’ is een mythologisch monster. In de Bijbel wordt het woord enkel gebruikt in dichtelijke teksten als een verpersoonlijking van alle vormen van onheil. ‘Leviatan’ wordt beschreven als een draak met verscheidene koppen. Wanneer het monster samen met de zee tegen de goddelijke almacht probeert op te staan, verbrijzelt Jahwe zijn vele koppen. ‘Leviatan’ wordt ook vermeld in de Oegaritische literatuur (Ras

Sjamra, 14e of 15e eeuw v.C.) als ‘Lotan, de vluchtende slang, de kronkelende slang, de machtige met de zeven koppen’. Het monster wordt door de God Baal overwonnen. In *Job* (40,20) wordt met dezelfde naam waarschijnlijk de krokodil bedoeld. In de latere apocalyptische literatuur is de Leviatan een antigoddelijke macht, die in het laatste oordeel vernietigd wordt. In het Hebreeuwse dialect van het Oude Testament wordt Lotan aangeduid als Leviatan. Het Hebreeuwse ‘liwjatan’ betekent ‘gekronkeld’, vandaar ‘slang’. Een paar teksten uit de Bijbel. - ‘U hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld, hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn.’ (Ps. 74,14) - ‘Op die dag zal de HEER ingrijpen: hij trekt zijn groot en machtig zwaard tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang, en hij zal Leviatan doden, het monster in de zee.’ (Jes. 27,1) Naar mijn aanvoelen is het woord

‘leviatan’ in het niet-Bijbelse taalgebruik geleidelijk uit het zicht verdwenen.

LEVIET

Hem werden de levieten gelezen

‘Iemand die levieten lezen’ is in oorsprong een Bijbelse uitdrukking die betekent, dat je hem of haar streng berispt en precies wijst op wat wel en niet mag; iets als: ‘op het matje roepen’. Het woord ‘leviet’ komt vaak voor in het Oude Testament, slechts tweemaal in het Nieuwe Testament. Het is vooral bekend uit de parabel van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10,25-37). Er ligt een reiziger tegen de grond; hij was door rovers overvallen en hard toegetakeld. Er kwam een priester voorbij. Hij ging met een boog om de sukkel heen. Daarna kwam er een ‘Leviet’; die deed hetzelfde.

(Wordt vervolgd)

Zondagsgebed

Bij het feest van de Heilige Familie

Als een kind

Voor alle vrouwen die een kind ter wereld moeten brengen, bidden wij:
Heer, maak de bevalling licht,
maak de vreugde groot.

Voor alle ouders die een kind met een handicap hebben, bidden wij:
geef hen kracht bij de opvoeding
en bij de zorg ook veel vreugde.

Voor alle mannen en vrouwen die geen kinderen hebben, bidden wij:
geef hen in hun gemis een taak
en laten de kinderen die zij ontmoeten, hun vreugde zijn.

Voor alle mensen die kinderen geadopteerd hebben, bidden wij:
maak de banden van de liefde onverbreekbaar
en laat een nieuw leven vreugde geven.

Voor alle weeskinderen, waar ook ter wereld, bidden wij:
geef hen mensen die tijd en aandacht hebben,
met wie zij verdriet en vreugde kunnen delen.

Voor onszelf, uw kinderen, o Vader, bidden wij:
laten wij uw Rijk ontvangen als een kind,
in eenvoudig vertrouwen, met ongecompliceerde vreugde.

Uit Thijs Weerstra, *Als het hart waakt* (Kok)

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Kerstmis is nabij en dat is de dag waarop naar mijn gevoel de meeste dagweerspreuken zijn geënt. Na deze koploper volgt 2 februari (Lichtmis).

Daarom beginnen we alvast vandaag maar aan die kerstmarathon. Het “joelfeest” van de oude Germanen dat gevierd werd wanneer de kortste dag van het jaar voorbij was, werd door het Christendom gekerstend in een feest ter herdenking van Jezus’ geboorte. Kerstmis werd bijgevolg het grote kerkelijke winterfeest en:
**EEN MAAND VOOREN EEN MAAND NA KERSTMIS,
HEBBEN WIJ DE WINTER GEWIS.**

Normaal gesproken heeft het nu toch al gevoren en:

**ALS ’T KINDEKEN IS GEBOREN
DAN HEBBEN DE RAPEN HUN SMAAK VERLOREN.**

Heeft het integendeel nog niet gevoren, dan krijgen we maar een kwakkelwinter:

**IS ’T OP KERSTMIS NOG NIET KOUD,
DAN VRAAGT DE WINTER NIET VEEL HOUT.**

of:

**MET KERSTMIS GEEN KOU:
GEEN ZITTEN IN DE SCHOUW.**

Eén van de mooiste spreuken afkomstig van buiten het Nederlandse taalgebied, komt in dit verband uit Frankrijk en daarin wordt gezegd dat je met Pasen binnen zal zitten als je met Kerstmis buiten kan:
**NOËL AU BALCON,
PÂQUES AU SALON.**