

ZEG MAAR JA

Gabriël, een engel, vertelde Maria dat ook haar nicht Elisabeth **zwanger** was van een jongen. Maria haast zich naar Elisabeth. Een **wonderlijke ontmoeting**, want beide moeders wisten niet van elkaar dat ze zwanger waren. Toch voelen ze alle twee dat hun kindje **gezegend** is, als een geschenk van God.

Maria zegt 'ja' als God haar vraagt om de **moeder van Jezus** te worden. Ieder jaar met Kerstmis mogen wij opnieuw het kindje Jezus verwachten. 'Ja' zeggen en uitkijken naar Kerstmis betekent dat we Jezus in ons **hart** toelaten.

SPEL P-TAALTJE

Raak jij hier wijs uit? Schrap telkens hetzelfde lettertrio

PEEKPEEPEERPEESPEETPEEMPEEIPESPEEV
 PEEIPEEPEERPEEPEENPEEBPEEPEETPEEE
 PEEKPEEPEENPEETPEEJPEEPEEZPEEUPEESPEEI
 PEENPEEOPEENPEESPEEHPEEAPEERPEET
 PEETPEEOPEEPEELPEEAPEETPEEEPEEN

OPLOSSING:

.....

ADOPTTEER EENS EEN KNUFFEL



hoe zouden we die daar krijgen? Dus kozen we voor **knuffeladoptie**. Elk dier krijgt een naam. Wie bij ons een knuffel adopteert, betaalt ervoor. Met die **centjes** kunnen er in Azië heel wat kinderen naar school."

Mama Krista: „Er zijn daar immers nog te veel kinderen die **niet naar school kunnen**. Ze moeten op het land werken en worden vaak **slachtoffer** van geweld. Er zijn ook te weinig klaslokalen. Vaak vinden de ouders het niet nodig dat hun kinderen naar school gaan."

In augustus 2010 vertrekken Alain en Krista met hun kindjes voor **vier maanden** van Lhasa naar Noumea (de hoofdsteden van Tibet en Nieuw-Caledonië). Onderweg bezoeken ze Vietnam en Cambodja. „We zien wel hoeveel centjes we tegen dan hebben **ingezameld**. We willen alles persoonlijk gaan afgeven en zijn heel benieuwd om de **nieuw gebouwde schooltjes** te zien."

Alain en Krista noemden hun dochtertjes naar **twee mooie steden** die ze bezochten: **Lhasa** (4) en **Noumea** (3). Samen met hen trekken ze de **wijde wereld** in om hen te tonen dat niet alle kinderen het zo goed hebben als wij. Op hun volgende **reis** willen ze graag iets doen voor die **kinderen**.

„Hoe kunnen we de kinderen in Cambodja en Vietnam **best helpen?**“, vroegen ze zich af. „Misschien door hen knuffelbeesten te geven? Maar



Met hun dochters trekken Alain en Krista de wereld rond.
 © Krista De Bruyckere

REIZENDE KNUFFELS

Wil jij ook een **knuffel adopteren**? Of heb je nog een **mooi exemplaar** dat je wilt afstaan voor adoptie? Surf dan even naar **kids-for-kids.be**, een initiatief binnen **Plan België**, voor kinderen in Cambodja en Vietnam.

KINDERKOOOR

BAKT KOEKJES VOOR KIDS



© Gekkiebakkies

Een **hart voor Jezus** hebben, betekent ook anderen een warm hart toedragen. Kinder- en Jeugdkoor **De Gekkiebakkies** uit Retie zingt niet alleen vrolijke liedjes, maar doet ook van alles om kinderen aan de andere kant van de aardbol gelukkiger te maken.

„We zijn met een twintigtal kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar. Iedere eerste zondag van de maand is er een **gezinsviering**. Dan zijn wij ook van de partij“, vertelt Eva (14).

Maja (9): „In de herfstvakantie hebben wij **haver-moutkoekjes** gebakken, keilekker! Na het bakken mochten we spelen, en dan zingen. Daarna de **koekjes in zakjes** doen. En natuurlijk zelf eens proeven. Het was **superleuk**. De koekjes werden verkocht na de gezinsviering. Na tien minuten was **alles uitverkocht**. De opbrengst ging naar het project **Kids-for-kids**. Het recept staat op onze website www.gekkiebakkies.be."

EVANGELIE

Maria reisde **door de bergen** naar het huis van **Zacharias en Elisabeth**. Zodra Maria Elisabeth begroette, sprong het kind op **in haar schoot**. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit: „Jij bent de **meest gezegende van alle vrouwen**, en **gezegend is de vrucht** van jouw schoot. Wie ben ik dat de moeder van de **Heer** naar mij toekomt? Gelukkig is zij die gelooft. De **woorden** van de Heer zullen in **vervulling** gaan."

Lucas 1, 39-45
 Vierde zondag van de advent C