

OMSLAG

Het heiligenboek

Moeder Teresa. De lachende engel *Tom Zwaenepoel*

Agnes wordt in 1910 geboren in Skopje, de huidige hoofdstad van de Republiek Macedonië. In 1928 treedt ze in bij de zusters van Loreto in Letnice. Een jaar later wordt ze naar Calcutta in India gezonden om lerares te worden. Uit bewondering voor Theresia van Lisieux kiest ze als kloosternaam 'Teresa'. In 1937 beslist ze om onder de armsten in de sloppenwijk te leven en te werken. Ze moet echter tot 1948 wachten op toestemming om de orde te verlaten. Twee jaar later sticht ze de zusterorde van de missionarissen van Naastenliefde. In Calcutta bouwt ze een wereldwijd bekend werk onder armen uit, dat zij tot kort vóór haar dood leidt. Haar begrafenis in 1997 wordt bijgewoond door meer dan een miljoen mensen. Zes jaar later verklaart Joannes-Paulus II ter gelegenheid van Wereldmissiedag de geliefde 'moeder' zalig. Hiermee is haar zaligverklaring de snelste van de nieuwe tijd.

Moeder Teresa maakt de grote stap van het veilige klooster naar de armen op de straat. In 1952 opent ze in Calcutta het huis *Nirmal Hriday* (Zuiver Hart), een zieken- en sterfhuis waar de armsten

van de straat terecht kunnen. Hier vinden tienduizenden mensen hulp. Meer dan de helft overleeft dankzij de verpleging, de anderen sterven in waardigheid. Later volgen nog een kinderdhuis, een lepra-huis, scholen voor armen, kraaminrichtingen en een tehuis voor alleenstaande moeders. Vandaag heeft de orde in 145 landen 757 zogeheten huizen van naastenliefde voor stervenden, aidspatiënten en leprazieken, daklozen en kinderen.

Deze eenvoudige vrouw uit een van de armste gebieden van Europa verkondigt aan de wereld de blijde boodschap. Niet door middel van preken, maar door alledaagse gebaren van liefde tegenover de armsten. Iedereen begrijpt haar, omdat ze de taal spreekt van de grenzeloze liefde, die niemand uitsluit of bevoortrecht. Met haar eeuwige glimlach vraagt de 'engel van de armen' om iedere mens die we ontmoeten met vreugde te dienen. Als een echte moeder helpt ze iedereen die te lijden heeft onder verschillende vormen van armoede. Haar grootsheid bestaat erin te geven zonder de kosten te berekenen, te geven tot het pijn doet. De kracht

om zich volledig ten dienste van de andere te stellen, vindt ze in het gebed en in de figuur van Jezus. Ze is ervan overtuigd dat ze zijn lichaam aanraakt, als ze het gebroken lichaam van de armen vastneemt. Haar hele leven wijdt ze aan de armen, terzelfder tijd is haar bestaan helemaal door het gebed vervuld. In haar figuur vloeien contemplatie en handeling samen, evangelisatie en menselijke steun.

Moeder Teresa is niet enkel missionaris van de naastenliefde, ze is ook missionaris van de vrede en het leven. Ze streeft naar vrede aan de zijde van de stervenden, in oorlogvoerende staten of ten aanzien van aanvallen en vijandige kritiek. Verder neemt ze het op voor de bescherming van het menselijke leven. Door het dagelijkse contact met dood, lepra, aids en andere vormen van menselijk lijden wordt ze een krachtige getuige van het 'evangelie van het leven'. Voor haar bestaat de grootste armoede erin ongewenst te zijn en niemand te hebben die voor je zorgt. Hoewel haar huizen overvol zijn, smeekt ze de moeders die hun ongeboren kindje willen aborteren om het toch te baren en

het aan haar zorgen toe te vertrouwen.

Niet enkel haar biografie, maar ook haar dagboek inspireert de moderne mens. In juni 1961 schrijft Moeder Teresa: „De kleine druppels van de liefde zijn de kleine dingen in het dagelijkse leven: trouw, stiptheid, kleine vriendelijke woorden, een gedachte aan anderen, onze manier te zwijgen, te kijken, te spreken en te handelen.” Op 10 november 1963 bereidt ze zich voor op het kerstfeest: „Dit jaar moeten we een kribbe van de armoede voorbereiden. Het zal gemakkelijk zijn om ze met liefde te vullen.” Tijdens haar toespraak op de vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 onderstreept ze de rol van de ouders in de opvoeding van hun kinderen: „We weten dat de beste plaats voor kinderen om te leren bidden en te leren beminnen het gezin is, omdat ze de liefde en de gebeden van hun vader en hun moeder zien.”

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

5 december, 11.55 uur, IKON via Nederland 2. *Het Vermoeden*, vandaag de herhaling van de aflevering met Karin Melis, identiteitsbegeleider van een katholieke scholengemeenschap en publicist in onder meer het dagblad *Trouw*. Melis was van oorsprong verslaggever, maar studeerde filosofie en doceerde een aantal jaren in New York.

5 december, 14.35 uur, IKON via Nederland 2. In deze herhaling van *Profiel* een portret van *Tariq Ramadan*, omstreden bruggenbouwer. Er zijn veel meningen over de islam-filosoof Tariq Ramadan (1962). Voor deze aflevering laat Ramadan voor het eerst een televisieploeg toe achter de schermen van zijn leven. In Genève, zijn geboorteplaats, krijgt de kijker hem te zien in de rol van idool voor islamstudenten. Verder wordt hij gevolgd achter de schermen van zijn tv-show bij die veelbesproken Iraanse zender Press TV en op zijn faculteit aan de universiteit van Oxford.

De vrome kudde

Gehuwd *Ingezonden door Urbain Vrijdaghs*

Mijn vrouw zat naast me in de fauteuil, terwijl ik aan het zappen was. Ze vroeg:

– Is er iets op tv?

Ik antwoordde:

– Alleen maar stof.

‘t Is zo dat de ruzie is begonnen...

Gehuwd *Ingezonden door Urbain Vrijdaghs*

Toen ik gisteren thuis kwam, vroeg mijn vrouw me om haar mee uit te nemen naar een dure plek.

Ik nam haar mee naar het tankstation.

‘t Is zo dat de ruzie is begonnen...

Gehuwd *Ingezonden door Cyriel Nijs*

Een vrouw biecht na enkele maanden huwelijk op dat ze eigenlijk al die tijd al een gebrek verzwijgt:

– Ik ben namelijk kleurenblind...

Waarop de man:

– Ik moet eigenlijk ook iets bekennen. Ik kom niet uit Zonhoven, maar uit Zimbabwe.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: SEPTEMBER

hemelkleur pluim	keuken-gerei gemeenteweide	schreeuw Euro-peaan	kerel	grondtoon soort schaatsen					
→	↓	↓	↻ 9	↓				↻ 1	
werkelijk			↻ 7	noord-oost ijs-gerecht	→				zintuig
politie-man				gedorste halmen vliesje	↻ 2				↓
een zekere emotie			rivier in Italië grondsoort	↻ 2		en omstreken elk	→		
→			↓			↓			
zwerver	Bijbelse vrouw	rivier in Duitsland griezelig	→					rivier in Schotland	bergweide
→	↓	↓	↻ 4	Oudijds-lands epos salvis omissis	→	↻ 6	↓	↻ 3	
sufferd muziek-term	↻ 8		handvat	↻ 5					
→						vertrager	→		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & Leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.