

Na dertig jaar strijd tegen armoede moeten we vaststellen dat we geen stap vooruit zijn gekomen

## ‘De advent brengt onze parochie meer samen’

Op weg naar Kerstmis met stijlvolle adventskransen, stemmige liederen en acties voor Welzijnszorg

- ▶ Kerken versieren, liederen inoefenen – meer nog dan in andere periodes verzamelen mensen om samen aan iets te werken
- ▶ Kinderen en jongeren worden uitdrukkelijk uitgenodigd om naar adventsvieringen te komen en deel te nemen
- ▶ De parochies leveren ook sociaal een inspanning, voor Welzijnszorg of met eigen acties

### Jozefien VAN HUFFEL

„Het is weer zover. Het is weer advent. Kijk hoe het eerste kaarsje brandt.” Op honderden plaatsen in ons land weerklinkt deze week dit of een ander lied dat het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans begeleidt. Met krans en liederen komt ook de adventssfeer binnen in de kerken.

„Vanmiddag beslissen we hoe de adventskransen er in onze federatie dit jaar zullen uitzien. Liturgisch bloemschikken doen we enkel voor de advent en de veertigdagentijd, hoor. Maar de vrijwilligers die het ontwerp elk voor hun parochie uitvoeren, zijn altijd enthousiast”, vertelt Rachel Van Hoof uit parochie Heultje, federatie Herselt-Hulshout-Westerlo, bijna drie weken vóór die eerste zondag. „We maken telkens een traditionele krans, die er toch een beetje anders uitziet én een symbolische betekenis heeft. Wellicht omwikkelen we ze dit

jaar met krantenpapier. Omdat onze Kerk een actueel gegeven is en in de wereld van vandaag staat. In ons parochieblad sporen we de mensen aan om eens goed naar de krans te kijken: zo komt de advent de huiskamers binnen.”

In de Sint-Eutropius in Heule bij Kortrijk prijken dan weer vier adventskransen. „Verspreid over de kerk, dragen ze het vuur uit”, vertelt pastoor Jos Debaere. Op vlak van liturgie is de advent voor hem ook een tijd van samenwerking in de federatie. „De vier parochies verzorgen elk één viering voor een adventszondag, en die gebruiken we allemaal. We helpen elkaar en leren van elkaar.”

In veel parochies is tijdens de advent ook een hoofdrol weggelegd voor Welzijnszorg. „De themavieringen die wij vanuit het dekenaat aanreiken, zijn gebaseerd op het materiaal van Welzijnszorg”, beaamt Raf Vermeulen, deken in het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Horebeke. „Het sociale en het liturgische zijn met elkaar verweven, maar we proberen toch om de liturgie niet te laten ondersneeuwen door de sociale actie, en de advent als groeien naar Kerstmis te respecteren.”

In Horebeke begon de advent al een beetje, toen koorleden van verschillende parochies en anderen die graag zingen, samenkwamen op de dekenale zangrepetitie. Deken Vermeulen: „En dan merk je dat de periode toch een bijzondere sfeer met zich meebrengt. Elk weekend hebben wij vier vieringen voor zeven parochies, en plotseling zie je mensen die in hun eigen parochie geen viering hebben, aansluiten bij een koor elders. Het draait niet om ‘ons groepje’, ‘onze parochie’.”

Aan anderen denken is ook de basis van veel sociale acties tijdens



In federatie Herselt-Hulshout-Westerlo ontwerpen bloemschiksters elk jaar een originele adventskrans voor de 14 parochies. Misdiensers uit Heultje steken de eerste kaars aan. © Rachel Van Hoof

de advent. „Voor onze kerstactie werken we één zaterdag in december samen met het OCMW.

**„Met een winkelkar staan we aan de supermarkt, en vragen we mensen iets te kopen voor een ander”**

Vrijwilligers en vormelingen vatten met een winkelkar post aan de supermarkten van Heultje en vragen de mensen ook iets voor een

ander te kopen”, vertelt Rachel uit Heultje. „Het OCMW bezorgt ons een lijst van wat het voor de kansarmen kan gebruiken.”

Ook de parochie Heilig Hart in Schoten (Antwerpen) steekt in de advent een tandje bij. „Eén zaterdag in december organiseren we stevast een kersthappening. Die groeit en groeit, en dit jaar zal ze er in slagen om alle verenigingen in de parochie samen te brengen”, vertelt pastoor Paul Vyncke. „De opbrengst gaat ditmaal naar CM Ziekzorg, dat hier pas opnieuw is opgestart. De advent

brenkt ons als parochie veel meer samen.”

Wat zijn parochie nog met tal van andere gemeen heeft, is de aandacht voor kinderen op weg naar Kerstmis. Vyncke: „Hebben we anders één kinderviering in de maand, de advent telt er vier. Dit jaar gaan we daarin op zoek naar de ster. Eerst naar verschillende symbolische sterren, dan naar die van Bethlehem.” Met die ster, en alle andere inspanningen in elke parochie, bereiden we ons voor op de komst van de Heer. Op God die onder de mensen komt wonen.