

OMSLAG

Het heiligenboek*Crispinus-Crispinianus en Cosmas-Damianus. Heilige broers* Tom Zwaenepoel

Tot de grote familie der heiligen behoren trouwe apostelen en overtuigde Bijbelse vrouwen, moedige vervolgd christenen, eenzame kluizenaars die God in de stilte vinden, verdienstelijke geestelijken, idealistische missionarissen die grenzen voor een dieper leven openen, invloedrijke pausen die de Kerk leiden. Verder vereert de Kerk ook adellijke en koninklijke weldoeners die met open oor en geopende hand hun onderdanen dienen. Maar de Kerk schenkt ook aandacht aan de 'stille' heiligen: vrouwen en mannen die soms al op zeer jeugdige leeftijd door hun aandacht aan het kleine van elke dag de weg naar de heiligheid bewandelen. Als voorbeeld gelden het broederpaar Crispinus-Crispinianus en Cosmas-Damianus.

Volgens de legende stammen Crispinus en Crispinianus uit een voorname Romeinse familie. Tijdens de vervolgingen van Diocletianus vluchten ze naar Soissons, waar ze het evangelie willen verkondigen. De vijandige reacties van de plaatselijke bevolking maken hen niet moedeloos. Ze vinden integendeel een creatieve oplossing om hun doel toch te

bereiken: ze leren het beroep van schoenmaker. Hun huis groeit geleidelijk uit tot een grote christelijke gemeenschap die veel respect afdwingt. Een jaloerse concurrent klaagt de beide broers aan bij de rechters van keizer Maximianus. Als ze weigeren hun geloof af te zweren, worden ze op een gruwelijke manier gefolterd en ten slotte onthoofd. Originaliteit is de sleutel voor voldoening en succes. Door spitsvondigheid kunnen grote idealen worden verwezenlijkt. Omdat goede relaties met het volk belangrijk zijn voor het evangeliseren, richten de broers een werkatelier op, vragen ze naar daadkracht en werken ze voor de armen zelfs gratis. In korte tijd bouwen Crispinus en Crispinianus een uitgebreid cliënteel op, van wie ze vertrouwen, dankbaarheid en vriendschap krijgen. In alle eenvoud geven ze tijdens de arbeid materiële of geestelijke hulp. Door persoonlijke of religieuze onderwerpen aan te snijden, krijgen hun alledaagse gesprekken een diepere dimensie. Hun geloofsovertuiging schenkt moed en zelfzekerheid. Alvorens de broers het schavot bestijgen,

omhelzen ze elkaar. Met dit intieme gebaar wordt hun trouw aan elkaar evenals hun geloof voor iedereen zichtbaar.

Over het leven van het tweede 'heilige broederpaar', Cosmas en Damianus, bestaat geen historische zekerheid. Beiden worden waarschijnlijk geboren in Syrië. De (tweeling)broers stammen uit een befaamd geslacht en hebben nog drie broers, die samen met hen de marteldood zullen sterven. Volgens de overlevering zijn Cosmas en Damianus als arts werkzaam en helpen ze de armen gratis. Terwijl de ene in het ziekenhuis aanwezig is, zoekt de andere de zieken thuis op. Door hun levensstijl bekeren ze velen. Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus worden ze gearresteerd. Nadat ze moedig over hun geloof getuigd hebben, en de heidense goden weigeren te eren, worden ze na enkele mislukte martelpogingen onthoofd. Hun kennis op medisch vlak en hun vertrouwen in het geloof leiden tot tal van genezingen. Door verbanden te leggen tussen lichaam, ziel en geest stellen ze voor sommige aandoeningen psychische oorzaken vast. Bewust

nemen ze afstand van de carrière-artsen die tegen veel geld uitvoeren wat ze 'moeten' doen. Omdat ze voor hun hulp geen geld verlangen, dragen ze de eervolle titel *Agiot anargyroi* (de heilige zilver- of geldlozen). Met het dienen zonder winstbejag treden Cosmas en Damianus in de voetsporen van de apostelen die Jezus uitzendt om „het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen” (Lucas 9, 2).

In het leven is het veel makkelijker iets te analyseren, dan iets uit te voeren. Respect dwing je pas af, indien je daden ook overeenkomen met je woorden. De visie van Cosmas en Damianus op het leven en het geloof strookt met hun omgang met hun patiënten. Ze maken tijd, luisteren aandachtig, delen hun kennis en scheppen een vertrouwensband. Door hun grote barmhartigheid vallen ideaal en resultaat samen. Door hun geloofwaardigheid overtuigen ze hun omgeving.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijze van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

22 november, 9 uur, VRT één (*herhaling omstreeks 23 uur via Canvas*). In de vierde aflevering van *Sterke verhalen* gaat het over *Schuld en boete*. Onwetend vindt koning David zich behoorlijk op over de hoofdfiguur in een parabel die de profeet Natan hem vertelt. De woorden van de profeet, „het gaat hier over jou”, zijn als een slag in zijn gezicht. In één moment ziet David hoe hij misbruik maakte van zijn macht. Hij smeekt om vergeving. Jan Beirens was ooit rechter. Hij werd aangeklaagd en zag tijdens zijn voorarrest de tralies langs de binnenkant. Wat betekent vergiffenis schenken voor hem? Daarna de prent *Bisschop en president Lugo*. Na 62 jaar dictatuur werd Fernando Lugo vorig jaar democratisch verkozen, vooral met de steun van de arme bevolking. Legerleiding, banken, politieapparaat, pers – allen die gecompromitteerd zijn met het vroegere regime, bekritisseren de vroegere bisschop. Die boekt echter de eerste positieve resultaten ten voordele van de armen.

De vrome kudde*In het operatiekwartier* Ingezonden door Odila Verstraeten

Een man ontwaakt na een zware operatie. Hij kijkt rond en zucht:

– Operatie geslaagd...

Zegt de patiënt in het bed naast het zijne:

– Pas maar op. Bij mij hadden ze een schaar laten zitten, en die moest er achteraf weer uit!

Net op dat moment komt de chirurg binnen en zegt:

– Heeft iemand van u misschien mijn pen gezien?

In het operatiekwartier bis Ingezonden door Julien Baer

Een ober van een groot restaurant wordt met loeiende buikpijn opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet meteen worden geopereerd en ligt al op de operatietafel. Een chirurg daagt op, en de ober op de tafel wenkt hem naar zich toe.

– Dokter, ik heb zo'n vreselijke pijn. Zal het nog lang duren alvorens ik geholpen word?

Antwoordt de dokter droogjes:

– Het spijt me mijnheer, maar ik sta niet in voor deze tafel.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven · Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS
DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: STOEPRAND

insecten-wapen	↓	order	↓	erfelijk materiaal	↓	boom	↓	Griekse godin	↓
medisch specialiste	↓	beeld-buis	↓	web	↓	ergernis	↓	gevoelvol	↓
→		↓		↓	2	↓		↓	
onraad	→						Emi- nentie	→	
brood-belegsel	6						brief		
→				9	toe- spraak	→	↓	3	
deel v.h. oor	→	4		zuig- buisje	→				
				Grieks eiland					
uit-stekend	cirkel-vormig		hekeling	→	7				
→	5				spil	→		vreemde munt	
rund	→		devies	→				1	senior
kooplust									
→	8				Europese taal	→			
lidwoord	→		deel-nemer aan een spel	→					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---