

ALLER-HEILIGEN, FEEST VOOR ALLE MENSEN

Zondag vieren we Allerheiligen, de volgende dag Allerzielen. Dubbel feest? Allerheiligen is het feest van alle mensen waarover Jezus spreekt in het evangelie. Mensen die tijdens hun leven goed waren voor anderen, die verdriet hadden om hun naaste, of die vrede brachten en vergeving schonken, als er ruzie was. Deze mensen mogen thuishouden bij God. Het zijn onze heiligen, onze lichtjes op aarde. We missen hen natuurlijk, want hun thuis was hier bij ons. We voelen de leegte die ze achterlaten. Dat is dan weer Allerzielen. Misschien kan de dankbaarheid om deze mensen ons troosten. En kunnen we in ons hart een plaatsje maken waar hun liefde verder leeft.

BOEKENBEURS

DE BOEKENBEURS KOMT ERAAN! WE HEBBEN VOOR JULLIE TWEE NIEUWE UITGAVEN UITGEKOZEN. DIE JE BOVENDIEN NOG WINNEN KAN OOK.

GOD IN EEN KOFFERTJE MAG IK OOK EENS?

Heer, leer ons bidden, vroegen de leerlingen aan Jezus. Het gebed dat Jezus hen leerde, bidden we vandaag nog altijd. Weet je welk wereldberoemd gebed we bedoelen? JUF MARGA en JUF CHRISTEL maakten de speelse koffer **Onzevaderwijzer**.



© Herman Ricour



OP•TOCHT vroeg aan Katrien, stagejuf in het vierde leerjaar van Kameleon in Sint-Lambrechts Herk bij Hasselt, om de koffer uit te testen. "Best leuk een les te mogen uitwerken met de *Onzevaderwijzer*. In het begin leek het wat moeilijk, maar al snel vond ik het heel boeiend. Toen ik de kinderen bij het begin van de godsdienstles vertelde wat we gingen doen, slaakten ze wel een diepe zucht. "Het Onzevader,

dat kennen we niet meer", klonk het. In groepjes van drie of vier gingen ze aan de slag, met het stappenplan dat juf Katrien vooraf maakte: "Eerst nadenken over je eigen kleine wereld, over wat je zelf graag doet of hebt, was de opdracht, dan voel je al snel de verbondenheid met Jezus." Na de middagspeeltijd kwamen ze helemaal in vorm. "Leuk zeg, luisteren naar verhalen en opdrachtjes maken op de computer. Zo'n godsdienstles zijn we niet gewoon." Juf Katrien stond versteld van de antwoorden die ze kreeg op de vraagjes over Jezus. "Ik heb er zelf ook heel wat van geleerd", besluit ze. "Mag ik jouw koffertje hebben?" vroeg de leerkracht die Katrien begeleidt, "ik wil het graag in de catechese gebruiken."

EVANGELIE

Toen Jezus de vele mensen zag die Hem volgden, ging Hij de berg op. Zijn leerlingen gingen rond Hem zitten. Hij zei: „Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie treurt, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongert en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zij die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel."

Matteüs 5, 1-12a
Allerheiligen – Jaar B

EN NU JIJ

Ga in de klas, catechese, nevendienst of thuis zelf aan de slag met de *Onzevaderwijzer*. Voor elke zin van het gebed is er een kleurrijke envelop met uitleg, een vraag of opdracht. In de koffer zitten ook prenten en puzzels. Zingen kan je met de cd en partituur. En natuurlijk ontbreekt niet de handleiding voor de begeleider. De koffer is gemaakt voor kinderen van 7 tot 10 jaar, mits begeleiding. "Maar ze is zeker ook voor zesdeklassers bruikbaar", vertelde ons juf Katrien.

Je kunt de *Onzevaderwijzer* bestellen door overschrijving van 25 euro op rekeningnummer 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn. Vermeld er ook code 274 bij. ISBN 978-90-8528-093-4



OP•TOCHT mag drie koffertjes weggeven.



SPEL Zoek je mee naar het aller mooiste woord? Het is een synoniem van God. Schrap in het rooster alle namen van dieren. Zoek in alle richtingen. Zet de letters die overblijven achter elkaar. Wat lees je?

OLIFANT - PAUW - VEULEN - GIRAF - WEZEL
OS - PANTER - MARMOT - AAP - LAM - KOE
HEN - KAT - BU

EEN BABEL MET GOD

Praten met God is niet altijd makkelijk. Wat vertel je Hem? Tussen school en hobby's de tijd vinden om een babbel te slaan met Jezus vraagt bovendien wel wat inspanning. En toch kan een praatje met Hem echt deugd doen, want Hij luistert altijd. De spellenman van OP•TOCHT maakte een nieuw boek met kant en klare gebeden bij het opstaan, slapen gaan, bij vriendschap en verdriet, advent en veertigdagentijd, en voor alle andere speciale momenten.

Stef Desodt, *God, hier ben ik*, gebedenboek voor jongeren van 10 tot 14 jaar, Halewijn, 2009, 15 euro. Bestellen kan door storting van het juiste bedrag op rekening 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn met vermelding van code 316. ISBN 978-90-8528-125-2

Drie gratis boeken liggen klaar op onze redactie.



Om kans te maken op een van deze gratis uitgaven, stuur je een kaartje naar OP•TOCHT, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of mail naar optocht@kerknet.be. Vergeet niet je postadres te vermelden en de titel van de uitgave die je graag wil winnen. Wie meedingt naar de *Onzevaderwijzer* laat ook weten in welke groep hij of zij ermee aan de slag wil gaan.