

OMSLAG

Het heiligenboek*Maria van Egypte. Heilig word je in de woestijn* Tom Zwaenepoel

Volgens de legende leeft Maria van Egypte zeventien jaar lang als prostituee in Alexandrië. Op een dag wil ze deelnemen aan een pelgrimstocht naar het heilige Kruis in Jeruzalem. Hier probeert ze tot driemaal toe de Grafkerk binnen te stappen, maar telkens houdt een onzichtbare macht haar tegen aan de ingang. Een stem zegt dat ze niet waard is om Jezus' kruis te zien. Als ze aan de kerkmuur een beeld van Maria ziet en haar vergiffenis vraagt, krijgt ze toegang. Met de drie munten die ze van een onbekende krijgt, koopt ze drie broden en ze trekt als boetelinge de Jordaan over, de woestijn in. Daar leeft ze gedurende 47 jaar in boete, volledig afgescheiden van de wereld.

De monnik Zosimus vindt de naakte vrouw, die slechts bedekt is met haar eigen, extreem lange haren. Ze vraagt hem op het volgende paasfeest terug te komen met de communie. Op Witte Donderdag begeeft de monnik zich naar de Jordaan, maar hij raakt niet over de rivier, omdat het water uit de bedding is getreden. Maria komt hem tegemoet, slaat een kruisteken, stapt over het water, ontvangt de communie,

maakt opnieuw een kruisteken, loopt over het water en verdwijnt. Als Zosimus na een jaar terugkeert, ziet hij haar onaangetaste lichaam liggen. In het zand leest hij haar vraag om begraven te worden. Een leeuw graaft met zijn klauwen het graf.

Zosimus is de mannelijke tegenhanger van Maria. Zijn leven is tegengesteld aan het hare. Van kindsbeen af staat hij ten dienste van God. Zijn vader heeft hem, toen hij nog een kleine jongen was, naar het klooster gedragen om een 'heilig' leven te leiden. Hij leeft in de stilte van een klooster, geeft zijn wijsheid via woord en voorbeeld aan zijn leerlingen door. Na 53 jaar kloosterleven wordt hij overvallen door laatdunkende zelfgenoegzaamheid en trots. Hij hoort een stem die hem eraan herinnert dat niemand tijdens zijn leven 'volkomen' is, en die hem aanspoort naar een klooster bij de Jordaan te trekken. Zosimus zoekt de abt op en wil opnieuw een leven van gehoorzaamheid en verzaking. Onder de monniken van dit klooster bestaat de traditie om de periode tussen de eerste vastenzondag en Palmzondag in afzondering in de

woestijn door te brengen. Zo komt Zosimus bij Maria terecht. De Jordaan is de grens die hij moet oversteken. Het is de rivier van de doop, het beslissende keerpunt. Zosimus waadt door de Jordaan, klimt de oever op en bevindt zich in de woestijn. Hier helpen hoogmoed en zelfgenoegzaamheid niet. Hij verwacht een geestelijke vader die nog 'groter' is dan hijzelf. Ook in dat opzicht is hij Maria's tegenbeeld. Terwijl Zosimus op zoek is naar een mens die hem kan helpen, probeert Maria al het menselijke te ontvluchten. Zij vlucht, hij loopt na. Zij voelt zich onwaardig, overgeleverd aan God, hij zoekt de menselijke perfectie. Als hij Maria ziet, noemt hij zichzelf een zondaar. Op haar beurt valt zij op haar knieën en vraagt ze zijn zegen. Om de beurt smeken ze om elkaars zegen.

Wat Maria groot maakt, is haar nederigheid, en dat beseft de monnik. Aan hem vertelt zij haar leven, dat één grote schande is. Zosimus luistert zonder commentaar en kan op het einde van haar verhaal alleen nog „Meesteres” stamelen. Hij is op zoek naar een geestelijke vader en vindt een heilige. Heilig word je in de woe-

stijn. Kort nadat hij haar begraven heeft, sterft ook Zosimus, bijna honderd jaar oud. Het verhaal van de heilige boetelinge kan hij nog vertellen aan zijn medebroeders. Alleen door nederigheid komt de mens bij God. Een oud spreekwoord zegt: falen is niet het vallen, maar het blijven liggen. Fouten maken is niet erg, zolang je er maar van leert en er de nodige conclusies uit trekt. Uit elk positief of negatief verhaal kan de mens wijze raad en inspiratie halen voor een volgende episode uit zijn leven. Die hoopvolle overtuiging maakt het leven boeiend en een beetje heilig.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

15 oktober, 22.50 uur, IKON via Nederland 2. In *Holland Doc* de aan- doenlijke Turks-Nederlandse documentaire *Op weg naar school* van Orhan Esikoy en Özgür Dogan. De jonge Turkse onderwijzer Emre krijgt een baan in een afgelegen Koerdisch dorpje. De overgang had niet groter kunnen zijn. Emre komt uit de stad, nu moet hij zich zien te redden in een eenvoudig huisje zonder enig comfort. Op het schooltje waar hij les gaat geven, staan hem echter nog veel grotere uitdagingen te wachten.

20 oktober, 23.20 uur, IKON via Nederland 2. Iedere familie heeft wel een geheim, een duistere plek die niemand wil betreden. Voor de hoofdpersonen van de documentaire *Iedereen verzwijgt iets anders* ligt die plek in een land dat niet meer bestaat, de DDR. De film volgt drie families van wie één of beide ouders hoorden bij de naar schatting 250.000 politieke gevangenen van de DDR.

De vrome kudde*Voetbal* Ingezonden door Mark Verdonck

Zichtbaar bedrukt druipt het elftal af, richting kleedkamer. De tv-verslaggever kan nog net de laatste man onderscheppen, de doelwachter.

– De oorzaak van onze nederlaag? De tegenstanders, natuurlijk. Die schieten gewoon niet zuiver. Alle ballen vlogen langs me heen!

Voetbal Ingezonden door Julien Baer

Een voetbalclub krijgt voor elke gescoorde goal een rondje van het bestuur. Dit komt de bezoekende club ter ore, waarop betrokken bestuur net vóór de match hetzelfde besluit afkondigt. Na de eerste helft blijkt de stand 49-49...

Voetbal Ingezonden door Julien Baer

De spits van het nationale elftal ligt op sterven. Van de engel die hem verschijnt wil hij weten of er in de hemel ook wordt gevoetbald. Dat moet de engel even navragen en zweeft weg. Een poos later is hij er weer:

– Goed en slecht nieuws. Ja in de hemel wordt gevoetbald, zowaar zonder scheidsrechter. En komende zondag mag jij al het veld op.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KERK & leven • Vrome Kudde**, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

VLAAMSE PUZZELS
DEPUZZELAAR

Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: KORPERAAL

ideënuitswisseling	toegankelijk	gereed	sluitmiddel	koppel
citrusvrucht	wachthuisje	oude lengtemaat	vogel	denkbeeldig
9				
Bijbelse figuur			regelmaat	
korrelig sneeuwvijs			hectare	
		afkeer		
		hond	1	6
nikkel		golfterm		boom
spel		voorzetsel		kansspel
2	rivier in Italië		part	5
deel v.e. trap	faam		Europese hoofdstad	
snoer				
			4	stoomschip
				het Romeinse Rijk
zangnoot		geestigheid		idem
plotselinge opwelling				7
				kunstaal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---