

KERK *&leven*
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
www.kerkenleven.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel.03 210 08 40
fax03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult,Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NVHalewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel.03 210 08 30
fax03 210 08 36

© copyright
Alle teksten,foto's en beeldmateriaal
uit **KERK *&leven*** zijn auteursrechte-
lijk beschermd.Zonder toestemming
van de uitgever mogen ze op geen
enkele wijze worden verspreid.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de advertenties.
Lezersbrieven moeten naam en adres
vermelden.De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten ofte
weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN MEER MUZIKANTEN DAN ZANGERS

Luc VERSTEYLEN
Wens 4
de koorbankjes
best altijd meer muzikanten dan zangers
de allereerste achttienjarige die het aandierf als nagenoeg ouderling tussen al die veertienjarigen te komen leven was dirk vanderwee uit lier hij kwam op zekere dag totaal ontdaan in de brouwerij aan zijn beste vriend was de dag tevoren nagenoeg naast hem in dezelfde grot vastgeraakt & ondanks al zijn pogingen verdronken

waar is mijn vriend nu ? kwam hij mij vragen

hoe vaak had ik die vraag al van verslagen rouwenden gekregen ?

voor het eerst deed ik hem tekenend in het zand van de doorgang het verhaal van de drie levens

toen hij kort daarop zelfverongelukte legden we even verder in het midden van die ruimte samen met zijn zus & vele andere vrienden dat verhaal uit in mooie stenen

& gingen toen naar pas-vrijgekomen voute

tot dan toe was dat een door de jeugdbeweging slordig-toegedekte ruimte

wij hadden kort tevoren het lelijke overhangsel weggenomen zodat je de mooie zoldering daarboven weelderig te zien kreeg stelden er de twaalf door dirk vervaardigde muziekstaanders op & plaatsten er de twee communicatiebankjes

wat ik nog nooit meegemaakt had gebeurde nu ik had mijn leerlingen allemaal de eerste maand van het schooljaar

een van de vier blokfluiten leten bespelen

iedere les begon dan ook met een stukje vierstemmig samenspel

eens trokken we zelfs met dat ensemble tot groot opzien & vermaak van de stedelingen & toeristen dansend & spelend de stad in tot op het scheldeterras voor een inzamelingsactie van broederlijk delen

mijn laatste leerlingen die toen nog het gros van de vierselbewoners uitmaakten waren dus het samenspelen gewoon maar tot dan toe alleen voor hun plezier ofuit weldadigheid

Vervolg volgende week

WOORDEN ONTVREEMDEN

LAM

Bart MESOTTEN

Lam
Als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid
Agnus Dei

Als iemand door een machtiger persoon ofinstantie naar zijn ondergang wordt gedreven zonder dat hij zich kan ofwil verzetten,zijn de volgende woorden van de profeet Jesaia van toepassing. Ze zijn genomen uit de lange beschrijving van de 'Lijdende die-naar van de Heer'(Jes.52,13-53,12). Een fragment daaruit luidt:

'Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.

Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslacht'(Jes.53,7-8)

Het laatste versdeel ('om de zonden van mijn volk werd hij geslacht') heeft waarschijnlijk als vindplaats gediend voor wat Johannes de Doper eeuwen later over Jezus zegt wanneer hij hem naar zich toe ziet komen: 'Daar is het lam van God,dat de zonde van de wereld wegneemt.'(Joh.1,29) Even verderop lezen we: 'De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen.Toen hij Jezus voorbij zag komen,zei hij: "Daar is het lam van God."De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.'(Joh. 1,36-37)

'Lam van God'wordt gezien als een synoniem van 'Zoon van God'

(Joh.1,34),terwijl 'degene die de zonde van de wereld wegneemt' evenwijdig loopt met: 'degene die doopt met de heilige Geest'(33). Zo gezien wijst 'Lam'op de innige verhouding van Jezus tot God.

'Lam Gods'klinkt in het Lat.als 'Agnus Dei'.In deze vorm is het de benaming van een deel uit de eucharistieviering: 'Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt,ontferm u over ons'.De aanroeping wordt driemaal herhaald.Dat is een overblijfsel van vroeger,toen men het 'Agnus' zolang bleefzingen totdat alle geconsacreerde broden waren stukgebroken om aan de gelovigen uit te delen.Naderhand heeft men de herhalingsfactor tot drie beperkt.

Een van de beroemdste schilderwerken van de Nederlanden is *De aanbidding van het Lam Gods*, een veelluik dat werd geschilderd door de gebroeders Hubert en Jan van Eyck.Het werd in 1432 door Jan van Eyck voltooid.Het bevindt zich in de Vijdkapel van

de Sint-Baafskathedraal te Gent. Op het onderste middenpaneel staat het Lam Gods afgebeeld; het wordt aanbeden door engelen, martelaren,de apostelen en profeten.

In Openbaring wordt het Lam niet minder dan achtentwintig keer vermeld om Christus zelfaan te duiden.

De traditionele 'slachtbank'uit het gezegde,wordt vervangen door 'slacht'(Nieuwe Bijbelvertaling) ofdoor 'slachting'(Naardende Bijbel).Hetzelfde beeld van het lam dat naar de slachtbank wordt geleid,vind je bij Jeremia. Hij wordt ervan op de hoogte gebracht dat er plannen bestaan om hem uit de weg te ruimen: 'De HEERonthulde mij een plan waar ik geen weet van had; hij liet mij zien wat de mannen uit Anatot [Jeremia's geboortedorp] in de zin hadden.Daarvóór was ik zo argeeloos als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid.'

Zondagsgebed

bij de achtentwintigste zondag door het jaar

God,
soms zien we het echt niet meer zitten:
de kerken lopen leeg,
en er zijn weinig ofgeen roepingen.
Wat gaat er met onze Kerk gebeuren?
We zien mensen die heimwee hebben naar vroeger,
toen alles duidelijk omschreven was
en iedereen in het lijntje liep.
Sommige kerkleiders trekken de teugels terug erg strak aan,
anderen kiezen voor een zoekende Kerk.
Maak dat ons hart nooit door angst verlamd wordt,
maak dat we ons niet verkrampen in het verleden.
Weest Gij onze leider,
loodst ons doorheen de mist van twijfel
en doet ons geloven
dat Gij met ons onderweg zijt naar
een nieuwe tijd,een nieuwe wereld,
waar het goed is om leven.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender,met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed,is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën,Leopoldstraat 59,2000 Antwerpen, 03/231.03.39 · De 3 Provinciën,Abdijstraat 1,3271 Averbode, 013/78.04.60 · De Wijngaard,Beginnhof 4,8000 Brugge, 0477/26.56.17 · Incontri,Kolenmarktstraat 61,1000 Brussel, 02/509.97.32 · LKD,Dijkstraat 32-34,9200 Dendermonde, 052/20.19.76 · Carmelitana,Burgstraat 46,9000 Gent, 09/225.48.36 · Pascali,Nederpolder 16,9000 Gent, 09/223.40.30 · De Bron,Marktstraat 88,8530 Harelbeke, 0477/26.56.17 · PIC,Tulpinstraat 75,3500 Hasselt, 011/21.29.46 · Castrum Abdij Keizersberg,Mechelsestraat 202,3000 Leuven, 016/31.00.65 · De Peerle,Frederic de Merodestraat 18,2800Mechelen, 015/29.84.62 · De Branding,Kerkstraat 22,8400 Oostende, 0477/26.56.17 · Hermeuwen,Noordstraat 100,8800 Roeselare, 051/20.15.41 · De Vlaspit,Vlasfabriekstraat 14,1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 · De Oude Linden,Abdijstraat 40 c,2260 Tongerlo,014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Mocht het vandaag,op Rozenkransdag,zacht weer zijn,dan is dat goed voor de nabije toekomst en dan is het zelfs mogelijk dat het goed weer blijft tot op de feestdag van Sint-Rafaël, die op 24 oktober wordt gevierd.Deze weerspreuk voorspelt het voorgaande:

**KAN NAUWMETROZENKRANS,
EEN GANS AAN DE SPURRIE ZICH VERZADEN,
DAN IS ERTOCH NOG KANS,
DATSINT-RAFAELEEN KOE ERZIETIN WADEN.**

(Mocht u het niet weten...spurrie is een muurachtige plant die verwant is aan de asperges en die als veevoeder diende.)

In andere streken van onze Lage Landen werd vandaag op 7 oktober de heilige Sergius gevierd.Eén spreuk heeft die heilige op zijn naam:
METSERGIUS DE WINTERBEGINT.

Maar,iets in die aard hoorden we al in spreuken die vorige week op de kalender stonden.

Toch moet je toegeven dat alles in de natuur nu begint te wijzen op de komende winter: dat is duidelijk.De late appels verhuizen van de boomgaard naar de zolder,de dieren,zoals veldmuis en wilde konijnen, zoeken naar veiliger oorden.

Ook volgende weerspreuken wijzen naar de komende winter:
**VERDWIJNTDE BOERVAN DE AKKER,
DAN WORDEN HOND EN JAGERWAKKER.**

en:
**KOMTVAN 'TLAND DE VELDMUIS,
BRENG DAN TURF EN HOUTIN HUIS.**