

OMSLAG

Het heiligenboek

Christoforus. Patroonheilige van de automobilisten Tom Zwaenepoel

Christoforus leeft in Lycië, aan de zuidkust van wat vandaag Turkije is. Van zijn heidense ouders krijgt hij de naam Reprobos of Offerus mee. Als volwassene heeft hij de gestalte van een reus, hij is arrogant en wil slechts de machtigste persoon in de wereld dienen. Lange tijd dient Reprobos een grote koning, maar als hij tijdens een gesprek merkt dat deze vorst bang is voor de duivel (de vorst maakt een kruisteken), gaat Reprobos op zoek naar de duivel en biedt hem zijn diensten aan. Maar ook die is blijkbaar niet de machtigste, want hij gaat op zijn voor een kruisteken langs de weg. Vervolgens ontmoet Reprobos een kluizenaar die hem vertelt over het christelijke geloof. Hij raadt hem aan Christus te dienen door mensen op zijn brede rug over een rivier te dragen. Wanneer Reprobos vele jaren later tijdens een stormachtige nacht een kleine jongen over de rivier tilt, wordt die zo zwaar, dat zelfs de reus die hij is de knaap amper nog kan dragen. Reprobos zinkt tot de schouders weg in het water. Nadat het Kind zich als Christus heeft geopenbaard, doopt Hij de reus in de rivier en

geeft Hij hem de Griekse naam Christoforus, 'Christusdrager'. Christus vraagt de reus andermaal naar de andere oever te gaan en zijn dorre houten staf daar in de bodem te steken. Als bevestiging van zijn doopsel wordt Christoforus' staf groen en hij bloeit als palmboom, een zinspeling op Christus' latere marteldood. Christoforus begint te prediken en bekeert vele mensen, tot hij tijdens de christenvervolg van (waarschijnlijk) keizer Decius in zijn geboortestreek wordt gevangengenomen. Voor zijn foltering zijn naar verluidt honderden soldaten nodig. Velen bekeerden zich door Christoforus' moedige houding. Pas na ettelijke dagen van marteling raakt hij uitgeput en wordt hij onthoofd. De man die oorspronkelijk slechts de 'machtigste persoon' wil dienen, wordt op aanraden van een kluizenaar dienaar van iedereen. Op zijn brede rug tilt hij de mensen over de rivier naar hun eindbestemming. Hun traject leidt van de oever van zorgen en twijfels naar de oever van geloofen vast vertrouwen. Omdat God niet onze lasten wegneemt, maar de draagkracht van onze schouders

versterkt, is deze weg een brug van leven naar eeuwigheid. Een trouwe gids in het leven schenkt hoop, toekomst en redding. Christoforus is aanwezig om anderen te dragen in hun zorgen en angsten, om een antwoord te geven op vragen als „Hoe kan ik dit?“, of „Wie zal me helpen?“. Zijn verhaal geeft een ondubbelzinnig antwoord: als we elkaar dragen, brengen we God op aarde. Tijdens het dragen van Christus overwinnen we de wetten van de tijd en zullen we er niet in verdrinken. Christoforus is sterk en groot maar ongevormd, ruw en eenvoudig, maar van goede wil. Niet de brutale sterkte, maar de innerlijke kracht, niet de uiterlijke schijn, maar de innerlijke waarheid spelen een doorslaggevende rol. Zorg, aandacht en liefde hebben meer macht dan naakt geweld. De reus bevestigt ons dat ook wij sterk genoeg zijn om door het diepe water te waden, desnoods met de hulp van anderen. Ook wij zijn sterk genoeg om de zwakken te dragen. Ook wij kunnen op het einde van de overtocht God aanschouwen. De bereidwilligheid om bij Hem te zijn en te blijven geeft moed om te leven. Als we

God aanschouwen en zijn liefde die in de mens aanwezig is, zal de dorre boomstam bloeien en groen worden. Dan zal een wandelstok een levensboom worden. Vandaag is Christoforus de patroonheilige van de automobilisten, die gezond en wel hopen aan te komen op hun bestemming. Maar ze vergeten vaak zijn oproep om ook verantwoordelijkheid op te nemen voor medepassagiers en medeweggebruikers. Op de weg van Madrid naar Valencia staat een kapel met de originele naam 'geestelijk tankstation'. Vroeger claxonnerden autobestuurders hier als teken van groet, dank of gebed. Vandaag is de verkeersdruk op deze verkeersas door de aanleg van een autosnelweg sterk verminderd. Op deze nieuwe weg is er geen plaats meer voor een kapel.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, 345 blz., 19,95 euro, ISBN 978 90 209 8041 7.

Omroep

11 oktober, 8.30 uur, Braambos via Canvas (herhaling omstreeks 23 uur, na de avondfilm). Aflevering 2 van Sterke verhalen, serie waarin Bijbeldeskundige Geert Dedecker de Schrift (en dit seizoen meer bepaald de boeken Samuël en Koningen) helpt verduidelijken, vandaag over Troost als antwoord. „Koning met depressie vraagt muziektherapeut.“ Dit zou de titel kunnen zijn boven de Bijbelpassage waarin koning Saul zich bevindt wanneer David hem komt troosten met zijn muziekspel. Dat muziek troost kan bieden, is iets wat we kennen uit ervaring. En die citerspeler David, dat is toch diegene die de reus Goliath heeft verslagen? Van een gedoodverfde opvolger als koning gesproken. Tweede onderdeel is Op de stoel van Damiaan. In Damiaans onsterfelijke „Wij, melaatsen“ wordt zoveel gezegd. Voor velen is hij daarom een held, maar dat zou hem wellicht hebben doen steigeren. Damiaans heiligverklaring is het moment bij uitstek om stil te staan bij zijn 'geheim', zijn beziehung.

De vrome kudde

Opgewerkt Ingezonden door Julien Baer

–Ik ben apetrots op het feit dat onze zoon zich zo heeft omhoog gewerkt!

–Wat is hij dan geworden? Directeur van een of andere zaak?

–Neen hoor. Begonnen als schoenmaker, is hij nu kapper.

Opgewerkt bis Ingezonden door Julien Baer

De baas tot de nieuweling:

–Beste man, in dit bedrijf begin je onderaan de ladder.

Antwoordt de kersverse werknemer:

–Dat komt goed uit, baas. Ik heb namelijk hoogtevrees.

Knap Ingezonden door Julien Baer

In de klas:

–Ward, ken jij de letters van het alfabet al?

–Ja, meester.

–Aha. Welke letters komen er na de a?

–Allemaal, meester!



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba  
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méer van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.

Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: VERLANGEN

warmhouder	↓	zintuig	↓	kreet	↓	oud-Amerikaan	↓	plotse-ling	↓
paddestoel		Turkse bevelhebber		forum				Russisch gebergte	
→		↓		4				2	
effen	→					9	rivier in Schotland	→	
oogvocht						oude Ital. munt	→		6
→		7							
schapenproduct		Afrikaan	→						
		vergrootglas		1					
→		↓		bekneld		sappig	→		8
						steile rots			
kledingstuk	→	5		↓	deel v.h. gelaat	→			maand
tokkelinstrument					tijdperk				vliegende schotel
→					↓			Griekse letter	→
								ingenieur	↓
drankje vooraf	→				3				
voorvoegsel									
→		omslag	→				rivier (Sp.)	→	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? KERK &leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.