

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne
De parochie is verantwoordelijk
voor de eigen teksten

ALGEMENE REDACTIE

tel. 03 210 08 40
fax 03 210 08 49
redactie.kerkenleven@kerknet.be

VORMGEVING

Grafisch ontwerp
Catapult, Antwerpen
Lay-out & Zetwerk
NV Halewijn

DIENST PAROCHIEBLADEN

tel. 03 210 08 30
fax 03 210 08 36

© copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

OPGEPIKT

ALLE PAARDEN HEBBEN AAN DE WEDSTRIJD DEELGENOMEN

LA VIEILLE EMBRESSERIE DE VIERSÉL

(vervolg)

Luc VERSTEYLEN
ik ben nog nooit
zo christen-priester geweest
als achter het altaar
samen met
een jood én een moslim

er is nog een tweede verschil:
mieke is hier niet moeder overste
ik hier niet vader abt
wij zijn wat rogert schutz
noemde:
"une communauté de relais"
een afwisselingsgemeenschap
er zijn roepingen genoeg

maar vele jonge mensen
schrikken terug
voor een levenslang
godgewijd celibatair leven
dus komen ze drie
tot zeven keer per jaar
hun vierselse driedaagse doen

zou dat geen nieuwe vorm
van kloosterleven kunnen zijn?

waarom wachten op een ramp
zoals in italië
om in een kerk
samen te komen?

waarom volgend jaar
op zondag 15 augustus
niet allemaal in onze katedraal
moederdag gevierd
samen met alle mensen
van welke godsdienst
of opvatting ook
die uit een moeder geboren zijn?
bekijk ons maar goed:
wij zijn de laatste gelukkige
celibataire priesters
in vlaanderen

daarom was ik
zo blij vanmorgen
niet mijn priesterschap
want ik ben geen bisschop
maar mijn priesterzijn
aan jullie te hebben

mogen doorgeven
dat de kracht
die ik bij mijn priesterwijding
gekregen heb
langs mijn hand in uw hand
moge overgaan
zodat gij op uw beurt
met deze hand
die kracht moge doorgeven
aan allerlei mensen
het dichtst om u heen
op alle wondermomenten
van hun leven

amen
inchallah
sjaloom
het ga u goed

WOORDEN ONTVREEMDEN

LAATSTE OORDEEL (vervolg)

Bart MESOTTEN
Op talrijke andere plaatsen in de
Bijbel wordt ons meegedeeld dat
God over het gedrag van de men-
sen zal oordelen, zonder dat daar-
om van het specifieke 'Laatste
Oordeel' sprake is. Enkele voor-
beelden.

- 'Ik zei tegen mezelf: God zal
zowel de rechtvaardigen als de
goddelozen aan zijn oordeel
onderwerpen, want er is bij hem
voor alles wat gebeurt en voor elke
daad een tijd en een plaats.'
(Pr. 3,17)

- 'Want God oordeelt over elke
daad, ook over de verborgen
daden, zowel over de goede als de
slechte.' (Pr. 12,14)

- 'Wee degenen die verlangen naar
de dag van de HEER! Wat zal hij
jullie brengen, de dag van de

HEER? Duisternis, geen licht.'
(Am. 5,18)

- 'Zeg aan de volken: "De HEER is
koning. Vast staat de wereld, zij
wankelt niet. Hij oordeelt de vol-
ken naar recht en wet.'" (Ps. 96,10)

- 'De Mensenzoon zal zijn engelen
erop uitsturen, en ze zullen uit
zijn koninkrijk allen die anderen
ten val hebben gebracht en de wet-
ten hebben verkracht bijeenbre-
ngen en hen in de vuuroven wer-
pen; daar zullen ze jammeren en
knarsetanden. Dan zullen de
rechtvaardigen in het koninkrijk
van hun Vader stralen als de zon.
Laat wie oren heeft goed luiste-
ren!' (Mat. 13,41-43)

- Jezus geeft praktische richtlij-
nen aan de apostelen op het ogen-
blik dat zij worden uitgezonden
om overal de leer te verkondigen.
Hij zegt o.m. 'Groet de bewoners

van het huis dat je binnengaat.
Laat jullie vrede over dat huis
komen als het dat waard is, maar
als het dat niet waard is, laat dan
die vrede naar je terugkeren. En
als ze je niet willen ontvangen
noch naar je woorden willen lui-
steren, verlaat dan dat huis of die
stad en schud het stof van je voe-
ten. Ik verzeker jullie: de dag van
het oordeel zal voor het land van
Sodom en Gomorra draaglijker
zijn dan voor die stad.' (Mat. 10,12-
15)

- 'Er komt een moment waarop
alle doden zijn stem zullen horen
en uit hun graf zullen komen: wie
het goede gedaan heeft staat op
om te leven, wie het slechte
gedaan heeft staat op om veroor-
deeld te worden.' (Joh. 5,28-29)

- 'Ik zag de doden, jong en oud,
voor de troon staan.
Er werden boeken geopend. Toen
werd er nog een geopend: het
boek van het leven. De doden wer-
den op grond van wat in de boe-

ken stond geoordeeld naar hun
daden.' (Op. 20,12)

Beroemd zijn de uitbeeldingen
van het Laatste Oordeel van
Rogier van der Weijden (1446-
1452) in het godshuis te Beaune, en
die van Michelangelo (1536-1541)
op de muur achter het altaar in de
Sixtijnse kapel.

Op de afbeeldingen stelt men het
zo voor dat de doden opstaan uit
het graf; ze verschijnen voor de
rechter om daarna in de weeg-
schaal gewogen te worden, zoals
Job al had voorspeld: 'Laat hij mij
op een eerlijke weegschaal wegen,
dan zal hij zien dat ik onschuldig
ben.' (Job 31,6). Engelen leiden de
uitverkorenen naar de hemel, de
verdoemden naar het vuur van de
hel.

Zondagsgebed

bij de zeventwintigste zondag door het jaar

Lofzang op de allerhoogste God

Gij zijt de heilige Heer, de enige God,
Gij die wonderbare dingen doet.
Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.
Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
Heer, levende en ware God.
Gij zijt liefde, genegenheid,
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid,
Gij zijt geduld,
Gij zijt onbezorgdheid,
Gij zijt rust,
Gij zijt vreugde en blijdschap,
Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigend toe.
Gij zijt schoonheid,
Gij zijt zachtmoedigheid,
Gij zijt beschermer,
Gij zijt behoeder en verdediger,
Gij zijt sterkte,
Gij zijt toevlucht,
Gij zijt onze hoop,
Gij zijt ons geloof,
Gij zijt liefde,
Gij zijt heel onze zoetheid,
Gij zijt ons eeuwig leven, grote en bewonderenswaardige Heer,
almachtige God, barmhartige Redder.

Franciscus van Assisi. Uit: Walter Verhelst, *Kennismaken met Franciscus*,
Halewijn

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Naar goede gewoonte citeer ik elke week een stukje uit een volkska-
lender. Ik richt me daarbij op de heilige van die dag en de volgende
dagen. Nadruk wordt gelegd op de weerspreuken.

Nu is het zo dat de volkskalenders niet enkel weerspreuken bevatten
met betrekking tot onze heiligen; op de volkskalenders staan ook heel
wat andere versjes, spreuken waarin altijd heel wat boerenwijsheid zit.
Vandaag zou ik u daarvan eens een paar voorbeelden willen geven.

U kent uiteraard de spreuk: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid
achterhaalt ze wel." De boeren vroeger, zeiden dat helemaal anders:
**AL IS HET HAASJE NOG ZO SNEL,
DE KOE, DIE KOMT ER EVENWEL.**

Over de koe bestaan trouwens heel wat diepzinnige spreuken in
Vlaanderen. Stel u voor: u moet voor de rechtbank verschijnen en daar-
om huurt u een advocaat in. Dat deden de boeren vroeger niet zo graag
want ze wisten dat hen dat geld ging kosten. Daarover deze spreuk:
**DIE OM EEN KOE PLEIT,
DIE RAAKT ZE KWIJT
EN VERLIEST NOG EEN KOE TOE.**

Om aan te tonen dat de boeren vroeger inderdaad schrik hadden om te
procederen deze spreuk:
**PROCEDEER OM EEN KOE,
GE LEGT ER EEN PAARD AAN TOE.**

Als destijds jonge mensen op diefstal werden betrapt, zeiden wijze
boeren het volgende:
**EERST EEN RAAP,
DAN EEN SCHAAP,
DAN EEN KOE,
ZO GAAT HET NAAR DE GALG TOE.**