



hebben aan de wedstrijd deelgenomen

la vieille embrasserie de viersél

een gebruinde zestiger aan de azurenkust met dure zonnebril op & sigaar in de mond met één hand rijdend in een décapotable

wat is dat?

juist
goed geraden: een dakloze

met dit grapje wil ik nochtans iets heel ernstigs uitleggen ook vele jonge mensen zijn daklozen

wanneer zij op latere leeftijd terugdenken over hun eerste lichaamservaringen dan hebben ze doorgaans aan die ervaring zélf wel blije herinneringen maar vaak allerminste aan de plaats waarop: groezelige achterkantjes bedenkelijke hoekjes & vooral: vaak onder een vreemd dak of onder dat van hun ouders & dat wringt

niet voorniet wordt de brouwerij met een veelbetekenende verspreking de "vieille embrasserie de viersél" genoemd

meerdere jongens & meisjes deden hier in de loop der jaren hun eerste blije lichaams-ervaringen op onder hun eigen dak of in hun eigen tuin & bewaren er levenslang de verheugendste herinneringen aan

hoeveel gelukkige gezinnetjes zijn hier al niet onder hun eigen dak pril mogen ontstaan?

juist door hier al vanaf het begin van hun ontdekkingen & verkenningen de grondregel van het paradijsboek te hebben toegepast: neem alle draaien met elkaar maar niet te vroeg den diepste

de eerste tien jaar na mijn wijding dacht ik een gelukkig priester te zijn maar ik vergiste mij: de volgende veertig jaar werd ik een nog veel gelukkiger priester

wat doet het me niet deugd samen met mieke aan jongeren te zien te geven dat in onthouding leven niet enkel doenbaar maar ook deugddoend & gelukkigmakend is

(vervolg volgende week)

LUC VERSTEYLEN

577

Crux (vervolg)

Een 'cruciale kwestie' is een 'crux' voor wie ze moet oplossen. 'Cruciaal' kan ook in een tweede betekenis begrepen worden, namelijk: 'van uitzonderlijk belang', 'doorslaggevend'. De twee staan dicht bijeen.

Een 'crucifix' ('kruisbeeld') is letterlijk: een 'vastgehecht' (van 'figère, fixi, fixus', vasthechten) 'kruis'.

Kuil

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in

Betekenis: het kwaad dat je een ander toedenkt, zal vaak jou zelf treffen; als je een ander in een valstrik wil lokken, loop je er dikwijls zelf in; als je de ondergang van anderen tracht te bewerken, veroorzaak je je eigen val; als je een ander een streek tracht te leveren, word je er vaak zelf het slachtoffer van. Dit spreekwoord staat, soms letterlijk, in de Bijbel, en zelfs op meer dan één plaats.

- 'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder.' (Spr. 26,27)

- 'Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven.' (Ps. 7,16)

- 'Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, wie een valstrik zet wordt er zelf in gevangen.' (Sir. 27,26)

- 'De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven, hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden.' (Ps. 9,16)

- 'Ze hadden voor mij een kuil gegraven, maar vielen er zelf in.' (Ps. 57,7)

- 'Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen; wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang.' (Pr. 10,8)

Deze volkse waarheid is zo algemeen dat ook niet-Bijbelse schrijvers ze hebben verwoord.

Cornelis Pietersz. Hooft (1547-1626) schreef: 'Die d' aerd', tot 's anders val, opwroeten, Verraeden zelv' hun' eige voeten.'

In middeleeuws Latijn:

'Effodit foveam vir iniquus et in foveam quam fecit ipse incidit.'
(Een slecht mens graaft een kuil en valt zelf in de kuil die hij heeft gegraven.)
In klassiek Latijn:

'Saepe in magistrum scelera redierunt sua.'
(Seneca, *Thyestes* 3,1,1)
(Misdaden komen vaak neer op wie ze heeft gepleegd.)

'Non est lex aequior ulla, quam necis artifices arte perire su[a].'
(Ovidius, *Ars amatoria* 1,655)
(Geen wet is billijker dan deze, dat mensen die een moord plegen door hun eigen daad ten onder gaan.)

BART MESOTTEN

Zondagsgebed

Bij de vijfentwintigste zondag door het jaar

Onze hulp is de naam van de Heer,
schepper van hemel en aarde,
die ons geschapen heeft naar zijn beeld,
en ons zijn Geest heeft geschonken
om de letter van de wet te laten dansen,
om levend te maken wat lijkt versteend,
om gerechtigheid te brengen op aarde
als teken van trouw in deze wereld
aan Jezus Christus, zijn Zoon,
en aan allen die wij ontmoeten.
Kom in ons midden, God,
en zegen ons met het licht van uw ogen.

Amen.

Zondagsgebed plukt uit de *Gebedskalender Kerk+Leven 2009*. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 **Antwerpen**, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 **Averbode**, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 **Brugge**, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 **Brussel**, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 **Dendermonde**, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 **Gent**, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 **Gent**, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 **Harelbeke**, 0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 **Hasselt**, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 **Leuven**, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 **Mechelelen**, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 **Oostende**, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 **Roeselare**, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 1060 **Sint-Gillis**, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 **Tongerlo**, 014/53.82.13.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Morgen zou de appeloogst moeten beginnen. Daarom zegt men:

SINT-LAMBEERT IS N'N APPELSCHUDDER

Vanaf 17 september werden ook weer de spinnewielen voor de dag gehaald en daarmee bracht men in de boerengezinnen zinnig de lange winteravonden door. Men zei:

SINT-LAMBEERT BRENGT STOELN EN SPINROKKEN IN DEN HEERD

Naargelang de weersgesteldheid van morgen wordt ook het weer van het voorjaar voorspeld:

SINT-LAMBRECHT MOOI EN KLAAR BRENGT EEN ZONNIG VOORJAAR

Lambertus sprak ook in de volksgeneeskunde een stevig woordje mee. Lambertus' naam was destijds voldoende om hem als schutspatroon aan te stellen in geval van lamheid. Lambertus werd ook aangeroepen door de kraamvrouwen. Ook de vroedvrouwen kenden Lambertus maar al te goed en zij riepen hem aan wanneer het fout dreigde te gaan met de bevalling. Die vroedvrouwen hadden trouwens een bezweringsgebed voor zulke gevallen. En dat gebed ging zo:

HET KLEINE MENSENKIND KAN SLECHT MET PIJN GEBOREN WORDEN, MOGE DE HEILIGE MAAGD JE BIJSTAAN DIE ZELF ONDER SMARTEN HEEFT GEBAARD HET IS EEN GROOT GELUK AAN EEN MENS HET LEVEN TE SCHENKEN GEEF HEM JE BESTE GEDACHTEN EN EEN GROOT GELOOF MEE EN DRAAG MET GEDULD WAT JE IS OPGELEGD LAAT ONS DAAROM BIDDEN

KRISTIEN VAN ZUMMEREN