

HANDEN WASSEN

Wat ergert Jezus zich aan al die **uiterlijke schijn**. De mensen wassen wel hun handen, maar hun innerlijk verzorgen ze niet. Denken ze dan dat God meer geeft om schone handen dan om een **mooi hart**? Je moet niet naar de kerk gaan voor de schone schijn maar omdat je van **God** houdt, omdat je hem wil danken samen met andere mensen. De traditie volgen is goed, maar het moet uit je hart komen.



Foto's © Martine Croonen

NOG HEEL EVEN VAKANTIE

HOEVEEL DAGEN NOG? JOEPIE! OF TOCH NIET? SPANNEND HÉ. EEN NIEUWE JUF OF MEESTER. GA JE NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL? DAN WACHT JE EEN HELE NIEUWE WERELD. WIJ GEVEN JE ALVAST ENKELE TIPS OM JE VAKANTIEHERINNERINGEN NOG EVEN WARM TE HOUDEN.

VAKANTIEPOSTER

Op een groot vel papier of karton – het kan ook in een schriftje – kleef je **allerlei herinneringen** over de voorbije vakantie: een **toegangsticket**, een **foto** van plaatsen die je bezocht, een **briefje** dat je ontving, een postkaart... Maak een **COLLAGE** van alle leuke momenten en hang ze op in je kamer.

DANKKAARTJES

Maak een **lijstje**: Wie wil ik danken voor de vakantie? Oma, opa, mama, papa, broer of zus, leid(st)er, oom of tante, vriend of vriendin... Maak een **kaartje** voor hen en schrijf er een **DANKWOORDJE** op: voor de vakantie, voor het geslaagde kamp, het uitstapje, het feestje,...

KAN HET (MISSCHIEN) ANDERS?

Zoek een stil hoekje op, in de tuin of op je kamer. Sluit de ogen, adem diep in en uit. Overloop het **vorige schooljaar**. Wat was **tof**? Wat verliep minder goed? Denk eens na: hoe kan ik van het **VOLGENDE SCHOOLJAAR** een fijn jaar maken? Welke fouten wil ik niet meer maken?

EVANGELIE

Enkele schriftgeleerden en Farizeeën die met Jezus aan tafel zitten, vragen hem: „*Waarom eten uw leerlingen met onreine handen? Ze houden zich niet aan de wet.*” Jezus antwoordt: „*Jullie zijn schijnheilig. Je doet alsof je God eert, maar je houdt je alleen bezig met je eigen kleine regels. Niets van buitenaf kan de mens onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken.*”

naar Mc. 7, 1-8.14.15.21-23

SPEL Met de letters van een handvol 'rare woorden' maak je **nieuwe woorden**. Je vindt ze allemaal terug in de bijbeltekstjes op deze bladzijde. Geef die woorden een plaats in het rooster. **Wat lees je onder de pijl?**

RARE WOORDEN

OSCHON

.

DENHAN

.

NEER

. . . .

SEMNER

. . . .

RIFTSCH

.

NESSAW

. . . .

MET JEFKE NAAR SCHOOL

Vroeg uit de veren vandaag. Om 9 uur worden we verwacht aan het geboortehuis van **PATER DAMIAAN** in Ninde (Tremelo). Dat is nu een museum. We mogen even kijken in de woon- en slaapkamer waar **JEFKE** – zo heette Damiaan – opgroeide. Daarna nemen gidsen Karel en Jeannine ons mee op pad, langs de weg die Jef aflegde om naar school te gaan. Wel vier kilometer door de velden! Karel vertelt dat Jefke leerde zwemmen in de Laak, een waterloopje. Jef **REDDE** ooit een vriendje dat door het ijs was gezakt. Van zijn **GROOTVADER** leerde hij houden van de natuur en van paarden. Later, toen hij op Molokaï woonde, zo vertelt de gids, organiseerde hij er **PAARDENKOERSEN VOOR DE MELAATSEN**. We zien waar Jef de koeien liet grazen en eendeneieren raapte, en waar hij de **SCHAAPSHERDER** hielp.

In het dorp aangekomen, stappen we langs het gebouw waar pater Damiaan school liep tot hij 13 werd. De gids vertelt ons dat Jefke niet altijd een brave leerling was. Dan zat hij op de eerste rij in de klas met **EZELSOREN** op zijn hoofd!

In Den Trommel, een leuk winkeltje met eigen-gereide Damiaanproducten, krijgen we van de uitbater een drankje en speculaas. Na een bezoekje aan de kerk waar pater Damiaan werd **GEDOOPT**, trekken we weer naar het **MUSEUM**, langs de weg die Jefke nam als de Dijle weer eens overstromde.

Jeannine vertelt nog dat pater Damiaan veel van **KINDEREN** hield. Bij de melaatsen op Molokaï vertelde hij hen verhalen en liet hij 's nachts in zijn hut een lampje branden, zodat **WEESKINDEREN DE WEG MAKKELIJK Zouden vinden**.



MEER WETEN OVER DE VERTELDAMIAANWANDELING OF FIETSTOCHT? Stuur een e-mail naar damiaanmuseum@skynet.be. Het museum is open van 14 uur tot 16.30 uur (niet op maandag).