

5 JULI 2009 – VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

COMMENTAAR BIJ DE ZONDAGSLEZINGEN

— Kris DEPOORTERE —

*Timmerman
en tentenmaker*

VANDAAG ZIJN WE MET JEZUS in zijn geboortestadje, Nazareth. Maanden geleden had Hij zijn timmerwinkel gesloten en was vertrokken. Hij verkondigde zijn blijde boodschap in de dorpen rond het Meer van Tiberias. Jezus verzamelde een groepje leerlingen. Ruige mannen, vissers. Ook enkele vrouwen. Suzanna kennen we, en Maria Magdalena. Overal lopen mensen te hoop om Hem te horen vertellen over God, die Hij zijn Abba, zijn papa, noemt.

Maar hoe zou het in Nazareth verlopen? Zouden ze trots zijn op hun stadsgeenoot? Zou zijn naam af en toe in de Nazaretse Streekkrant staan bij de Bekende Nazareeërs? Jezus komt op bezoek in zijn thuisstad.

Hij gaat meteen naar het gebedshuis, de synagoge. Daar is zijn echte thuis. Simeon, de rabbi, vraagt Hem of Hij wil voorlezen uit de Schrift en de preek houden. Uit andere evangeliën weten we welke tekst Jezus voorlas: „Een nieuwe wereld, waar blinden zouden zien, lammen zouden kunnen lopen, waar er eindelijk vrede zou zijn en vreugde, in Godsnaam.”

Aanvankelijk luisteren de mensen geboeid: „Wat kan hij het mooi zeggen! Zo werd er nog nooit over God gesproken in onze synagoge! Onze rabbi leest zijn preek af, maar dit is een ervaringsdeskundige aan het woord.” En toch. Stilaan wordt er gemompeld: „Zeg, is dat niet de zoon van wijlen Jozef, de timmerman? Hij heeft geen diploma van rabbi. Heeft hij het niet een beetje hoog op? Hij is toch van gewone komaf, ‘van also leeghe?’” Misschien zei iemand zelfs: „En hij deed zijn moeder zo’n verdriet, toen Hij van huis wegging. Hij zorgt voor andere mensen, maar zijn moeder zit alleen? Ja, ik mag er niet aan denken dat mijn zonen met Hem zouden meelopen. En luister nu, die mislukte timmerman zegt dat Hij ons wil genezen. Wat een pretentie! Wij hebben geen genezing nodig! En zeker niet van Hem. Hij moet ons de les niet lezen!”

En zo ontstaat tumult in de synagoge. Voor- en tegenstanders. Simeon, de gebedsleider, krijgt de zaak niet meer onder controle. Jezus komt tussen, boven het tumult uit: „Het is dan blijkbaar toch juist: geen sant in eigen land. Jullie plakken etiketten op Mij. Jullie veroordelen Me op mijn kleine komaf. Kijk toch asjeblief naar het hart van mensen en niet naar hun komaf of naar hun verleden! Jullie geven mensen geen kansen. Jullie zeggen: ‘We kennen je verleden en je komaf. En een mens is toch zijn verleden? Maar Ik zeg jullie: ‘Er is geen verleden meer, er is alleen toekomst.’”

Het helpt niet. Jezus botst op een muur. Hij lijkt zelfs verlamd, omdat mensen Hem geen kansen geven. „Hij kon daar geen enkel wonder doen”, staat er in het evangelie, want voor een wonder moet je met twee zijn. Iemand die grenzeloos hoopt en vertrouwt, en Jezus die daarop antwoordt en geneest. Kleine, zwakke Jezus, slechts timmerman.

De grote apostel Paulus – zie de tweede lezing – zal twintig jaar later hetzelfde ondervinden: tegenstand en mislukking. Hij voelt zich klein en zwak. Als we het over sociale status hebben, dan was hij van beroep tentenmaker of leerlooier (Handelingen 18, 3). Ook niet zo heel erg top. Veel zwaarder weegt bij Paulus echter het feit dat hij aanvankelijk de christenen vervolgde. Fataal in de fout. En ook nu bij de verkondiging loopt het vaak moeilijk. Hij wordt bespot en uitgelachen, zelfs vervolgd en met de dood bedreigt. Maar juist in dit diepe dal hoort hij Gods stem: „Mijn kracht ontplooit zich in jouw zwakheid. Als je sterk bent en succesvol, dan heb je Mij niet nodig. Je trekt dan wel je plan. Maar als je zwak bent, als je mislukt, en als je je kleinheid aanvaardt, dan kan Ik bij jou binnen. Als door een barstje in je harnas. Dan pas kan Ik je genezen. Dan pas besef je: in mijn zwakheid ben ik sterk, omdat God me sterk maakt. Ik, jouw God, met mijn voorliefde voor armen en kleinen en zwakken...” Zoals voor timmermannen en tentenmakers.

Het is natuurlijk toeval, maar toch leuk: timmermannen en tentenmakers bouwen huizen en geven mensen onderdak. En anderen onderdak geven is een activiteit die het evangelie hogelijk waardeert.

EERSTE LEZING

EZECHIEL 2, 2-5

In die dagen kwam de Geest over mij. Hij deed mij recht overeind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak. Hij zei: „Mensenkind, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; zij en hun voorvaderen hebben opstand tegen Mij gepleegd tot op deze dag toe. Het is een nukkig en weerbarstig volk. Tot hen zend Ik u en u zult zeggen: ‘Zo spreekt God de Heer.’”

„En of zij nu luisteren of niet – het is een opstandig volk, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.”

TWEDE LEZING

TWEDE BRIEF AAN DE KORINTIERS

12, 7-10

Broeders en zusters,

Er is – want anders zouden die buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken – er is een doorn in mijn vlees gestoken, als een bode van satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aanroepen dat hij van mij zou weggaan. Maar de Heer antwoordde mij: „Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.”

Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom lijd ik om Christus’ wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

EVANGELIE

MARCUS 6, 1-6

In die tijd ging Jezus vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven en zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen het sabbat was, begon Hij te onderrichten in de synagoge.

De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: „Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die Hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?” En zij namen er aanstoot aan.

Maar Jezus sprak tot hen: „Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.” Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek, waar Hij onderricht gaf.

Schriftlezingen © Katholieke Bijbelstichting
's Hertogenbosch, www.rkbijbel.nl