

LANG verwacht en nimmer gedacht dat dit wonder ooit zou gebeuren! Met vreugde kondigt God u de geboorte aan van zijn Zoon Jezus. Cadeautip: een plaatsje in je hart. Bezoekuren: nu en altijd, in het bijzonder op 25 december. Een seintje vooraf is niet nodig. Je bent steeds welkom.



Mijmeringen met God

Zou Jezus' geboortekaartje er zo uitzien? Gods Zoon is geboren, het is Kerstmis. U, mijn God, bent onder ons komen wonen. U die was en is, wil gewoon tussen ons leven. Niet dat het voor U makkelijk was, integendeel. Er was al geen plaats voor U in de herberg. Uw Zoon werd geboren in een stal. Net zoals vluchtelingenkinderen die het levenslicht zien in troosteloze omstandigheden.

Wij willen uw Zoon verwelkomen, mijn God. We trekken naar de viering, waar we uw Zoon ontmoeten in Woord, in brood en in wijn. Uw menswording gedenken we samen met anderen. Dit doen

we jaarlijks, alsof we er niet genoeg van krijgen. We doen het, omdat het wonder te groot is om in één keer te kunnen vatten. Met Kerstmis wordt het in één moment duidelijk dat wij uw kinderen zijn, mijn God, en dat we voortaan voor immer een broer hebben, Jezus. Een broer die ons nooit in de steek zal laten. Een broer die altijd met ons mee op weg gaat, waar we ook gaan.

U komt tot ons als een kind. Van kwetsbaarheid gesproken. En van afhankelijkheid. Zo bent U feitelijk altijd, mijn God, sterk en tege-

Kerstmis

ANITA GALLE

lijk afhankelijk van de harten van mensen die U ontvangen willen. Wat een keuze van U, mijn God, om mens te worden! Er bestaat geen duidelijker manier om te zeggen hoezeer wij U ter harte gaan. Mensen voor wie U een afstandelijke God bent, hebben niets begrepen van het mysterie van de menswording. Door mens te worden, wordt ook duidelijk dat wij, mensen, ook een plaats zijn waar U woont. Uw menswording spreekt de waardering uit die U hebt voor ons, de mens. Het is een uitnodiging om die menswording ook te laten plaatsvinden in ons. Uw menswording is hetzelfde als zeggen: „Je bent nooit meer alleen.”

Jammer dat Kerstmis zo gecommmercialiseerd wordt. Natuurlijk is het goed en belangrijk samen feest te vieren. Maar veel langer dan de advent duurt als voorbereidingstijd op Kerstmis, puilen sommige winkels al uit van de kerstversiering. Dit lijkt ook steeds toe te nemen. Er vallen zowaar trends in te onderscheiden. Elk jaar moet het anders, om te kunnen verkopen. Onwerkelijk

en onvoorstelbaar vind ik het, telkens ik zo'n winkel aandoe. Ook het elkaar cadeautjes geven met Kerstmis... Mij zegt het niets. Het gaat toch om uw Zoon, mijn God. Liever ontsteek ik een kaars bij een eenvoudige kerststal. Iedereen mag zien dat ik Kerstmis vier en er mag best gezelligheid zijn, maar we mogen toch niet voorbijgaan aan de kern. En dat bent U, mijn God.

Jezus' geboorte stelde ik me altijd danig menselijk voor, gewoon als een uitdrukking van hoe dicht U, mijn God, bij ons bent gekomen. Konden toch meer mensen Kerstmis beleven als een zalige dag! Er zou zichtbare vreugde moeten zijn. Een glimlach zou moeten liggen op ons gelaat als christenen. We ontvangen immers zo'n groot geschenk. Een grote dankbaarheid zou ons antwoord moeten zijn op zo'n gulle gave. Voor zo velen op onze wereld is Kerstmis echter zomaar een feestdag. De band met de oorsprong van het feest wordt niet langer gelegd.

Kerstmis is het doemdenken stoppen, omdat nieuw leven tot ons komt. Uzelf bent het, mijn God, die neerdaalt en te midden van ons een thuis zoekt. Het is alsof we met Kerstmis in het bijzonder een nieuwe kans krijgen. Uw Zoon Jezus heeft onze aandacht nodig, onze nabijheid, onze zorg. Het is alsof we als gelovigen met Kerstmis worden uitgedaagd om u, mijn God, in ons te laten groeien. Om Jezus in ons volwassen te laten worden.

OMROEP

• 24 december, 00 uur, VRT Canvas. Kerstnachtviering in Eurovisie vanuit Evry in Frankrijk.

• 25 december, 11 uur, VRT één. Kerstdagviering in Eurovisie vanuit Zwitserland, om 12 uur gevolgd door de kerstboodschap van de paus en de zegen *Urbi et orbi* vanuit Rome.

• 26 december, 20.40 uur, Human via Nederland 2. Eens een Holland Doc op vrijdag... Hans Klok is illusionist, de snelste van de wereld. Al vanaf zijn tiende wil hij wereldberoemd worden en sluit hij elk optreden af met de woorden: „See you in Vegas!” (Tot ziens in Las Vegas). Wereldberoemd worden als goochelaar gaat echter niet vanzelf. Daar is geld voor nodig. Veel geld en invloedrijke connecties... See you in Vegas. Droom en werkelijkheid van illusionist Hans Klok.

*Mijn God,
dank om het zo grote geschenk
van uw Zoon.
Nooit kunnen wij
iets groters ontvangen.
U zij de glorie,
nu en altijd.*

De vrome kudde



KERSTLINERS

- Welke nationaliteit heeft de kerstman? Noord Pools
- Hoe noem je mensen die bang zijn voor de kerstman? Claustrofobisch
- Wat eet de sneeuwman op zijn boterham? Sneeuwvlokken
- Mama, mag ik een hond voor kerst? Nee, je krijgt kalkoen net als iedereen met kerst.
- Wie heeft er met de kerst nooit honger? De kalkoen, want die is altijd gevuld.
- Welke vogel heeft vleugels en kan toch niet vliegen? De kalkoen op de kerstdis
- Hoe noem je iemand die met kerst in de handen klappt? Een Santaplaus
- Wat zei de kleine kaars tegen de grote kaars? Ik ga vanavond uit
- Wat eet een sneeuwman tijdens de middagpauze? Een ijsburger
- Waar gaat een sneeuwman dansen? Op een sneeuwbal
- Hoe weet je dat er een sneeuwman in je bed ligt? Als je nat wakker wordt.
- Wat heb je in december wat je niet hebt in een andere maand? De letter d.

Ingezonden door Jeroen De Witte

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? *Kerk+Leven* • *Vrome Kudde*, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, fax 03/210.08.49, e-mail devromekudde@kerknet.be.



Uitgeverij Jacques Gilliéron bvba
Antwerpen Telefoon (03)658.91.53 - 658.00.53

Zweedse kruiswoordpuzzel.

Méér van deze Zweedse puzzels vindt u in de volgende Vlaamse puzzeltijdschriften van 'De Puzzelaar' t.w. De Stad Stockholm en De Viking.
Bij uw dagbladhandelaar verkrijgbaar.

Oplossing van de puzzel van vorige week: BRANDPUNT

dialect	jong dier	hemelgloed	schadelijk	Turkse bevelhebber
listige vraag	coureur	zacht geluid		slede
		2		
gewest			binnenkort	
de mensen			id est	10
		gewricht		plaats in Oekraïne
		eetlust		zangnoot
1			7	
takje		8	Grieks eiland	
bruin-geel				
		9	zanggroep	
			kunst-taal	
muziekinstrument			landbouw-werktuig	
barium				6
	dieren-verblijf			5
	selenium		achter	oude lengte-maat
spil		plaats in Dene-marken		
voordat				
			onbe-groeid	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----