



PAULUS  
EEN KENNISMAKING

JOËL DELOBEL

Joël Delobel is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven. Hij doceerde en publiceerde voornamelijk over Tekstkritiek van het Nieuwe Testament en over de brieven van Paulus. Over Paulus hield hij ook lezingen voor een ruimer publiek.

De invloed van Paulus op de ontwikkeling van kerk en theologie kan nauwelijks overschat worden. En toch worden zijn brieven door alle lezers – zowel wetenschappers als anderen – als moeilijk ervaren. Er bestaat geen toverstaf om die moeilijkheid weg te toveren. Deze thematisch opgevatte kennismaking kan wellicht hulp bieden. De moeilijke

heid wordt niet uit de weg gegaan, maar wegen tot een beter begrip worden uitgestippeld. In tien bondige hoofdstukken worden de bronnen, de persoon van Paulus, zijn complexe achtergrond, zijn persoonlijke geschiedenis en zijn theologische opvattingen geëxploreerd. Naast talloze andere studies over Paulus wil ook dit boek een wegwijzer zijn voor de persoonlijke lectuur.

14,5 x 23,5 cm; 128 blz.  
Prijs: 15 euro

Code: 281

Hoe bestellen?

- Bereken de totale prijs van uw bestelling en schrijf dit bedrag over op rekeningnummer 220-0971727-17 van Uitgeverij Halewijn.
- Vermeld bij mededeling duidelijk de code van het boek + aantal exemplaren.

De post levert uw bestelling veilig bij u thuis. Het leveringsadres is het adres van de opdrachtgever.

De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de betere boekhandel en de volgende liturgische centra en boekhandels: DE 3 LELIEN, Antwerpen / DE DRIE PROVINCIE, Averbode / BENEDICTUSHEEM, Sint-Andriesabdij, Brugge / DE WIJNGAARD, Brugge / INCONTRI, Brussel / DE VLASPIJ, Brussel / LKD RELIGIEUS CENTRUM, Dendermonde / CARMELITANA, Gent / PASCAU, Gent / DE BRON, Harelbeke / PASTORAAL INFORMATIE CENTRUM, Hasselt / CASTRUM, ABDIJ KEIZERSBERG Leuven / DE PEERLE, Mechelen / DE BRANDING, Oostende / HERNIEUWEN, Roeselare / DE OUDE LINDEN, Abdij Tongerlo.

Uw naam- en adresgegevens worden opgenomen in het bestand van de N.V. Uitgeverij-Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, [www.halewijn.info](http://www.halewijn.info). U hebt recht tot toegang en verbetering van die gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Advertentie



Nieuw model Stannah

Stannah bvba  
Poverstraat, 94  
1731 Relegem  
fax: 02 366 44 80

info@stannah.be  
www.stannah.be

Bestek en documentatie gratis:  
tel 0800 95 950  
Toestel SO125 (gratis nummer)

Naam + voornaam .....

Adres .....

Postcode .....

Stad .....

Tel: .....



Gods weldadige aanwezigheid  
zichtbaar maken

Toon Osaer

**B**IJ ONS thuis mochten we niet te veel over het muurtje kijken. Zeker figuurlijk niet. Als we weer eens zeurden dat vriendjes betere voetbalschoenen hadden, of een veel ruimere collectie 45-toerenplaatjes, werden we steevast tot de orde geroepen. „Je moet niet kijken naar wie het beter heeft. Kijk eens naar de velen die het zoveel slechter hebben.” Of nog: „Leer tevreden zijn met de staat waarin je je bevindt.” Een wijsheid die mijn moeder had meegeregren van mijn grootmoeder.

Het is inderdaad een waardevolle deugd om te leren gelukkig te zijn met wat je hebt en wie je bent. We denken wellicht te makkelijk dat het gras zoveel groener is aan de overkant. En dat is vaak bron van groot onbehagen. Dat wil nochtans niet zeggen dat we ons moeten opsluiten of afsluiten van de buitenwereld. Het kan helemaal geen kwaad om af en toe eens over de eigen grenzen te kijken. Het verwijdt de blik, helpt je de dingen in breder perspectief te zien en ongetwijfeld valt er bij anderen wel iets te leren. Ook in kerkelijke kring.

Zo levert de herfstbijeenkomst van de Franse bisschoppen in Lourdes elk jaar wel interessante stof op. Dit jaar trof me hun actie voor een grotere *visibiliteit*. Zeg maar zichtbaarheid en aanwezigheid in de samenleving. De bisschoppen en hun raadgevers stellen immers een toenemende onverschilligheid vast tegenover geloof en Kerk. Daarom is er nood aan een grotere zichtbaarheid. Maar we moeten die goed begrijpen. Zij kan geen doel op zich zijn, noch het resultaat van een goed georkestreerde marketingcampagne.

Wel moeten we werk maken van onze missie „om Gods belofte voor de mensen zichtbaar te maken”,

zoals de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie stelde. „De authentieke zichtbaarheid van de Kerk in onze wereld, is de zichtbaarheid van de gelovige gemeenschap, en van het leven van ieder van haar leden en hun verbondenheid in het geloof dat ze samen beleven en vieren.” In die zin zal ze als het ware een vanzelfsprekend gevolg zijn van een levendige geloofsgemeenschap.

Die gedachte is ons als redactie van *Kerk+Leven* bijzonder dierbaar. Wij zien het eveneens als onze missie om te laten zien hoe het Rijk Gods vandaag gestalte krijgt. Hoe christenen zich engageren in de wereld van vandaag. Hoe ze zo iets van Gods weldadige aanwezigheid in onze wereld kunnen laten oplichten voor hun medemensen. Hoe mensen ter plekke samen gemeenschap vormen rond de Heer en leven vanuit zijn Woord. We doen dat doorheen een rijk geschakeerd aanbod van invalshoeken. We hopen zo velen te kunnen inspireren en te bemoedigen en zich open te stellen voor Gods Liefde.

Dat kunnen we echter niet in ons eentje vanuit onze Antwerpse werkstek. Daarvoor mogen we rekenen op de grote inzet van vele honderden lokale correspondenten. Die zorgen ervoor dat ook de bonte verscheidenheid van het lokale geloofsleven een prominente plaats krijgt in ons blad. Die medewerkers doen dat met grote edelmoedigheid, onbezoldigd als echte vrijwilligers. Zij verdienen ons aller waardering en dank. In dit eresaluut willen we ook de vele vrijwilligers betrekken die deze dagen de straat op gaan om abonnementsgeld te innen of nieuwe abonnees te werven. En als u tevreden bent over uw parochieblad, beveel het dan aan bij vrienden en burens. Op die manier draagt ook u bij tot een betere 'zichtbaarheid' van de Blijde Boodschap.

LEZERS IN DE PEN



Voorkeursoptie

Betreft: 'Actua'  
Kerk+Leven 15 oktober 2008

„De bisschoppen van Ecuador verzetten zich tegen de nieuwe grondwet, die de christelijke waarden verraadt”, schrijft u. Zijn zij het niet veeleer die de christelijke waarden verraden door zich te verzetten tegen hun president die meer om de armen bekommerd is dan zichzelf, die nochtans de Blijde Boodschap aan de armen zouden moeten verkondigen en (doen) toepassen?

Was het niet een bisschop van Ecuador die tijdens de bisschoppensynode in Rome dacht de be-

vrijdingstheologie (voorkeursoptie voor de armen) te moeten een veeg uit de pan geven? Volledig in de lijn van hun conservatiefrechtse opvattingen! Hun president wil niet langer dat buitenlandse multinationals (onder meer Petrobras) de natuurlijke rijkdom van het land (aardolie)

komen uitbaten/uitbuiten, en slechts een peulschilletje voor het land achterlaten.

Misschien volgen die bisschoppen liever de „theologie van de voorspoed”, die door een bisschop van Guatemala in diezelfde synode werd aangeklaagd: „Sommige pentecostaalse Kerken verkondigen een valse God, zogezegd gesteund op de Bijbel, die de armoede voorstellen als straf van God en voorspoed als beloning?” Een valse God, het kluitje waarmee ze de armen niet enkel in het riet sturen, maar hen zelfs doen verdrinken in de schuldgevoelens die zij hen inpompen, terwijl ze de machtige rijken heilig verklaren. **ANDRE VANDERJEUGT, SCHEUTIST • BOEZINGE**

KERK+LEVEN • Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen • website [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be)

**Redactie**  
Algemene redactie: telefoon 03/210.08.40, fax 03/210.08.49, e-mail [redactie.kerkenleven@kerknet.be](mailto:redactie.kerkenleven@kerknet.be)  
Hoofdredacteur: Toon Osaer • Eindredacteur: Peter Gordts  
Redacteurs: Erik De Smet, Tom Heylen, Ilse Van Halst, Lieve Wouters  
Redactiesecretariaat: Martine Croonen, e-mail [secretariaat.kl@kerknet.be](mailto:secretariaat.kl@kerknet.be)  
Lay-out: Tinne Van Litsenborg  
Diocesane redactie: zie bladzijde 8  
Parochiale redactie: zie parochiale bladzijden

**Publiciteit**  
Telefoon 03/210.08.12, fax 03/210.08.15, e-mail [publidoc@kerknet.be](mailto:publidoc@kerknet.be)  
**Dienst Parochiebladen**  
Telefoon 03/210.08.30, fax 03/210.08.36  
**Abonnementen**  
Abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend via de parochie  
**Drukkerij:** NV Halewijn, telefoon 03/210.08.11, fax 03/210.08.36  
**Verantwoordelijke uitgever:** Filip Debruyne  
De parochie is verantwoordelijk voor de eigen teksten

© Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit Kerk+Leven zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.