

Huppelkrant 971

26 november 2008 – K+L nr. 48 – Eerste zondag van de advent
Huppelkrant – Halewijnlaan 92 – 2050 Antwerpen
e-mail: huppelkrant@kerknet.be
redactie: Stef, Martine, Lieve, Tinne, Onan

Evangelie

WEES waakzaam want jullie weten niet wanneer de mensenzoon komt. Het is als een man die op reis gaat. Hij verlaat zijn huis en geeft aan ieder die achterblijft een taak. Maar wanneer zal de man weer thuiskomen? 's Avonds, 's middags of misschien wel 's nachts? Zorg dat hij jullie niet slapend aantreft. Wees dus waakzaam!

Naar Marcus 13, 33-37

VANDAAG is het de eerste zondag van de advent. Vier weken lang zullen we ons klaarmaken voor de komst van Jezus. Misschien kijk je al uit naar een plaats voor de kerstboom en het stalletje? Die doen ons denken aan de koude nacht waarin Jezus werd geboren. Maar hebben we ook in ons hart een hoekje vrij? Mag Jezus ook daar zijn licht laten schijnen? Kangoe reserveert alvast een warm plaatsje in haar buidel.

Welzijnszorg

Arm zijn maakt ziek.

DAT is wat Welzijnszorg ons in deze advent wil vertellen. Ziek zijn is niet leuk, maar als papa en mama geen geld hebben om naar de dokter te gaan of medicijnen te kopen, wordt het pas echt vervelend. Ook in ons land zijn er kinderen die in een koud of vochtig huis wonen. Of waarvan de ouders geen gezond voedsel kunnen kopen. Of niet naar de tandarts kunnen. Dat die kinderen sneller ziek worden, dat kan je wel begrijpen. Maar wie betaalt hun dokter dan?

Robby vertelt ons het verhaal van zijn klasgenootje Lena. Lena blijft ziek en moet naar het ziekenhuis. Robby zorgt voor haar. Geen van beiden hebben ze het breed thuis, maar ze maken wel plezier.

ADVENTLIED

ONS hart is als een huis met vele kleine kamertjes. Elke week maken we een kamer klaar. We ruimen alle ruzies op en zorgen dat het er gezellig wordt. We doen dat met een lied dat Onan, een echte muzikant, speciaal voor jullie heeft gecomponeerd. Elke week geeft Kangoe je een stukje mee. Nog voor het Kerstmis wordt, heb je het hele lied. Tof hè.



© Klaas Verplancke



Heb jij de adventskalender al in huis gehaald? Die zit boordevol tekeningen, weetjes, verhalen en knutselideetjes. En je leest er hoe Welzijnszorg in ons land de arme mensen helpt. En wat ook jij kan doen!



© kv

Idee

In De Kubus in Huis Terbank te Herverlee verblijven jongens en meisjes met een handicap (www.mpc-terbank.be). Ze overnachten er tijdens de week en spelen, leren en werken samen. Elk kind heeft een eigen bakje waarin het spelmateriaal verzamelt. Om die bakjes aan te vullen met een leuk sint- of kerstkadoetje, zamelt kinder- en jongerenkoor Lyric Music uit Bonheiden speelgoed in.

Doe jij ook mee?

Vooral grote puzzelstukken (in een volledige puzzel) en spelletjes voor peuters en kleuters zijn welkom. Te ver uit jouw buurt? Er zijn in deze periode vast ook inzamelacties in jouw buurt.